

2

TIPVIERKE



Doop

Grafologie

Zatte sekstak

12 wijze Gentse bars en cafés

Relaties, meningen, misvattingen en fouten



TOPCOPY_{IN}

DOCUMENT PRINTING

www.topcopy.be



TOPCOPY - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@topcopy.be

TOPCOPY Green - Sint-Pietersnieuwstraat 138 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22

DOCUNET - Martelaarslaan 290 - 9000 Gent - Tel: 09 223 48 22 - info@docunet.be

 **TOPCOPY** GREEN
ECO PRINTSHOP

DOCUNET
DOCUMENT PRINTING & PUBLISHING

COLOFON



't Civiëlke is een tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Technische Kring Gent VZW. Het wordt sine pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en op aanvraag per post toegezonden aan leden van Engage en aan de ereproffen. In juli en augustus verschijnt er geen editie.

Redactie

Eva Vandenberghe en Marija Pizurica
VTK Pers't Civiëlke

Redactieadres

Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
tel/fax: 09/264 37 26
e-mail: pers@vtk.ugent.be
website: <https://vtk.ugent.be>

Advertenties

VTK Career and Development
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
e-mail: pr@vtk.ugent.be,
career@vtk.ugent.be

Oplage

1200



Studenten en hun uitstelgedrag, typisch is dit een ongeëvenaarde combinatie en zo geldt het helaas ook voor dit voorwoord. Toch is er geen haar op m'n hoofd die eraan denkt de deadline van die twee furies van pers te negeren. Als resultaat zit ik hier dan, in de backstage net voor het begin van de VTK openingsfuif, mijn voorwoord neer te schrijven zo snel als mijn inspiratie het toelaat. Over die openingsfuif gesproken, het belooft weer een knaleditie te worden. Niet alleen zal elke burgie of archie in de zaal tevreden zijn met dit vette feestje, ook de rubberindustrie mag van geluk spreken dat VTK feest misschien met 1000 condooms en 500 neonballonnen zal smijten. Op moment van schrijven is de dooperiode net afgelopen wat uiteraard weer een fantastische week heeft opgeleverd. Met 100 enthousiastelingen amuseerden we ons op een VTK feestje van onze collega's in Leuven, een online protestactie voor betere brugspaghetti's leverde duizenden sympathisanten op (en een agendapuntje op de UGent sociale raad!) en persoonlijk kan ik de geweldige doopcantus toevoegen aan mijn beste VTK momenten. Op moment van publicatie is het semester ondertussen al ver gevorderd. Ik hoop dat jullie

ondertussen al een cursus hebben opengedaan, de eerstejaars al een geslaagde NPGE gemaakt hebben en de thesisstudenten ondertussen door hebben wat hun onderwerp is. Gelukkig voorziet VTK zoals steeds voldoende afleiding de komende weken. Zo kunnen jullie cultuur opsnuiven op de winetasting, sporten op de jeneverloop en zwemtrainingen, de eerste stappen van je carrière zetten op de internshipfair en tot slot ook nog eens goed feesten op het VTK/VPPK vrijgezellenfeest en sinterklaascantus.

Dit brengt me naadloos over naar die goedheilige man die naar jaarlijkse traditie onze faculteit komt bezoeken. In het grote boek van de Sint staan alle vette roddels van het voorbije semester. Hebben jullie roddels over enkele van jullie medestudenten? Stuur ze dan zeker door naar sinterklaas@vtk.ugent.be! Wij zorgen ervoor dat zijn boek up-to-date is zodat hij zeker een reden heeft om speciaal langs te komen in het auditorium!

Eindelijk ben ik aan die laatste alinea geraakt. Een van de belangrijkste eigenschappen van een uitsteller, is om op zeer korte tijd veel tekst schrijven die niet veel inhoud omvat, maar toch de indruk wekt van betekenis en volume. Helaas zijn proffen erin getraind om die hete lucht te doorprikken en leidt dit meestal tot niet al te hoge punten. Gelukkig voor mij staan Civielke voorwoorden niet op punten en het enige wat ik hier mee verspil is jullie kostbare tijd. Toch wil ik mij excuseren voor deze inhoudsloze alinea en belooft ik om volgende Civielke te proberen om iets van waarde te schrijven, of wie weet stel ik dat nog even uit.

Tijd voor de happy hour, schol!
Cedric

Heey allerliefste lezers,

Hier zijn we met ons tweede 't Civielke! Ook deze editie hebben we ons uiterste best gedaan om jullie artikels te bezorgen van de beste kwaliteit. Daarmee bedoelen we artikels om u tegen te zeggen. Geniet van de eerste tot de laatste pagina, letter, spatie... en alles wat erop volgt!

De afgelopen weken van het academiejaar waren gewoonweg LEUK: voordoop, doop, initiatiedoop waren DOPE. We mogen zeker ook niet de goliardes (lees: gratis vaten) vergeten, zeker nu WiBa gedaan is! We verwachten een massale toestroom van intelligente (lees: knappe) eerstejaars!

Ook de openingsfuif was een geweldig succes: het bier vloaide rijkelijk, op de dansvloer werd tot in de vroege uurtjes goed gedanst. Kortom het was zeker LEUK.

Maar niet getreurd, de openingsfuif was zeker niet de laatste activiteit waar we naar uitkeken, nee, ook het galabal mogen we niet vergeten! Daar verlangen we al menig maanden naar! Tijd om met onze schitterende, meest glamoureuze, en decadente outfit te pronken. We weten het nu al: de avond wordt zonder enige twijfel LEUK.

Als je op een van deze exclusieve VTK-activiteiten LEUKe herinneringen op doet, twijfel dan zeker niet om hier een artikeltje over te schrijven! Je kan ons altijd bereiken op ons e-mailadres pers@vtk.ugent.be. Ook als je graag iets wil schrijven, maar je weet niet waarover stuur ons dan gerust een mailtje zodat we je met

plezier verder kunnen helpen! Voor fanmail kan je ook op dit e-mailadres terecht.

Nu we toch bezig zijn, willen we jullie vragen om goed op te letten in de les zodat jullie leuke anekdotes kunnen doorsturen naar sleutelgaten@vtk.ugent.be. Aarzel zeker niet om alle grappige opmerkingen van proffen naar ons door te sturen!

We sluiten dit voorwoord graag af door jullie ontzettend veel plezier toe te wensen op alle, ja écht alle, komende VTK-activiteiten. Deze zullen zonder enige twijfel LEUK zijn! Hopelijk zien we jullie binnenkort eens in Delta of op het galabal.

Héél veel groetjes,
van ons



INHOUDSSTAFEL



	3	GOLOFON
	4	PRAESES SPREEKT
	5	PERS ZEVERT
	8	
DOOP	10	
DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG	12	
GRAFOLOGIE	18	
VTK SNOWTRIP	20	12 WIJZE GENTSE BARS, CAFÉS EN PLEKKEN
	25	
CHINA	29	SLEUTELGATEN
	30	ZATTE SEKSTALK
RELATIES. MENINGEN.	32	MISVATTINGEN EN FOUTEN
HOROSCOOP	36	
BEATS FOR BURGIES	40	
	42	BURGIES ON STAGE
	45	OVER THE EDGES
	50	FAKKA MET THERMI
QUIZ: WAT TE DOEN NA EEN	52	Drukke dag les
ADVERTORIAL	56	
DAGDROMEN EN	58	HERSENSPINSELS
FRIS	60	
SUMMERCOURSE	62	IN 2 HOURS
IAESTE	64	
	66	SPELLETJES PAGINA
	68	WIST JE DAT
	71	DANKWOORD



DOOP

Studenten die zich laten dopen: wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Veelgestelde vragen in het hoofd van menig student in Gent (en elke andere studentenstad for that matter). Wat kan er nu mogelijks plezant zijn aan stinkend door de straten van Gent te dolen met een geel fluovestje aan met een nummer op uw kop geschreven, dat dienst doet als naam? Awel he, ALLES. Nu ja, of al die opdrachtjes en dergelijke echt superleuk zijn op de moment zelf, daar kan iedereen denk ik zelf zijn mening over vormen, maar het is het allemaal waard.

De periode tussen de voordoop en de doop + ontgroening is de schachtenperiode. Voor iets minder dan een week word je overstelpt met opdrachten van zowel je meesters als de doopmeesters. Sommige al iets origineler dan andere, maar tussen het koken en afwassen voor de meesters door zitten ook een heel pak opdrachten die veel meer teambuildingsgericht zijn. Of het nu met je meesters bij is, of enkel met je medeschachten, teambuilden zal je doen!

Voor mij persoonlijk was de voornaamste reden om mij te laten dopen de mensen die je leert kennen. Op een week tijd breidt je sociaal leven uit van 'de kotgenootjes en vriendjes uit de richting' naar een netwerk van schachten (waarvan je na een week het gevoel hebt hen al door en door te kennen, maar van de meesten geen idee hebt hoe ze heten),

meesters en doopmeesters (waarvan je daarentegen 100% zeker de naam wél zal kennen). Je komt Delta binnen en waar je vroeger moest zoeken naar een bekend gezicht, kan je nu niet eens inbeelden hier ooit nog een avond te spenderen zonder iemand tegen te komen die je kent.

Zoals je waarschijnlijk al kan merken ben ik ook niet geheel objectief, maar ik denk ook niet dat dit hoeft. Vraag het aan eender wie dat zich ooit heeft laten dopen, bij welke club of vereniging ook, en zoek naar iemand die er spijt van heeft. Ik kan je verzekeren dat je heel lang zal mogen zoeken (zolang dat het eigenlijk nog een goede schachtenopdracht zou kunnen zijn hehe). En om alles nog wat meer in perspectief te plaatsen: ik schrijf dit tekstje terwijl ik mijn doop nog niet eens heb afgerond. Dus ja, het is een week afzien, maar als je heel eerlijk bent, zit er zelfs in de zwaarste momenten iets moois. Want draai het of keer het gelijk je wil, samen afzien is altijd een goede basis voor vriendschap.

Groetjes van 61

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG KAMPT MET EEN GIGANTISCH PROBLEEM!

Er wordt namelijk steeds minder gefeest. Keer op keer zakt de Gentse student niet af naar de Overpoort omdat er zagezegd moet worden gestudeerd of er deadlines naderen. Als er dan toch naar DE straat van Gent gegaan wordt is men steeds op zoek naar steeds exotischere zaken. Zo heb je bvb de Virgin Mojito, nog nooit van dit dier gehoord. Onlangs vroeg mij iemand: Unpeudoo Plat. Ik ben normaal zeer goed op de hoogte van de politiek, maar deze politicus ken ik in de verste verte niet. Zou dit iemand van Schild&Vrienden zijn? Toen ik laatstleden tijdens Student-Kick-Off achter de bar stond, werd ik bevolen iemand een Virgin Mary te geven. Ik ben zelf diepgelovig, maar ik heb geen idee hoe ik deze Dame ter wereld moet brengen. Ik ken nu wel een Mary(ja), maar deze is toch ook niet bepaald nog maagd te noemen. Hier hebben we zelf uiteraard niks mee te maken! Zekers niet! Maar de bewijzen zijn ernaar.

Zo hebben ze nu in Delta ook een lounge in het leven moeten roepen omdat er steeds meer vraag is naar een gezellig praatcafé waar men kan Bridgen, Bingo spelen of zelfs slapen. Dat zijn hier toch geen doeningen!?! Wij zijn toch de jeugd? De toekomst van morgen! Wie blijft er dan nog over om domme beslissingen te nemen die uiteindelijk altijd legendarische verhalen (en katers of poesjes) opleveren? Wie blijft er dan nog over om vatenrecords op cantussen te verbreken? Wie blijft er dan nog over om jullie kleinkinderen te vertellen wat ze beter niet zouden doen als je zelf de ervaringen niet hebt meegemaakt? Zijn jullie niet begaan met de toekomst van je kinderen?

Uitgaan en feesten is trouwens één van de beste manieren om vriendschapsbanden te versterken. Dit werd onlangs nog maar eens bewezen toen er een reüniecantus was van de laatste 6 jaar praesidia. Ondanks dat de Tankers (een groep binnen het praesidium die af en toe eens een pintje meer drinkt) slechts 1/6de van het praesidium vertegenwoordigt, bestond de reünie uit 50% Tankers. Net omdat wij samen al eens een glaasje nuttigen en elkaar helpen in de moeilijke zatte tijden.

Zo kwamen we zelfs onlangs te weten dat – naast het gebrek aan boitten – er een steeds groter aandeel van de Gentse studenten de overstap maakt naar het vegetarisch leven! We zijn gedegoûteerd! Al die beesten voor niets geslacht! Wat een verspilling! Deze ‘mensen’ zijn er misschien niet van op de hoogte, maar vlees zit boooooordevol proteïnen dus deze herbivoren zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de verzwakking van de maatschappij. Da’s willen kwetsen! Daarenboven zorgen zeer veel niet-vlees producten toch voor dierenleed. Denk maar aan melk, eiren, varkensvlees...

~ Willem Degeyter en Yentl Vermeulen (DJ Intouchables)





grafologie

Het analyseren van handschriften, of grafologie, wordt beschouwd als een pseudo-wetenschap, omdat er geen bewijzen zijn voor de accuraatheid ervan. Toch gebruiken sommige bedrijven grafologie tijdens hun aanwervingsprocessen en werd de techniek ook al gebruikt in sommige rechtszaken.

Je handschrift kan niet alleen bewijzen dat je netjes of slordig bent, maar verklapt ook heel wat over je karakter. Je handschrift kan aanwijzingen geven voor maar liefst 5.000 verschillende persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast kan het ook nog gebruikt worden om mogelijke gezondheidsproblemen te identificeren, zoals schizofrenie en een hoge bloeddruk.

grootte

Wie klein schrijft, is meestal verlegen of teruggetrokken, leergierig, geconcentreerd en erg nauwkeurig.

Als je letters een gemiddelde grootte hebben, kan je je goed aanpassen aan verschillende situaties.

Mensen met een groot handschrift zijn meestal erg openhartig, sociaal en houden van aandacht. Het is ook mogelijk dat dit een façade is en dat de persoon slechts doet alsof hij veel zelfvertrouwen heeft.

helling

Mensen met een recht handschrift laten zich niet leiden door hun gevoelens. Ze zijn logisch en praktisch ingesteld.

Wie zijn letters naar rechts doet hellen, staat open voor nieuwe ervaringen en houdt ervan om nieuwe mensen te leren kennen.

Letters die naar links hellen hechten veel belang aan hun eigen persoonlijkheid, maar werken het liefst achter de schermen. Als je rechtshandig bent en je letters wijzen naar links, dan kan dat een teken zijn van rebellie.



ruimte tussen woorden

Wie veel ruimte tussen zijn woorden laat, geniet van zijn vrijheid en wordt niet graag overweldigd door anderen. Als je weinig plaats laat, kan je niet goed alleen zijn. Je hebt de neiging om je op te dringen aan anderen.

vorm van de letters

Ronde letters wijzen op een creatieve en artistieke persoonlijkheid.
Puntige letters daarentegen tonen dat je vrij agressief, intens, intelligent en nieuwsgierig bent.
Verbonden letters wijzen op iemand die logisch en systematisch is en goed nadenkt voor hij of zij beslissingen neemt.

lussen

Als je dunne l-lussen maakt, is de kans groot dat je jezelf beperkt, wat kan leiden tot gevoelens van spanning. Ook ben je meestal sceptisch ten opzichte van anderen. Brede l-lussen wijzen dan weer op een ontspannen en spontane persoon die geen problemen heeft met zelfexpressie. Mensen die brede e-lussen maken, hebben een open geest en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe ervaringen.

puntjes op de i

Wie het puntje hoog boven het stokje zet, heeft een grote verbeeldingskracht. Als je je puntje net boven het stokje zet, heb je aandacht voor de details en ben je erg georganiseerd en empathisch. Als het puntje meer naar links staat, dan heb je last van procrastinatie of uitstelgedrag. vWie van zijn stipje een echt cirkeltje maakt is meestal een dromer of een kinderachtig persoon. Als je geen stipje maar een streepje zet, dan ben je wellicht erg kritisch voor jezelf en heb je geen geduld met mensen die niet leren van hun fouten.

o - vorm

Een open 'o' wijst op een persoon die graag praat, sociaal is, zijn gevoelens goed kan uitdrukken en niet goed geheimen kan bewaren.

Een gesloten 'o' wijst daarentegen op iemand die gesteld is op zijn privacy, niet graag praat over gevoelens en dus eerder introvert is.

s - vorm

Wie zijn 's' onderaan rond maakt, houdt ervan om andere mensen te plezieren en vermijdt confrontaties.

Wie een puntige 's' gebruikt, leert graag nieuwe dingen en is nieuwsgierig en ambitieus. Hoe hoger en puntiger de pieken, hoe ambitieuzer.

Een 's' die onderaan wijder wordt, wijst dan weer op een persoon die niet de neiging heeft om zijn hart te volgen.

paginapositie

Degeene die meer naar links op de pagina schrijft, leeft vaak in het verleden en kan moeilijk dingen loslaten.

Wie over de hele pagina schrijft kan maar moeilijk stilzitten of ontspannen. Je geest is voortdurend aan het werk.

Rechts schrijven wijst op angst voor het onbekende. Je bent voortdurend bang voor de toekomst.

manier van schrijven

Iemand die veel druk op zijn balpen zet, is niet bang om een verbintenis aan te gaan en neemt alles serieus. Als de druk extreem groot is, dan ben je geneigd om gespannen te zijn en snel te reageren op kritiek.

Wie weinig druk zet is eerder gevoelig en empathisch, maar heeft ook een gebrek aan vitaliteit en energie.

Een snelle schrijver is ongeduldig, houdt niet van vertragingen of mensen die hun tijd verdoen.

Een trage schrijver is erg georganiseerd, methodisch en onafhankelijk.

handtekening

Een onleesbare handtekening wijst op een persoon die veel belang hecht aan privacy en moeilijk te doorgronden is.

Een leesbare handtekening veronderstelt een persoon met veel zelfvertrouwen die goed in zijn vel zit. Je hoeft niet te doen alsof je iemand anders bent.

hoge bloeddruk

Schrijven met afwisselende druk kan mogelijk een aanwijzing zijn voor een hoge bloeddruk, zeker als het geschrift van licht naar donker gaat.

Naast je persoonlijkheid kan je handschrift ook aanwijzingen geven over je gezondheid.

schizofrenie

Als de helling vaak varieert binnen een woord of zin, dan kan dit erop wijzen dat de persoon geen contact heeft met de realiteit.

alzheimer

Het handschrift takelt af als je geheugenproblemen krijgt. Mogelijke aanwijzingen zijn onregelmatige of veranderde letters, gekoppeld aan bevingen. Het schrijven zal ook trager gaan.

ziekte van parkinson

Een van de tekenen van Parkinson is een zeer klein of verkrampd handschrift. Soms wordt het zelfs zo klein dat de schrijver het zelf niet meer kan lezen.

Hoewel er talloze kenmerken kunnen worden toegewezen aan iemand op basis van het handschrift vraagt de studie van grafologie vele jaren oefening en observatie voordat er duidelijke, juiste verbanden kunnen worden gelegd. Hierdoor moeten we grafologie toch met een korrel zout nemen en niet alle beweringen resoluut aan nemen. Uiteindelijk wordt de persoonlijkheid van iemand pas duidelijk door de woorden en daden van de persoon in kwestie.



VTK

SNOWTRIP

Beste VTK'ers, fellas, snowgirls, topsporters, levensgenieters, amateurskiërs en feesters!

De mooiste tijd van het jaar staat nog niet voor de deur, maar zit wel al in de lift! We hebben het dan ook over de VTK Snowtrip 2019. Onze skicrew heeft zijn uiterste best gedaan om er weer een fantastische editie van te maken en die van vorig jaar te overtreffen! Denk er dan ook goed over na vooraleer u zich inschrijft, want het worden zware dagen, dagen met meerdere pieken, en dan heb ik het niet alleen over bergtoppen, maar ook over onze dagelijkse après ski's & epische snowparties! Deze editie trekken we vol goesting naar het Franse skigebied Valmeinier, dat aan de voet ligt van de Col Du Galibier, menig wielertoerist welbekend. Het gebied schenkt elk wat wils: een overvloed aan rood en blauw voor beginnende skiërs of boarders en uitgebreide uiterstgeschikte uitdagende stukken offroad voor de mannen en vrouwen die zichzelf als wintersporter serieus nemen. See you at the top!

xxx

jullie Skicrew
Hannes, Kaat, Bavo & Ruben



1 - 10
FEB 2019

VTK SNOWTRIP



€419

FRANKRIJK
VALMEINIER

INFO & BOEKINGEN
WWW.SKI-LINE.BE/VTKGENT

GRATIS APRÈS-SKI - SKI-LINE REISBEGELEIDING EN ANIMATIE - GRATIS VATEN
LE THABOR*** - SKIPAS 6 DAGEN GALIBIER THABOR 150KM - BUSVERVOER HEEN EN TERUG



VU: Skiline bvba - Orgelstraat 6, 2000 Antwerpen

'T CIVIELKE

12 WIJZE GENTSE BARS, CAFÉS EN PLEKKEN

voor op Gentse ontdekkingslocht

Voor allen die Gent wilt ontdekken en wilt te weten komen wat deze prachtige stad te bieden heeft, biedt het Civiëlke u waardevolle tips tot deze boeiende ontdekkingsreis aan, geniet er van!

't Dreupelkot

Dreupels, dreupels, dreupels... Ik denk dat de naam van dit jeneverkotje meer dan genoeg zegt! Vind je het shotje van de week in de Delta al exotisch? Wacht dan maar tot je hier eens binnenspringt.

Adres: Groentenmarkt 12, 9000 Gent



Charlatan

De typische uitgangspiek voor de rasechte Gentenaars die wel houden van wat rockmuziek.

Feestjes en fuiven tot 7 uur zijn hier dan ook geen uitzondering. Misschien kennen jullie de Charlatan ook wel van de muilmarathon op de Gentse Feesten!

Adres: Vlasmarkt 6, 9000 Gent

Mayana

Een chocoladebar, wat heeft een mens nog meer nodig? Wanneer je verlekkerd bent op dit zalig goedje, zal je de weg blindelings vinden. En ver van de Plateau is het ook al niet. Kan het nog beter?!

Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 99, 9000 Gent



Trollekelder

Zin om wat meer Belgische bieren te ontdekken? Bij de Trollekelder heb je immers keuze uit meer dan 200 verschillende soorten! Blijkbaar zouden ze zelfs hun eigen bier hebben in het café...

Adres: Sint-Jacobs 17, 9000 Gent



Het Galgenhuisje

Dit kleinste café van de stad is een plek waar veel toeristen komen, dit is dan ook de reden waarom het zo populair is. En als je binnen stapt zal je ongetwijfeld wel de opmerkelijk slogan bemerken: "Alcohol is een langzaam gif, maar we hebben tijd".

Adres: Groentenmarkt 5, 9000 Gent

Simon Says

Dit etablissement is tevens een bed and breakfast, maar ook zonder overnachting kan je er gerust komen ontbijten of brunchen. De hipste Gentenaars komen er dan ook fervent langs voor hun overheerlijke koffie.

Adres: Sluizeken 8, 9000 Gent



Hotsy Totsy

Ben je een humorist, poëet of eerder jazz-muziek-liefhebber, dan zal je zeker je trekken vinden in de Hotsy Totsy. Met hun overvloed aan bezoekende singer-songwriters is er dan ook voor elk wat wils.

Adres: Hoogstraat 1, 9000 Gent

De Dulle Griet

Dit bruine café, genoemd naar het gelijknamige kanon, is een gevestigde waarde op de Vrijdagmarkt. De echte durvers bestellen hier een 1,2 meter bier en geven dan met plezier hun schoen als waarborg af (die dan aan het plafond opgehangen wordt).

Adres: Vrijdagmarkt 50, 9000 Gent



Polé Polé

Een befaamde cocktailbar die in de loop der jaren zijn bekendheid verwerft heeft via de Gentse Feesten. Wanneer Gentenaars iets te vieren hebben, zakken ze met plezier naar deze bar af. Of ja, zelfs als ze niets te vieren hebben zouden ze dit durven doen.

Adres: Lammerstraat 8, 9000 Gent



Het Vooruit-café

Nog eentje dicht bij ons geliefkoosd Plateaubouw. De Vooruit is immers niet alleen een gebouw waar zotte VTK-fuiven doorgaan, er bevindt zich ook een hip café. En sinds ze hun verticale tuin hebben, is hun bekendheid alleen nog maar gestegen.

Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent



De Planck aka den boot aan den Kinopolis

Inderdaad, die boot die daar sinds dag en nacht aan de Kinopolis ligt, heeft een naam, maar niemand kent hem. In een gemoedelijke setting kan je er dan op je gemak iets drinken na een film (of zonder film). Niet aangeraden voor mensen met zeeziekte of claustrofobie.

Adres: Ter Platen 10A, 9000 Gent



Waterhuis aan de bierkant

Wanneer je dit gebouw binnenstapt, kraakt en piept het even hard als de zolder van de Plateau. Het lijkt zelfs alsof het boven het water gebouwd is. De bierliefhebber kan hier zeker ook aan zijn trekken komen in het toeristisch centrum van hartje Gent.

Adres: Groentenmarkt 9, 9000 Gent







CHINA

Verboden Stad, Grote Muur, Tiananmenplein, Zomerpaleis... allemaal dingen waar je waarschijnlijk al eens van gehoord hebt. Anders moet je ze maar eens googlen - als je je niet in China bevindt tenminste, want daar is Google, net als Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp en YouTube geblokkeerd. Tenzij je een VPN (een geweldige magische app die je toelaat om toch op deze websites te geraken), installeert moet je het doen met de Chinese varianten van deze websites. Zo is bijvoorbeeld WeChat onmisbaar geworden in het leven van een doorsnee Chinees. Deze app

heeft 902 miljoen dagelijkse gebruikers en wordt gebruikt om te chatten, maar ook om rekeningen te betalen, een taxi te bellen, afspraken te maken bij dokters, om een politierapport op te vragen enzovoort. Sinds kort kunnen gebruikers op WeChat ook een digitale versie van hun ID-kaart bewaren. Deze digitale ID zal onder andere aanvaard worden bij hotel check-ins en controles op luchthavens. De app staat (niet verbazingwekkend) nauw in verband met de Chinese overheid. Dat de Chinezen minder belang hechten aan privacy blijkt ook uit het social credit system dat ze nu aan het invoeren zijn...

SOCIAL CREDIT SYSTEM

De Chinese staat is een enorm ranking systeem aan het invoeren dat de inwoners rangschikt naargelang hun "sociale score". Het systeem zou volledig operationeel moeten zijn tegen 2020, maar het wordt al uitvoerig getest op miljoenen mensen. Het is voor Chinezen ook verplicht om hier deel van uit te maken.

Iemand's persoonlijke social credit score kan omhoog en omlaag gaan afhankelijk van zijn/haar gedrag. De precieze manier van berekenen is niet gekend, maar voorbeelden van overtredingen zijn slecht rijden, te veel videospelletjes kopen, vals nieuws verspreiden. De social credit score kan een enorme invloed hebben:

1. Geen toegang tot vliegtuig en/of trein

Eén van de manieren die de staat gebruikt om mensen te straffen is door hun reizen te beperken. Nu al mochten negen miljoen mensen met lage scores geen tickets kopen voor binnenlandse vluchten (volgens Channel News Asia, maart 2018). Zo zijn er ook drie miljoen mensen die geen toegang kregen tot business class tickets.

Het uiteindelijke systeem is bedoeld om slechte reizigers te straffen: mensen die zwart rijden, die treuzelen bij de boarding gates of roken in rookvrije ruimtes krijgen een lagere score.

2. Geen toegang tot de beste scholen

Zeventien mensen die geweigerd hebben om hun legerdienst uit te voeren vorig jaar mogen zich niet meer inschrijven om te studeren of mogen hun studies niet verderzetten volgens Beijing News.

Kinderen van inwoners met lage scores zouden ook minder kans maken op duurere privéscholen. Het is nog niet duidelijk hoe deze specifieke gevallen zullen behandeld worden.

3. Geen toegang tot de beste jobs

Managementjobs en jobs in staatsbedrijven of grote banken zouden minder toegankelijk zijn voor bepaalde profielen. Misdrijven zoals fraude hebben natuurlijk een grote impact op social credit.

4. Geen toegang tot de beste hotels

Mensen die hun legerplicht weigerden, mochten sommige hotels niet meer binnen. Hier beloont het systeem echter wel mensen met een goede score: degene die een goede score hebben, zouden gemakkelijker mogen reizen naar plaatsen zoals Europa.

Zo zei een vrouw in 2015 voor de BBC: "It is very convenient. We booked a hotel last night using Sesame Credit and we didn't need to leave a cash deposit."

5. Blacklist vs. positieve lijst

Naming and shaming is een ander tactisch middel dat de Chinese overheid gebruikt. Zo moedigt de Chinese overheid in een staatsblad uit 2016 bedrijven aan om een blacklist te raadplegen voordat ze mensen aannemen.

Mensen die op deze blacklist komen, zouden wel eerst verwittigd worden door het gerecht en ze hebben het recht om in beroep te gaan tegen deze beslissing (binnen tien dagen na het ontvangen van de verwittiging).

Een prototype van die blacklist bestaat nu al en is al gebruikt geweest om mensen te bestraffen. Li Xiaolin, een advocaat die in 2015 op de lijst werd gezet, kon geen vliegtuigtickets kopen terwijl hij op een business trip was. Hij kon ook geen credit cards aanvragen.

Er bestaat ook een lijst voor goede inwoners. Hierin staan zou mensen onder andere meer matches bezorgen op dating sites. Daarnaast zouden 'goede inwoners' ook korting krijgen op energierekeningen, gemakkelijker huren en betere rente krijgen bij banken.

(George Orwell's) Big Brother out of control of juist goed voor de maatschappij?

Hoewel het systeem heel creepy klinkt, zeggen sommige inwoners dat het social credit system betere mensen van hen maakt. Een 32-jarige ondernemer vertelde Foreign Policy: "I feel like in the past six months, people's behaviour has gotten better and better". Nog andere zeiden: "For example, when we drive, now we always stop in front of crosswalks. If you don't stop, you will lose your points", "At first, we just worried about losing points, but now we got used to it".

Of het systeem zal werken en hoe het precies zal ingevoerd worden zullen we pas weten tegen 2020, maar het is zeker dat het een grote invloed zal hebben op het leven van miljoenen mensen.

Toch is China meer dan het social credit system. Wist je dat Chinezen het nummer acht als geluksgetal beschouwen? Of dat Chinezen wit met de dood associëren? Hier volgen enkele leuke weetjes over China!

SHENZEN

- ◆ Shenzhen (een Chinese stad aan de grens met Hong Kong) was vroeger een relatief klein vissersdorpje. In de jaren '70 woonden er 30,000 inwoners.
- ◆ In 1979 werd het uitgeroepen tot een Speciale Economische Zone (SEZ). Sindsdien is de bevolking enorm snel beginnen toenemen en in 2016 telde de stad al meer dan 10 miljoen inwoners!



KLEUREN

- ◆ Geel is het kleur van de keizer, daarom zijn de daken in de Verboden Stad allemaal geel!
- ◆ Wit associëren Chinezen met de dood en het wordt gedragen bij begrafenissen.
- ◆ Rood is een gelukskleur, strikt verboden bij begrafenissen. Vrouwen trouwen in China in het rood!



CHINESE WOORDJES

- ◆ Ik heb honger Wo e
- ◆ Ik heb dorst Wo ke
- ◆ Santé Ganbei
(Het is in China altijd de bedoeling dat je een adje doet na het zeggen van ganbei!)
- ◆ Ik heet Wo jiao
(Wo dsjiao uitgesproken)
- ◆ één, twee, drie Yi, er, san
- ◆ Sorry Duibuqi
(duibutsjie uitgesproken)



ACHT

- ◆ Acht (ba in het Chinees) heeft een gelijkaardige uitspraak als fa, wat welvaart betekent en daarom is dit voor Chinezen een buitengewoon geluksgetal.
- ◆ De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing in 2008 begon op 8/08/08, 8 minuten en 8 seconden na 8 in lokale tijd (UTC+08).
- ◆ Singapore Airlines en SriLankan Airlines reserveren vluchten die beginnen met het getal 8 voor China en Hong Kong.
- ◆ 886, uitgesproken als ba ba liu, wordt in chat vaak gebruikt om "bye bye" uit te drukken.
- ◆ Net zoals bij ons prijzen vaak voorkomen met een 9 na de komma, is dit in China vaak een 8.
- ◆ De Iphone 8 kostte 5888 yuan (743 euro), en de Iphone X 8388 yuan (1058 euro).

SLEUTELGATEN

"Zij
zijn elektriciens,
wij zijn elektrotechnische
ingenieurs. Als er iets scheelt aan
ons elektriciteit in ons huis, dan moe-
ten wij hen bellen en betalen, want wij
kunnen dat niet. Maar wij verdienen toch
veel meer geld als ingenieur, dus betalen is
geen probleem."

*Dries Vande Ginste, toegepast elek-
tromagnetisme*

ZATTE SEKSTALK

Wat vind je sexy aan een man/vrouw?

"Borsten en billen", "Aan een man zijn grote piemel piemol met een o", "Benen met een kort rokje, maar niet te onthullend", "Gespierd maar toch een beetje vet", "Zo dat je niet het gevoel hebt dat je haar gaat breken".

Wat is een goede blowjob?

"Euuuum dat begint subtiel en vanaf dan kan ik alleen maar aanmoedigen dat ze het leuk moet vinden, niet dat ze het gevoel heeft dat het moet (en dat ik haar moet beffen ofzo)".

"Standaard: geen tanden. Ook heb je twee handen vrij dus gebruik ze. Je kan één hand gebruiken voor de ballen", "JA HEEL BELANGRIJK", "Ja, mannen worden gestimuleerd als je hun prostaat stimuleert, 't zal wel zijn", "Een vinger in de kerel zijn gat steken", "Steek je vinger in dat gat ik heb nog nooit iemand horen klagen".

Daarvan kom je het snelste klaar?

"Ik ga eerlijk zijn ik ben daar zelf verantwoordelijk voor", "Als je zat bent gaat dat niet", "Nee juist omgekeerd nuchter kom jij niet klaar", "D o g g y werkt wel meestal", "Doggy is nice maar

semi veel werk, voor mij maakt het een verschil hoeveel werk ik er moet insteken", "Hoh das moeilijk, eigenlijk is het gewoon het totaalpakket en dan werkt het", "Als de benen open zijn dan is de foef open, als de benen gesloten zijn dan is de foef gesloten en heeft ze een kleine omtrek, dus kom ik sneller klaar", "Nee dan zeggen ze 'nee dat doet zeer doet zeer'", "Als ze je toespreekt, da's nice", "Wel niet overdrijven, je kan lawaai maken maar niet te veel", "Als niets werkt, pak dan de keel en gewoon duwen en hard trekken, maar duwen aan de zijkant niet vanvoor".

Wat was de slechtste seks in je leven?

"Als ik seks heb is het misschien niet voor iedereen goed, maar wel goed voor mij", "Meisjes die te gewillig zijn, meisjes die te veel seks met jou willen hebben en die teveel aan jou hangen, dan is 't de moeite niet meer", "Toen ik veel te zat was en toen ik niet meer wist wat er gebeurde".

Hoe was je eerste keer?

"Niet denderend, zeker niet, ik heb wel chance gehad. Ze was 2 jaar daarna nog mijn fuckbuddy en ze nam de pil niet en geen condoom", "Vrij vroeg, ik was 15 jaar, maar ik was er al 9 maand mee samen. Het was leuk en nice, 3 maart 2013", "Aan zee, met mijn lief en ik was toen een jaar samen met haar en het was redelijk gemakkelijk".

Wat was je grootste seksblunder?

"Kan ik niet op antwoorden", "Na mastercantus in december, mijn chauffage werkte niet, het was een ijsskoude nacht en het was zo koud

dat mijn piemel niet recht geraakte en het is niet gelukt, vrij beschamend maar in de zomer ging het wel", "Jij kan enkel neuken in de zomer", "Of lente of herfst", "Met *** vorig jaar hebben we zeker 3-4 maand gewacht en dan toen het zover was kwam ik al na 1,5 min klaar... Ik heb alles dan wel goed gemaakt".

Op wat voor type val je?

"Lekkere wijven, ten eerste ze moet er aanvaardbaar uit zien en ze moet willen", "Rood met lang, recht haar en geen krullen", "Blond met blauwe ogen of rood met groene ogen, zo wat meer Noors", "Ze moet iets speciaals hebben, iets dat je erin ziet en ze moet slim zijn, ik haat domme mensen. Ik haat mensen die naïef zijn", "E-cup maar das maar om te lachen".

Kunnen meisjes/jongens alleen seks hebben met gevoelens?

"Nee wtf vrouwen zijn zo kut", "Ik zeg nee", "Oke nee de meeste meisjes zijn heel gevoelig, maar sommigen zijn wel oke", "Dat kan wel zonder en je kan elkaar genot geven maar die gevoelens zijn voor je vriendin", "Met een vriendin gun ik haar een plezier gunt zij mij een plezier", "Nee", "Nee", "Ik heb 2 jaar een fuckbuddy gehad en maar even gevoelens gehad".

Derwacht je dat de andere geschoren is daar beneden?

"Nee niet per se", "Nee nooit", "Mijn piemel staat vol met haar maar erboven is hij geschoren", "Een beetje haar cava maar haar dat in je mond blijft zitten is niet aangenaam", "Het is vooral belangrijk dat ze gedoucht is en proper is, haar is niet vuil he", "Ja tuurlijk, ja graag, als het niet zo is, zou ik haar wel niet beffen sorry niemand doet dat graag he".

Hoe word je graag verleid?

"Het moet duidelijk zijn dat ze je verleidt, ze moet oogcontact maken en niet te gemakkelijk zijn", "Humor en lachjes", "Verleiden maakt niet uit voor mij want ik wil niets serieus beginnen", "Zonder drank, maar met een leuke babbel, dat doet veel meer. Ik ben niet de persoon die iemand gaat trakteren, toch tenminste niet ie-

mand waar ik potentieel in zie", "Van die meisjes die vragen mag ik getraakteerd worden dat willen we niet, dat is een no go want die meisjes kicken alleen op drank niet op penis".

Favo standje?

"Das ne moeilijken. Ik ben fan als ik rechtsta en zij voorover op het bed zelf. Noemt dat doggy?", "Zij ligt plat en jij erop gelijk doggy, maar je moet allebei plat liggen. Dan gaat zij naar beneden en jij moet ervoor zorgen dat je naar boven gaat. En omgekeerd, als zij boven is dan duw je haar naar beneden. Timing is belangrijk! En dan heb je de klapbeweging. Je hebt hier wel veel vering voor nodig", "Makkelijk antwoord: de vraa go oep ur book ligge en dan ze beweeg nie meer en dan kan ik pompe zolang het leven leuk is ma zonder condoom want condooms zijn waanzin ge gaat ook geen dure tv kopen en dan een plastic zak over doen"

Ultieme fantasie?

"Gang bang met Marie Jeanne en Eva in de lounge", "Ik wil Cameron Diaz op gelijk welke leeftijd, alé niet onder 18 natuurlijk! Wel 20, 30 of 40. Ze is niet echt mijn ultieme fantasie, maar eigenlijk toch wel ze is bère lekker en zeker haar glimlach in al die films", "Shakira", "Nee fuck die kutslet, Cameron Diaz wil ik echt mee trouwen", "Shakira is veel leuker", "Iemand die graag drinkt, die graag feest, naar Delta gaat en eigenlijk niet veel caret over de rest en gewoon haar eigen ding doet".

Welke kwaliteiten moet een goed lief hebben?

"Moet kunnen pijpen, goed kunnen rijden, goed met haar gat kunnen schudden op een penis en af en toe kunnen trakteren en een pint hebben", "*** moet ook een gratis pint kunnen krijgen van mijn wijf en dan moet ze 's ochtends wakker worden en dan moet ze zeggen om half 9 'hey schatje je hebt les ik heb een ontbijtje gemaakt: eitjes met spek' en dan zeg ik boterhammm en dan zwier ik met mejjne fleuter in haare leuter"

Relaties, meningen, misvattingen en fouten

Twee maanden geleden heb ik naar een comedy show gekeken van Daniel Sloss . Wat hij in die show heeft gezegd komt nog steeds vaak in mij op. Vooral zijn meningen over relaties en hoe wij daarmee omgaan, blijven in mijn hoofd hangen. Dus ik dacht: als ik niet kan stoppen met daarover na te denken, jullie misschien ook niet. Ik heb daarom de show opnieuw bekeken en alles wat hij zei voor jullie uitgeschreven. Dit is wat hij zei:

"If you're not with someone, you're incomplete. If you're not with someone, you're not whole. That's how society makes you feel and what it teaches you. Every Disney princess has a prince, every character on tv or in a movie has a character who is happy to be alone but by the end..... they were wrong. Every single time they end up with someone they just didn't consider before.

Parents get divorced and we don't talk about that because it's taboo. Because from the outside every relationship is perfect. When you raise children like that, where everything points to love, when they get to adulthood they will just pick someone who is wrong and just jam them into their lives. They will force this person in their lives because they would rather have someone wrong than be alone.



You can spend five or more years with someone and realize that you're both working and going to different places. In that moment you have some difficult questions 1: do I admit that I've wasted 5 years of my life and 2: do I waste the rest of my life... 55 % of marriages end in divorce, 90% of relationships that started before the lovers are 30 end. If those were the percentages of surgery no one would risk it. But because it's love and we're stupid we lie on that operating table and say "maybe this time I won't die inside".

My generation is so obsessed with starting the rest of their lives, that they're willing to give up the one they are currently living. People are more in love with the idea of love than the person they are with.

I'm not saying it's impossible to find love, I'm just saying that statistically you have not... I believe that 80% of the relationships in the world are horseshit. A bunch of people who never took time to learn to be alone, so by default didn't learn to love themselves. Employed someone else to do it.

If you want proof just look at all those people who desperately seek out advice "what's the secret to a perfect lasting relationship?" It's fucking nothing. If it gets difficult at any point just get out of the relationship. There are 7.5 billion people on this planet, you'll find a new one.

Every time I'm in a relationship I'm so desperate to make it work and please my elders that I compromise and change myself. And after a while I hate myself, and I hate myself because I'm not me. I'm whoever this other person manufactured.

Find something that makes you happy and make it the center of your life. It doesn't have to be a person, it could be something else. For some people that's a person, maybe for a lot of people. If you're in a relationship that makes you happy and you make that person happy, congratulations. But to all the single people, the people who are in relationships they'd rather not be in but it's just too easy to stay in: you have to learn to love yourself before you can allow someone to love you as well.





There's nothing wrong with taking time for yourself to work out who you are. Before going out into the dating world, how can you offer who you are if you don't know who you are.

You can get love from a hundred different people and be happy. It is impossible to know if another person loves you from the bottom of their heart or is just patiently waiting for you to die. The worst thing you can do in your life, is spend it with the wrong person. There are 7.5 billion people on this earth and you found your soulmate 20 miles from your house. Such a coincidence."

Ik weet dat een deel van wat hij zegt waar is en ik weet ook dat sommige mensen akkoord gaan met zijn meningen.

De maatschappij leert de jeugd en de hele wereld inderdaad dat je leven enkel op orde is als je iemand hebt om het mee te delen. Ik vind dat eigenlijk niet echt fout. Ik vind het fout dat de maatschappij geluk en gelukkig zijn ziet als een eindlocatie en niet als gewoon een gevoel. Het hele concept van "leeft lang en gelukkig" is het probleem. Niet liefde.

Daniel Sloss zegt op een bepaald moment in zijn show "do I admit that I've wasted 5 years of my life"? Waarom is een relatie een "waste of time" als die relatie eindigt. Mensen zijn in constante verandering en evolutie. Als je vijf jaar gelukkig bent, maar op het einde van die 5 jaar naar andere dingen wilt werken of beter uit elkaar gaat is die vijf jaar niet verloren naar mijn mening.

Waarom is die relatie dan een 'waste'? Is het doel van het leven niet gelukkig zijn zolang je ook maar kunt ook al is het niet ideaal. Je leven delen voor vijf jaar met iemand en gelukkig zijn zolang je kan, vind ik geen waste of time. De ervaring van die relatie kan je geholpen hebben naar een volgende succesvolle relatie die misschien beter is, die je zonder de vorige misschien niet had gevonden.

Het idee dat niemand van je kan houden tenzij je eerst 100% van jezelf houdt, vind ik ook complete zever. Niemand houdt 100% van zichzelf en 100% van iemand anders houden is ook onmogelijk vanaf het begin. Geen wonder dat meer en meer mensen single zijn, want met die gedachte ga je nooit iemand vinden.

Waarom kan je ook niet simultaan van iemand houden en aan jezelf werken. Self-care, zelfontplooiing en algemeen leven is perfect mogelijk samen met iemand. Bekijk je partner in een vaste relatie niet als een accessoire, maar als iemand die ook zelf evolueert en zichzelf zoekt. Zie die als een vertrouwenspersoon, waartegen je kan babbelen over je evolutie en waarom je samen mee wilt evolueren. Die persoon kan je perfect helpen, in de plaats van ervanuit te gaan dat die je gaat tegenwerken.

Evolutie en zelfontplooiing is niet de doodsteek van liefde, maar eerder een hond die het een beetje moeilijker maakt en aandacht nodig heeft naast de relatie. Geef je die geen aandacht, dan sterft die en neemt die de relatie mee. Mensen die zeggen dat je moet opgeven van het moment dat het een beetje moeilijk gaat, bekijken relaties gewoon op een heel verdrietige manier en onrealistische manier.



HOROSCOOP

steenbok

Je loopt de laatste tijd op wolkjes en niets of niemand lijkt je goede humeur te kunnen verpesten. Je nieuwe liefde zorgt voor de nodige fleur en rust in je leven. Onthoud echter dat je niet van de liefde kan leven. Zoek een externe bron om deze gemoedstoestand te blijven voeden. Gebruik bovendien de energie die deze hogere sfeer je geeft om je schouders ergens onder te steken. Herinner je je nog dat ene ding waarvoor je jezelf nooit goed genoeg achtte? Nu is de moment om ervoor te gaan. Het onoverwinnelijke gevoel zal snel genoeg terug om de hoek verdwijnen.

Jouw secret soulmate is een leeuw.



waterman

Vergeet niet dat het leven een kwestie is van geven en nemen. Momenteel worstel je nog met het vinden van een balans tussen beide. Beiden kunnen ook hand in hand gaan: wat je namelijk vandaag alleen zaait kan je gerust morgen samen oogsten. Laat je niet gebruiken, maar zorg er tevens voor dat jij anderen niet uitmelk. Je laat je dus best omringen door vrienden wiens balans gelijk staat aan de jouwe, het moet namelijk steeds van twee kanten komen. Dit zal conflicten op lange termijn vermijden waardoor de vriendschap des te kostbaarder wordt.

Jouw eeuwige crush is een kreeft.



visser

Er knaagt iets aan je geweten. Hoe hard je ook probeert om het te verdringen, het blijft je achtervolgen. Durf de oorzaak aanpakken. Doen alsof je neus bloedt, eindigt namelijk alleen maar in een onaangenaam bloedbad voor iedereen. Durf in eigen boezem kijken en kom uit voor je fouten. Ga je excuseren waar nodig, maar wees ook niet te soft. Het geknaag komt namelijk niet alleen van jouw kant. Grijp deze kans om eindelijk zelf ook eens je hart te luchten en je diepste frustraties op tafel te leggen. Je zal achteraf zien dat dit voor beide partijen verlossing brengt.

Jouw hart zal gebroken worden door een stier.





ram

Je hebt het de afgelopen periode steeds hoger in de bol gekregen en nu heb je het punt bereikt dat je ego je inhaalt. Je stelde je grootser voor dan je werkelijk bent waardoor je de gestelde verwachtingen niet kan vervullen. Niet alleen tegenover anderen ben je gefaald, maar ook vooral tegenover jezelf. Besef dat je niet altijd moet presteren. Dit is een druk die niemand kan dragen. Stel je wat realistischer op. Dit zal niet alleen je leven simpeler maken, maar je zal ook merken dat je veel minder mensen kwetst door hen een teleurstelling te besparen.

Jouw eeuwige liefde blijft een steenbok.

stier

Het leven gaat vanzelf. Je hoeft nog maar aan iets te denken en je speelt het zonder enige moeite klaar. Deze flow geeft je de kans om extra dingen te doen die je anders nooit mogelijk achtte. Vergeet echter niet dat anderen niet zozeer meedrijven op jouw zee. Sleur hen dan ook niet mee in het onaanzienlijke tempo waarmee jij door de dagen raast. Laat hen echter ook niet alleen achter op het strand. Doseer je tijd en energie zodat je ook een deel ervan kan geven aan zij die het nodig hebben. Het zijn namelijk je vrienden die je met beide voeten op de grond houden.

Jouw eeuwige crush is een ram.



tweelingen

Je staat aan de start van een nieuwe fase in je leven. Je hebt eindelijk een manier gevonden om het verleden af te sluiten en vol goede moed nieuwe uitdagingen aan te gaan. Niet alleen wat je doet lijkt te veranderen, maar ook wie je bent. Je hebt de basis van jezelf teruggevonden en bent van plan dit verder aan te vullen met nieuwe kanten die je vroeger nooit kon of mocht zijn. Deze nieuwe eigenheid zal niet bij iedereen in de smaak vallen. Bepaal aan wiens mening je waarde acht en hoeveel. Er is namelijk een reden dat het verleden tot het verleden hoort.

Binnenkort sla je een scorpioen aan de haak.





kreeft

Hoop doet leven. De zwarte donderwolk lijkt eindelijk te verdwijnen en je krijgt opnieuw zin in het leven. Je schietgebedjes zijn aanhoord. Nu is het aan jou om zelf de handen uit de mouwen te steken. Hoop is namelijk geen leven en de toekomst die nu binnen handbereik is, zal zich niet vanzelf in je schoot werpen. Blijf echter ten alle tijden realistisch, hoop biedt namelijk geen zekerheden, het biedt enkel mogelijkheden. Waakzaam zijn is hier dus de boodschap en je niet laten verblinden door wat kan want zo wordt je overvallen door wat niet kan.

Jouw hart zal gebroken worden door een boogschutter

leeuw

Durf loslaten. Brand en orkanen zijn niet de hoofdoorzaak van een fatale afloop. Het is de overheersende drang om vast te houden aan wat je dierbaar is die je ondanks beter weten het gevaar doen opzoeken. Er is echter geen brand nodig om dit verstikkende gevoel te ervaren. De kracht zit hem niet in het opbouwen van een hechte band, maar juist in het afbreken hiervan wanneer deze niet meer winstgevend is. Je moet dit niet zien als opgeven, maar juist als een kracht om op te komen voor jezelf. Erken je teleurstelling en durf ingrijpen waar nodig.

Je wordt bemind door een maagd.



maagd

Vat de koe bij de horens. Je loopt nu al enige tijd op eieren. Tijd om hier verandering in te brengen! Of het nu vijgen na Pasen zijn of heet van de naald, durf voor jezelf opkomen. Wat het ook is waar je mee zit, het zal niet verdwijnen door het te negeren. In tegendeel het zal juist steeds meer aan je knagen. Diegenen die erbij betrokken zijn hoef je niet uit de weg te gaan, maar ga juist de confrontatie aan. Durf bij naam te noemen hoe ze jou teleurgesteld hebben en waar je je aan ergert. Alleen op deze manier kunnen jullie samen door dezelfde deur, al dan niet als vrienden.

Jouw eeuwige liefde is een vis.



weegschaal

Probeer eens iets nieuws. Je zit vast in een sleur waar je niet uit lijkt te raken. Elke dag is hetzelfde, week na week. Besef dat je zelf voor vernieuwing moet zorgen. Deze zal er niet komen in de huidige situatie, maar wel door de extra toevoegingen die je zelf aanbrengt. Zoek een manier waarop je aan elke dag een extra dimensie kan geven. Deze extraatjes kunnen schuilhouden is kleine zaken en wanneer deze je geen voldoening meer geven kan je het op termijn altijd grootser aanpakken. Wees je er ook van bewust dat eenzelfde dag niet meer het zelfde is als je deze anders beleeft.

Jouw secret soulmate is een weegschaal.



schorpioen

Durf te leven. We leven in een prestatiegerichte maatschappij waar je een dagelijkse druk ervaart om de beste versie van jezelf te zijn en het onderste uit de kan te halen. Niemand kan echter 24/7 voldoen aan deze vereisten, leg dan ook niet steeds de lat zo hoog voor jezelf. Durf los te komen van wat anderen van jou verwachten en leef zelf je eigen leven. Doe dingen vanuit je eigen wil en niet omdat je het gevoel hebt dat het moet. Wees echter waakzaam dat je niet meteen alle remmen losgooit. Zelfs in het doen wat je hartje begeert kan je nog steeds doelgericht leven.

Je wordt bemind door een waterman.



boogschutter

Een achterwaartse beweging vindt plaats in het deel van je horoscoop dat gaat over werk en planning. Bij een hardwerkende student als jou doet dit de haren al rijzen. Er is echter geen reden om nu al met de handen in de haren te zitten. Een achterwaartse beweging is namelijk nog steeds een beweging, het is aan jou om vat te krijgen op de situatie en het roer om te draaien. Enige moeite gaat hiermee gepaard, maar zoals de geliefde wetten van de fysica stellen is het nog steeds eenvoudiger om het roer om te draaien dan opnieuw te beginnen vanuit rust.

Binnenkort sla je een tweeling aan de haak.

BEATS VOOR BURGIES

Hier gaan we weer. Nieuwe beats for burgies! Ik moet wel iets kleins toegeven. Het jaar is nu weer volop bezig en stiekem had ik het een klein beetje lastig om een onderwerp voor deze beats for burgies te kiezen. Dus dan is er natuurlijk maar 1 optie .. Ik kies gewoon 2 onderwerpen! Later ga ik je een klein beetje proberen bijbrengen over een nieuwe club in het Gentse, maar eerst wil ik het met jullie hebben over een ZALIGE band.



De band waarover ik het met jullie vandaag wil hebben heet Car Seat Headrest. Nu, als je naar de naam kijkt, zou je toch niet direct geneigd zijn om naar deze band te luisteren? Trust me, ik was ook zo. Maar Oh My God! Doe mij en jezelf een groot plezier en doe het volgende na het lezen van dit artikel: zet je ergens neer, zet even hun liedje 'Drunk Drivers/Killer whales' op en sluit gewoon je ogen. Laat jezelf meevloeien met de muziek. Laat je hart het bloed in je aders rondpompen, terwijl je zweeft op de zalige melodietjes! Nu moet ik wel zeggen dat het hier om een American Indie Rock band gaat. Nu ik weet dat dat niet de favoriete muziekstijl van velen onder jullie zal zijn, maar ik hoop dat ik toch sommige onder jullie kan overtuigen om eens te luisteren!

Die mannen hebben al redelijk veel muziekjes uitgebracht en geven regelmatig optredens. (Alleen spijtig dat het er niet zoveel zijn in België). Nu geven ze in November toch wel een optreden in de Vooruit zeker? En deze jongen is zo blij als een klein jongentje met een nieuwe doos lego's, want ik heb mijn ticket! Het concert is ingericht door Democracy. Ik heb geen idee of jullie dat kennen, maar dat is echt wel de moeite om eens te checken! Die mannen (en vrouwen of course) organiseren veel concertjes en veelal zijn dat echt zotte bands, die gewoon niet al te bekend zijn bij ons! Echt wel de moeite om dat af en toe eens te bekijken om te zien of er iets tussen zit voor jullie!

Voor het tweede deeltje van deze Beats for Burgies, wou ik het even hebben over een nieuwe clubopening. Vele onder jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord of zijn er misschien intussen (op het moment van het verschijnen van dit artikel) al geweest! Ik heb het natuurlijk over de AM club! Deze club zal een aantal feestjes van de Sioux overnemen! Natuurlijk vraag je je ook af: 'Waar kan ik deze club eigenlijk vinden?'. Voor alle burgies die niet weten hoe Google werkt (god damn ik hoop dat dat er niet veel zijn), die club is in de Schuurkenstraat! Nog nooit van gehoord? Troost je, ik ook niet. Maar kijk eens op Google Maps (of je het wel kan terugvinden) en je zal zien dat het superdicht bij de Veldstraat is. Feestjes als Date With The Night, Cindy, Bangers en nog veel meer zullen daar in de toekomst elke keer doorgaan!

Ik heb het zelf nog niet van binnen gezien (op het moment van schrijven), want het is vanavond opening! Ik zal spijtig genoeg deze BfB (ik introduceer hier dus officieel de nieuw Beats For Burgies afkorting!) hier afsluiten, want ik moet dringend naar de opening van die nieuwe club gaan. Have fun met de nieuwe band en song en misschien tot eens in de nieuwe Club hé! Hope to see you there! En always remember the wise words of our lord and savior Lemmy! "A kid once said to me "Do you get hangovers?" I said, "To get hangovers you have to stop drinking"

BURGIES ON STAGE

in the spotlight

Het is weer zover, dit jaar komt er opnieuw een editie van 'burgies on stage' in ons geliefde cafeetje Delta. Voor de nieuwe onwetende student: wat is dat nu eigenlijk?

Awel hè, op woensdag 28 november verwachten we iedereen die al eens wat live muziek weet te appreciëren of zelf graag wat live muziek speelt. De bedoeling is dat niet enkel bands maar elke burgie-student met muzikaal talent laat zien wat ze waard zijn! Heb je een bandje? Zing je graag of speel je een instrument? Twijfel dan zeker niet om mee te doen!

Elk jaar spelen er ook enkele burgiebands op Parkpop, we moeten die burgiebands natuurlijk ook van ergens halen. Burgies on stage is de ideale manier om je als band te bewijzen en wie weet spelen jullie dit jaar op het meest befaamde, succesvolste en meest litte festival van het jaar!





Xander Vankwikelberge, een burgie die deel uitmaakt van de band Blanc, vertelt jullie graag waarom hij elk jaar met volle goesting meedoet!

“Als band is burgies on stage een geweldige ervaring. Er hangt die avond in Delta altijd een gezellige sfeer en het publiek gaat helemaal los, wat voor een muzikant een optreden altijd goed maakt. Verder zorgt burgies on stage ook voor extra kansen, want voor je het weet mag je op parkpop spelen en deel je het podium met namen zoals Equal Idiots. Het is ook de ideale kans om je vrienden en medestudenten kennis te laten maken met je muziek.”



De enige voorwaarde is dat minstens 1 iemand in je band burgerlijk ingenieur (architect) moet studeren. Heb je interesse? Stuur dan zeker een mailtje naar cultuur@vfkugent.be





OVER THE EDGES

tentoonstelling Gent

Eén van de tentoonstellingen waar je als Gentenaar van gehoord moet hebben, is Over The Edges van Jan Hoet in 2000.

OvertheEdges was een driemaanden durende openluchttentoonstelling.

Op de Korenlei werd om de drie minuten een bord door een raam gesmeten, wat uiteindelijk zorgde voor een totaal van ongeveer 10.000 borden! De voorbijgangers konden ook het geruzie van een koppel horen.

De hamzuilen van Jan Fabre

Jan Fabre had de acht Corinthische zuilen van de universiteits aula in de Voldersstraat met 600 kilogram (ongeveer 8000 plakjes) gerookte Gandaham bekleed...



Cycloop van Marco Boggio Sella

Op het Sint-Michielsplein stond een naakte cycloop!

Transparency van Wim Delvoye

Delvoye maakte een glasraam in de Nobertijnenkapel in het Patershol. Er waren röntgenfoto's te zien van koppels die seks hebben.





Het Spinnenweb van Stefan Kern

Velen zullen waarschijnlijk het spinnenweb aan het Gravensteen herkennen. Ook dit is een restant van de tentoonstelling Over the Edges in 2000.

Ai Nati Oggi van Alberto Garutti

Dit is een kunstwerk met het idee om elke keer dat er een kind geboren wordt in een van de Gentse ziekenhuizen, de straatverlichting van het Sint-Veerleplein te laten flikkeren. Dit kunstwerk is trouwens permanent geïntegreerd in de lantaarns (al is het af en toe defect geweest).



Ruziënd koppel van Patrick Lebert

Als afsluiter is hier nog eens de Korenlei, waar de door het raam gesmeten borden zich opstapelden op de grond.





WILL/
WOU

PRONKEND LIEP ZE OVER STRAAT

TWAS NOG NIET ZO LAAT

HÛ HAD HAAR GEZIEN

TRACHTTE HAAR TE VERTALEN

LACHTE EN VERVOLGDE

ME T GROOTSE GEBAREN



WIST HAAR TE BEWONDEREN

LOKTE HAAR HAREN NAAR DE ZIJNE

WIST HOE HAAR TE VERLEIDEN

LEIDDE HAAR NAAST HET PAD

VERLOOR DAARNA DE GRIP

EN STRUIKELDE OVER DE WOORDEN

VAN WAT EEN VROUW

ECHT

WERKELIJK

WOU HOREN

FAKKA MET THERMI (DAT ZEKER)

... en andere dingen met verschrikkelijke nadelen waar we toch van blijven houden.

Om 19u op een zonnige zondag in juni heeft de gemiddelde student stress voor het examen dat hij over één, twee of drie dagen moet afleggen. Een thermistudent niet; een thermistudent is naar zijn kot gerend voor goed internet, of heeft zich drie minuten eerder naar de podiumzaal verhuisd met zijn computer en een bang hartje. Spanning, om 19u is het zover: inschrijven voor therminal. Zoveel vragen onbeantwoord: zal ik hier volgende week kunnen studeren? Zal het me wel lukken om in te schrijven? Zal het mijn ouders thuis lukken om binnen te geraken? Wat doe ik als ik niet binnengeraak? Werkt de koffiemachine nog? Wat zal ik vanavond eten nu De Brug gesloten is: pizza of frieten? Focus focus focus: inschrijving!!! En daar is het dan, 350 beschikbare plaatsen en veel meer geïnteresseerden, bereid om om 8u in een rij te gaan staan, om daarna om 8u30 te mogen bekvechten om een goed plaatsje uit de zon en dichtbij een stopcontact te bemachtigen en vervolgens nog eens een half uur te wachten op koffie of een plaspauze tot na de controle. Zoveel onzekerheden in het leven van een therminalstudent en toch één ding waar niet over te twijfelen valt: fakka met thermi, dat zeker!

komt wel goed met ons

Tis te hopen

Anders voltijds in de quick

Kga morgen schoonmeersen

okeij, eva en ik gaan naar de therminal, veel succes!



oei?

Fakka met termi dat zeker

heb jij migraine?

is dat niet iets voor vrouwen van tussen de 40 en 60 jaar die een excuus zoeken om te neuken?

het wordt tijd om terug cho te beginnen leren



fakka 10/20

'Pffff, ik heb volgend semester 17 uur les per week', hoor ik mijn broer zuchten op een zonnige zondag in augustus. 17 uur les, daar kan ik alleen van dromen. Dat is 151 uur om de dingen te doen die ik nu ook al doe: naar de les gaan, eten, uitgaan, op de trein zitten, eten en af en toe eens iets leuks daartussen. Maar 17 uur les, dat betekent ook tijd om mijn boeken eens open te doen, eens deftig leren in de bib en slaap inhalen. Want laten we even eerlijk zijn: de lessen om 8u30 na alweer een heerlijke goliarde kunnen ons allemaal gestolen worden. De andere richtingen die zagen over hun studiedruk, terwijl wij amper de tijd vinden om onze boeken eens te bekijken voor de examens, doen ons spontaan met onze ogen rollen. Naast een slaaptkort (want we slapen te kort) vooral gewoon een tijdstekort en nog één ding: fakka met burgie, dat zeker.

Haha ik studeer nu niet hoor

Ik lig al in bed

Fakka studeren na 21h



Ma ja idd fakka met integralen 🙄🙄🙄



Hoeveel mm?

Gezien

5

Wa

Das ziekkort

Ik deed altijd 6

Lijkt het op auswitch?

Fakka met jou 😡

15 november 2017, ik herinner me het als de dag van gisteren. Een vrije vrijdag om ons klaar te maken voor het langverwachte en hopelijk epische galabal der ingenieurs. Kleedje klaar? Check. Schoenen klaar? Check. Drankjes koud, handtas gepakt en ticket op zak? Check. Verse lakens? Dubbelcheck. 'Verse lakens?', vraag je je misschien af? Op de avond van een galabal? Nee, niet om die ene mooie jongen mee naar huis te nemen, wel om dat heerlijke gevoel van immense zachtheid te voelen na een vermoeiende avond uit. Slechts één ding rest me om dit moment van euforie waar te maken: mijn benen scheren. Met mijn scheermesje in de zak van mijn badjas, handdoek en zeep in de hand, zet ik mijn tocht naar de douche op mijn kot in. Drie verdiepingen lager zet ik het water aangenaam warm en was ik me. Dan is het moment aangebroken: ik zet me wat verder van de waterstraal, verwijder behendig de eerste, tweede en derde streep wit scheerschuim tot het plots fout gaat. Een helderrood stroompje maakt zijn weg richting het doucheputje, de bron? Mijn enkel. Eén moment van onoplettendheid en ik blijf zitten met stekende pijn. Waarom doe ik dit eigenlijk nog, vraag ik me af, zittend op de koude douchevloer, bloedend, rillend. Ja, vanavond allemaal fijn in bed kruipen met zachte benen en zachte lakens, maar wat morgen? Die stoppels verschijnen altijd veel sneller dan verwacht, de wondjes genezen altijd veel trager dan verwacht en de vijf minuten die ik er telkens aan moet geven om mijn benen te scheren, zijn vijf minuten van mijn leven die ik nooit meer terug zal krijgen. Dat was het moment dat ik besloot mijn benen niet meer te scheren. Nu, bijna één jaar later ben ik nog steeds gelukkig, met beenhaar, zonder wonden, met veel gewonnen vijf minuten en een nieuwe levenswijsheid: fakka met scheren, dat zeker.

quiz:

WAT TE DOEN NA EEN DRUKKE DAG LES?

1. *Wat eet je 's avonds op kot?*
 - a. Boterhammen, want ik eet altijd een warme maaltijd in de Brug.
 - b. Iets dat mijn mama mij heeft meegegeven van thuis.
 - c. Pizza, frieten, opwarmmaaltijden ... Zolang ik het zelf niet moet klaarmaken.
 - d. Hangt er van af hoeveel zin ik heb om te koken.

2. *Wat is je favoriete snack?*
 - a. Ik eet geen snacks. Ik heb genoeg aan 3 maaltijden per dag.
 - b. Snoepjes, ijs en alles wat zoet is.
 - c. Popcorn, chips en alles wat zout is.
 - d. Fruit.

3. *Wat doe je het liefst in je vrije tijd?*
 - a. Feesten in Delta!!!
 - b. Een boek lezen.
 - c. Films/series bingewatchen.
 - d. Uitgebreid koken voor mezelf en mijn lief of een vriend(in)

4. *Welke series volg je?*
 - a. Ik kijk geen series.
 - b. Vraag me liever welke series ik niet volg.
 - c. GoT, Stranger Things, House of Cards ...
 - d. Masterchef, The Great British Bake Off ...

5. *Hoe vaak sport je gemiddeld?*
 - a. Ik doe mijn best, maar het is moeilijk om veel te sporten.
 - b. Telt bedsport mee?
 - c. Gemiddeld 1 keer per week.
 - d. Zo vaak mogelijk! Als ik tijd zou hebben elke dag.

MEESTAL A: GA IETS ACTIEF DOEN MET VRIENDEN

Spreek af met vrienden en doe iets actiefs! Ga lopen of zoek een café in Gent dat meer te bieden heeft dan enkel alcohol. Zo kan je gaan lasershooting in The Zone of je laten opsluiten in een Escape Room. Bowlen in de overpoort of eens poolen is ook altijd gezellig en leuk om te doen voor een avondje uitgaan. Gent is een studentenstad die veel te bieden heeft. Je moet soms gewoon een beetje zoeken. Op andere momenten komt het weer spontaan en ben je misschien aan de praat geraakt met de man in het Muinpark.

MEESTAL B: RELAX!

Tijd om te relaxen! Laat een warm bad vollopen (hiervoor ga je hoogstwaarschijnlijk moeten wachten tot je thuis bent) en neem een goed boek. Kom pas uit het bad wanneer het onaangenaam wordt. Doe je zachtste pyjama aan of helemaal geen en kruip lekker warm onder de lakens. Slaapwel!

MEESTAL C: FILMAVOND

Nodig een paar vrienden uit (of niet), kies een film en trek een zak chips open. Lichten uit, volume aan!

Tip: Maak zelf popcorn! Koop een zakje maïskorrels en laat deze koken tot ze popfen. Doe achteraf zout of suiker op en klaar!

Dit is uiteraard allemaal op eigen risico :)

MEESTAL D: UITGEBREID KOKEN

Ga voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. Nodig iemand uit om je te helpen of om te verwennen. Kies als voorgerecht een makkelijke en lichte soep. We willen immers nog tot aan het dessert geraken. Zoek een fancy recept op voor het hoofdgerecht. Hier kan je je helemaal laten gaan. Dit is het belangrijkste onderdeel van je avond. Wat zeker niet te vergeten valt, is het dessert. Ga voor chocomousse, cupcakes, pannenkoeken, tiramisu ... Keuze genoeg! Wil je jezelf een uitdaging geven? Probeer dan een volledig vegan menu samen te stellen en imponeer je vegan friends!



CAREERS

INEOS

13 NOVEMBER 2018

Graag inschrijven via recruitment.belgium@ineos.com
voor 7 november 2018

PROGRAMMA

14u45

Treinstation Beveren
Vertrek bus naar site
Zwijndrecht

16u00

Rondleiding site
Zwijndrecht

19u30

Site Zwijndrecht
Vertrek bus naar station
Beveren

15u00

Presentatie INEOS
Carrière mogelijkheden

17u00

Receptie
Meet and Greet
Management & Young Engineers

Beste burgies

De eerste maand van het academiejaar is weeral voorbij, wat vliegt de tijd toch snel. Voor de eerstejaars is de drukke periode van WiBa achter de rug en kan het echte (studeer)werk en uitgaan dus beginnen. Voor de studenten die auditorium A van de Plateau al enkele jaren verlaten hebben, is het misschien al eens interessant om de mogelijkheden na de studies te bekijken.

Zoals verteld in de vorige editie van 't Civiëlke ben ik in juli afgestudeerd als chemisch ingenieur en ben ik in september gestart als R&TD chemist in het labo van de chemiereus INEOS te Zwijndrecht. Ik kwam er terecht in een groep van jonge en meer ervaren mensen met diverse achtergronden (chemici, ingenieurs, doctors...) die als een hecht team samenwerken om allerhande projecten binnen de QC en R&D van INEOS Oxide tot een goed einde te brengen. De eerste weken waren voornamelijk gevuld met procedures lezen, veiligheidsfilmpjes bekijken, gesprekken voeren met INEOS-medewerkers, praktische zaken in orde brengen en mijn collega's volgen in hun dagdagelijkse taken. Vanaf dag één merkte ik op dat ik zéér toffe collega's heb, die me direct opgenomen hebben binnen de groep en altijd bereid zijn te helpen bij allerlei zaken. Wat tevens opviel is de open cultuur binnen INEOS. Voor prangende vragen kan je niet alleen terecht bij je naaste collega's, maar kan je ook je oversten direct contacteren, die je dan ook bijstaan met raad en daad.

Nu er voor mij ook al een maand opzit, begint stilaan duidelijker te worden welke projecten binnen de R&D op mijn 'to do'-lijst staan voor de komende maanden en jaren. Binnen INEOS Oxide worden verschillende (tussen)producten gemaakt voor allerlei toepassingen. Uiteraard begint de

productie van elk nieuw product met een idee, wat neerkomt op een chemische reactie. Deze reactie wordt vertaald in labo-experimenten, gevolgd door pilot-experimenten in grotere reactoren zoals afgebeeld op de foto. Wanneer een receptuur opgesteld wordt, kan deze vertaald worden naar de productie op industriële schaal, wat een stevige portie teamwork vergt tussen de R&TD-technologen en de ingenieurs op de site. Daarenboven leiden de optimalisatie en troubleshooting van bestaande productieprocessen soms ook tot topics binnen de R&D. Momenteel onderzoeken we ook de mogelijkheid om een R&D-project te kunnen uitvoeren als een doctoraatonderzoek in samenwerking met onze universiteit. Het project belooft technisch en intellectueel zeer uitdagend te worden, waarbij chemie- en ingenieurs-skills zullen worden gecombineerd en teamwork tussen alle betrokkenen opnieuw een cruciale rol zal spelen.



Als je zelf op zoek bent naar een uitdagende en boeiende job in een positieve atmosfeer, dan is INEOS misschien het bedrijf bij uitstek voor jou. Indien je meer wilt weten of vragen hebt, neem dan zeker contact op met mij, door een mailtje te sturen naar volgend e-mailadres: bram.van.wettere@ineos.com.

Beste burgies

Enkele maanden geleden zat ik in Zwijnaarde de laatste pagina's van mijn thesis te schrijven en uit te kijken naar het einde van mijn studies. Ondertussen is het nieuwe academiejaar al enkele weken bezig. Voor zij die pas gestart zijn – geniet van de eerste lesweken! De meer ervaren studenten zullen kunnen beamen dat week 12 er snel genoeg zal zijn. Voor de masterstudenten is het de beste tijd om eens te beginnen nadenken over hun toekomstige carrière.

Een jaar geleden stond ik in jullie schoenen, op zoek naar de beste carrièremogelijkheden. Inmiddels werk ik als ingenieur voor ExxonMobil in Antwerpen. Een keuze waar ik absoluut geen spijt van heb.

Vanaf dag één investeert ExxonMobil volop in jouw carrière. De studenten die al één van mijn collega's gesproken hebben, weten ongetwijfeld dat er bij ons sterk ingezet wordt op de persoonlijke ontwikkeling, zowel de technische als de soft skills. Direct word je ingeleid in je nieuwe job, waarbij iedereen klaar staat om je te helpen. In de tweede werkweek had ik al een training in Southampton, waar ik de mogelijkheid had om te netwerken met collega's van over heel Europa. Naast internationale trainingen zijn er ook trainingen dichterbij huis, alles om ervoor te zorgen dat de overgang van de universiteit naar job optimaal verloopt. Naast trainingen wordt er ook sterk ingezet op het jobrotatie-systeem.

Dit houdt in dat je vrij snel in je carrière een nieuwe functie krijgt. Zo leer je steeds nieuwe zaken over de werking van het bedrijf en krijg je steeds nieuwe uitdagingen voorgeschoteld. Ook naar de carrièremogelijkheden toe is een brede kennis van het bedrijf een enorme meerwaarde.

Uiteraard gaat het om veel meer dan carrière alleen. Het beste aspect van mijn job is het feit dat ik kan samenwerken met een team van jonge en gedreven ingenieurs. De sfeer zit hier meer dan goed!

Om mijn kort betoog af te sluiten wil ik graag nog eens focussen op de allerbelangrijkste reden om voor een bepaald bedrijf te kiezen, namelijk de klik met het bedrijf. Ga zeker eens langs bij de verschillende bedrijven tijdens de Orientation en Sector days, of kom langs op de stage- of jobfair. Spreek mij of een van mijn collega's zeker aan, mocht je vragen hebben over ExxonMobil in het algemeen of over de sollicitatieprocedure. Indien je al geïnteresseerd bent in een carrière bij ExxonMobil, surf dan zeker naar onze website (careers.exxonmobil.com). Mocht je nog vragen hebben, moet je zeker niet twifelen en gewoon een mailtje sturen naar vladislav.kotov@exxonmobil.com.



DAGDROMEN

en hersenspinsels

Ik zit hier aan een bureau aan mijn laptop dit artikel te schrijven. Het is een frisse, maar zonnige dag. Ik was aan dit artikel deze ochtend al eens op papier begonnen, maar zoals ik ook daar vermeldde doet het tijdstip waarop dit artikel geschreven wordt er echt alles toe. Het gaat namelijk gewoon over mijn gedachten op dit moment. Als ik terugdenk aan het onafgewerkte artikel van deze ochtend, ben ik diep beschaamd over waarover het zou gegaan hebben. Iets over engelachtige kinderen die door de maatschappij veranderen in kennisvretende monsters. Daar zijn misschien al genoeg artikels over en hoe het onderwijs in België er momenteel uitziet, laat ik liever over aan Hilde Crevits. Alhoewel ik haar met veel plezier eens een open brief zou sturen met suggesties. Je weet maar nooit wat ze eruit halen.

In ieder geval ben ik nu een artikel aan het schrijven in de hoop vorige intellectuele en minder intellectuele arti-

kels uit 't Civielleke (maar toch vooral de intellectuele) te evenaren. Ik mis gewoon de rubriek 'Wiskundigen mogen niet huilen'. Ok? Mag dat? Maar misschien zijn mijn gedachten niet zo interessant als ik zelf denk, maar waarom lig ik er dan zo vaak wakker van? Misschien ben ik gewoon een piekeraar. Ze komen ook enkel 's avonds op als ik in mijn bed lig zoals bij velen onder ons waarschijnlijk wel het geval is.

Eigenlijk is dat een leugen. Als ik op de bus/trein/tram zit en niets te doen heb, denk ik ook veel na. Het gaat dan over zowel serieuze zaken zoals het leven als over minder serieuze zaken zoals wat ik 's avonds zou willen eten. Onderweg naar huis wordt deze laatste gedachte enkel maar aangewakkerd door lekkere geuren van eten dat wordt klaargemaakt in verschillende huishoudens. Alleen jammer dat mijn mama niet kan koken! Ik hoop oprecht dat ze deze editie van 't Civielleke vergeet en dit nooit leest.

Soms denk ik dat deze uren op bus/ trein/tram er wel eens voor zorgen dat ik mijn heldere zelf blijf en niet knet-tergek word zoals sommige studenten aan deze universiteit. Ik zal geen namen noemen aangezien ik er zeker van ben dat je (jij, ja, jij die dit bizarre en niets-zeggende artikel zonder inhoud of onderwerp aan het lezen bent) er zelf genoeg kan verzinnen. Vergeet niet: Verwijt de ketel niet dat hij zwart ziet!

Waarom hebben andere mensen anders apps als Headspace en dergelijke nodig? Om tot rust te komen denk ik dan. Dat doe ik op mijn busritje, maar waarom vinden andere mensen geen rust in zich verplaatsen. Wel ten eerste heb ik deze vreemde vriend die graag te voet gaat van de Plateau naar Zwijnaarde. Ik denk dat hij hier ook geen last van heeft aangezien dat meer dan genoeg voor rust zorgt afgezien van zijn hardstyle muziek die door zijn koptelefoon klettert. Ten tweede zijn de ritjes naar Zwijnaarde te lang en een middag-pauze wordt hierdoor al snel met een half uur ingekort. Weg pauze! Je zou dit kunnen zien als pauze, maar na een semester elke dag van de plateau naar Zwijnaarde te stampen door regen en wind, vooral de wind, want die is er altijd en die is altijd verschrikkelijk, kan ik je er van verzekeren dat je dit niet meer als pauze ziet. Intensieve sport ja! Nee, laat het me verder uitleggen. Je hebt twee situaties. In de eerste situatie rijd je van Zwijnaarde naar de Plateau. Op dit moment ben je uitgehonderd en verlang je naar een spaghetti van De Brug. In de tweede situatie fiets je in de tegenovergestelde richting en dan heb

je net gegeten en heb je eigenlijk ook echt geen zin om helemaal tot daar te fietsen om dan in een muf leslokaal te zitten.

Tot zover het fietsen, maar dan hebben we ook nog de auto. Geen idee welke gek met de auto naar de les komt, want parkeren is hier superduur in het centrum (of je moet les hebben in Zwijnaarde) en er bestaat zoiets als file en bij mijn weten ontspannen mensen niet in de file. Eigenlijk is dat wel perfect mogelijk, want je hebt een radio waar muziek uitkomt dus zet die gewoon wat luider en kies een andere zender als er een of ander sad nummer wordt gespeeld, want ja hoor het wordt winter en de sad nummers komen er weer aan.

Eigenlijk komt het er dus op neer dat mensen die zich verplaatsen dit meer gaan zien als een last dan als een moment om te kunnen ontspannen en ik vind dat dat moet veranderen, want in deze maatschappij voelt iedereen ontzettend veel druk en is iedereen constant met vanalles bezig terwijl iedereen momenten nodig heeft om tot rust te komen. Dus relax! Dit is misschien een goed moment om een relaxmomentje in te plannen in je planning van komende week of voor de mensen die niet plannen om gewoon nu te relaxen, maar dat was je waarschijnlijk al aan het doen door dit 't Civiëlke te lezen.

Hopelijk toch nog een wijze les uit een bizar en onsamenhangend artikel! En een dikke proficiat dat je tot aan het einde van dit artikel bent geraakt.

fris

Hoewel ons FRiS-team al reeds in de zomer bezig was met allerlei voorbereidingen, is ons nieuw jaar voorbijgegaan stevig ingezet met ons infomoment en bubbels op onze welkomstreceptie! Na een interessante uiteenzetting over wat het is om studentenvertegenwoordiger te zijn, ging het er iets minder serieus aan toe op onze receptie. Nieuwe en oude stuvors kwamen samen, leerden elkaar kennen en praatten gezellig wat na. Zeker en vast voor herhaling vatbaar!

Nieuwe studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraad (FR)

Vorige maand is het mandaat van de nieuwe FR-stuvers begonnen. Vanuit FRiS willen we

- Fien De Clercq (Schoonmeersen)
- Ruben Janssens (Plateau-burgie)
- Pieter Haegeman (Plateau-archie)
- Sofie Verschraegen (Plateau-burgie)
- Louise Toye (Plateau-archie)
- Benny Reubens (Schoonmeersen)
- Alexander Vande Ghinste (Plateau-burgie)
- Emma Verschueren (Kortrijk)
- Lukas De Loose (Plateau-burgie)
- Hannes Vercauteren (Plateau-burgie)
- Silbert Declercq (Kortrijk)
- Laura Verghote (Plateau-burgie)
- Selènè Spruytte (Plateau-burgie)
- Pieter-Jan Boeykens (Plateau-burgie)
- Lore Brosens (Kortrijk)
- Wouter Vierbergen (Schoonmeersen)

heel veel succes wensen! Niet alleen bij het FRiS-bestuur, maar ook bij hen kan je steeds terecht met problemen, opmerkingen... Zij zullen dan het nodige doen om dit door te geven of op de agenda van de verantwoordelijke commissie te plaatsen.

Wist je dat...

Heb je je altijd al afgevraagd waarom in godsnaam FRiS met een kleine i wordt geschreven? Dat is een erfenis uit de tijd dat onze geliefde FEA (Faculty of Engineering and Architecture) de naam FirW (Faculteit voor Ingenieurswetenschappen) droeg, waarbij men ook een kleine i verkoos. Mysterie voor eens en voor altijd opgehelderd!

Met interessante bedenkingen, problemen, vragen, ... kan je altijd terecht bij een stuver, op een FRiS vergadering of op fris@vtk.ugent.be. Like ook onze facebook-pagina www.facebook.com/FEA.FRIS/



Zelf interesse om studentenvertegenwoordiger te worden? Kom gerust naar de FRiS-vergaderingen. Iedereen is welkom!

Belangrijke data:

- 6/11: Facultaire infosessie internationalisering (Erasmus en verder)
- 12/11: 2de FRiS-vergadering, 19u @Schoonmeersen
- 13/11: Gentse Studentenraad AV, 19u
- 14/11: Deadline aanvraag aanpassing GIT (best vroeger indienen)
- 15/11: Uiterlijke datum voor antwoord van curriculumcommissie op GIT
- 4/12: Gentse Studentenraad AV, 19u
- 10/12: 3e FRiS-vergadering, 19u @Kortrijk

SUMMER COURSE IN 2 HOURS



Na die zalig warme zomervakantie vol reizen en avonturen – die sfeerverpesende activiteit van eind augustus en begin september laten we even weg – was het helaas tijd voor een nieuw academiejaar. Maar niet getreurd, dit is ook het moment dat de vele studentenverenigingen zoals VTK, BEST, ... terug volop in actie schieten! Deze laatste organiseerde daarom op maandag 1 oktober een 'Summer Course in 2 hours'. Voor diegenen die niet weten wat een Summer Course is: Shame On You! Het is een geweldige week vol fun, enkele interessante lessen – geen paniek, niet zoals in het gewone jaar –, nieuwe vrienden en een coole locatie!

Ikzelf ben dit jaar voor het eerst op Summer Course geweest, naar Roemenië. Toen ik terug was, begon ik al meteen na te denken om me aan te sluiten bij BEST

Gent. De 'Summer Course in 2 hours' leek me dan ook een geweldige activiteit om aan deel te nemen, ook al dacht ik: "dat lukt NOOIT in 2 uur".

Op 1 oktober was het dan zo ver. De planning was zo opgesteld dat een hele week aan bod kwam in die 2 uur. We begonnen met enkele 'Get-2-Know-games', op de vraag 'One month without internet or without shower?' kwamen er meteen verrassende antwoorden aan het licht. Eens iedereen elkaar goed – en meteen op een bizarre manier a.k.a. 'BEST style' – had leren kennen, was het tijd voor de openingsceremonie met een speech van Johannes, de President van BEST Gent. Een Summer Course zou natuurlijk geen Summer Course zijn zonder het academische gedeelte, daarom waren er ook 2 presentaties over BEST gepland. Gelukkig waren deze niet zo lang!

Na de twee PowerPoints had iedereen wel nood aan wat eten. Twee keer raden wat op het menu stond (Hint: BEST -> EBEC) ... Croques natuurlijk!

Met een gevulde maag was het tijd voor de klassieker onder de Summer Course activiteiten: een City Rally. Gelukkig realiseerde de Board zich dat een City Rally binnen de 2 uur gewoonweg onmogelijk was. Dus ja, het werd een Faculty Rally. Het concept bleef gelijk: een tocht met onderweg allerlei gekke maar toffe opdrachten. (Macarena dansen in de hal van de Plateau, selfies maken in alle auditoria, ...).

Na de Faculty Rally was het tijd voor een pauze. Tijdens een echte Course zou dit slapen betekenen, zelfs al is het maar voor 10 minuten. Maar hier was dat nu niet echt nodig, tenzij je wel héél enthousiast de Macarena had gedanst. Om af te sluiten was er dan natuurlijk het "examen" en de eindceremonie. En

TADAAAA, BEST Gent was erin geslaagd om – tegen de verwachtingen in – inderdaad een hele Summer Course te organiseren in net geen 2 uur. (Jaja het is zeldzaam bij een BEST Course, maar we liepen vóór op schema!)

Voor mij was het al voor het evenement duidelijk: ik zou BEST-member worden. En inderdaad, ondertussen ben ik al enkele weken actief member en werk ik zo goed mogelijk mee aan het reilen en zeilen van BEST Gent, zowel bij kleine als grote projecten. Als je bij dit artikel al iets hebt van 'hmmm, lijkt me nog een redelijk toffe activiteit die Summer Course in 2 hours', wel doe dat gevoel maar maal 10000 en je beseft hoe geweldig ik mijn echte Summer Course vond! Ik raad het iedereen aan!

Greetz,
Simon





IAESTE

GHENT

Gegroet burgies! Hopelijk zijn jullie goed gestart met het academiejaar. Goed begonnen is half gewonnen. Wij hebben alvast met een overdosis enthousiasme het nieuwe semester aangevat, het semester waarin we traditioneel op zoek gaan naar stages om jullie op een onvergetelijke IAESTE-ervaring in het buitenland te kunnen sturen. Los daarvan organiseren we naar goede gewoonte weer onze jaarlijkse quiz, waarover meer in een volgende editie van 't Civiëlke.

IAESTE?

Voor al wie het eerste 't Civiëlke gemist heeft: hier volgt een korte samenvatting van wat IAESTE nu eigenlijk doet. De "International Association for the Exchange of Students for Technical Experience" (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen.

Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een andere cultuur en dus een onvergetelijke levenservaring te beleven. Hoe je nu exact een IAESTE-stage kan veroveren wordt later uitvoerig over gecommuniceerd via onze website, Facebook en e-mail. Vergeet ons dus zeker niet te liken op Facebook en je in te schrijven voor de mailinglijst!

Smaakmakertjes

Om te tonen wat toch een onvergetelijke ervaring een IAESTE-stage is, laten we in deze sectie enkele burgies aan het woord die vorige zomer via IAESTE op stage geweest zijn.

Kevin Diericx, Master of Science in Civil Engineering, Kenya

My internship in Kenya was a life-changing experience. I was scared in the beginning to go to the unknown, but it was the best decision I made so far in my little engineering career. The people in Kenya are incredibly

friendly. Oftentimes, I got invited to have dinner at some local houses. As a foreigner though, you get a lot of attention. I spent lots of time at primary school and every time I came, about 50 little kids would gather around and touch my skin or hair or would just stare at me! In the weekends, I would organize trips together with my fellow intern-colleagues to explore Kenya. As my internship lasted from August to September, I was lucky, since during this period a very big natural phenomenon had taken place. It's called the Wildebeest Migration. Big groups of animals travel from the Serengeti in Tanzania to the Masai Mara in Kenya which is spectacular to see. Kenya is by far one of the most beautiful places I have ever been to.



Olivier Vergote, Sustainable Materials Engineering, Austria

I know everyone prefers to read testimonials about exotic destinations, but hang on to this one, Austria isn't as boring as you think. Writing this report, I look back at two beautiful months spent in a country which should not only be famous for skiing and Heidi from Tyrol. I can absolutely say that this internship was great. My fellow trainees were awesome people and we found out that Austria is a lovely place to live. As this was already my second IAESTE internship, I can definitely recommend you to also participate in one and I hope this wasn't my last internship!



Volg ons!

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?

- Like onze Facebookpagina 'IAESTE Ghent' en 'IAESTE Belgium'
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be
- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be

SPELLETJES PAGINA

	2	3	2	3	3	1	4	
2				5				2
2	4							4
2			3		2	6		3
1								2
3	2			7	1			3
3								3
5							2	1
	3	3	3	3	2	5	1	

			1		1	0		
					1			1
	1	1						1
	1		0	0				
							1	1
0								0
								0
						0		
					1			

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN!



W I S T

J E

D A T

Het academiejaar is intussen opnieuw deftig gestart. We zitten 's ochtends allemaal braaf in de lessen, luisteren braaf naar hetgeen de professor aan het vertellen is en tussentijds lezen we braafjes welke verbluffende wist-je-datjes ik deze keer voor jullie klaar heb staan. Zit je dus soms met filosofische afdwalingen naar de vragen des levens dan, zit je hier misschien wel op de juiste plek. Of misschien toch niet hier, op de faculteit Ingenieurswetenschappen & Architectuur. Het is maar hoe je het bekijkt.

TL;DR: kennis, hier, nu

1... het in Zwitserland verboden is slechts één cavia te hebben?

Cavia's worden over het algemeen gezien als vrij sociale beestjes. Wanneer zo'n caviabeestje dan helemaal alleen in een kooitje zit, voelt het zich logischerwijze wat eenzaam. In Zwitserland wordt dit dan gezien als een bepaalde vorm van dierenmishandeling. En aangezien we allemaal (en dan vooral de Zwitsers) tegen dierenmishandeling zijn, heeft de Zwitserse regering ervoor gezorgd dat dergelijke gruwelijke feiten verboden zijn. Wat kunnen we toch veel leren van deze dierenliefhebbende mensen...



2... bananen krom zijn omdat ze groeien richting de zon?

Een doorsnee mens zou denken dat, mede door de gulle bijdrage van onze geliefde zwaartekracht, bananen naar beneden groeien. Dit is echter niet het geval. Aangezien bananen zo graag de zon zien, besluiten ze om te groeien richting de zon. Hierdoor krijgt de banaan zijn vertrouwde kromme vorm. Het proces waarbij dit gebeurt heet 'negatief geotropisme'. Chapeau dus aan de banaan dat hij kan weerstaan aan de macht der zwaartekracht, ik zie het bepaalde zatte mensen en hun fiets niet meteen doen...



3... het aan tennisspelers niet toegestaan is vloeken tijdens Wimbledon?

Wanneer de spelers dus in het heetst van de strijd aan het zwoegen zijn, zou je al durven denken dat er eens een

vloekwoordje uit hun mond ontsnapt. Aangezien Wimbledon een evenement is dat ook door kinderen gevolgd wordt, zouden de organisatoren niet willen dat kinderen losjes beginnen te vloeken door simpelweg een wedstrijd bekeken te hebben. Oplossing? Het vloeken dus verbieden. En aangezien de meeste tennisspelers zelden zullen vloeken in een andere taal dan hun moedertaal, moeten de scheidsrechters de vloekwoorden leren herkennen in de desbetreffende taal. Kurwa...



4... schaaap, een eend en een haan de eerste passagiers waren in een luchtballon?

Jups, dat heb je goed gelezen, het gaat wel degelijk om een schaaap, een eend en een haan. Dit gebeurde in 1783, wanneer de eerste warmeluchtballon getest werd. Aangezien men zich toen nog niet volledig veilig voelde bij het concept van de lucht in te gaan, dierenproeven nu eenmaal nog goed ingeburgerd zaten en de testers geen dierbewuste Zwitsers waren, besloten ze dus maar een paar beestjes in het mandje te droppen. En met succes! De vlucht duurde een mooie acht minuten en de dieren hebben het er slechts met de schrik van hun leven vanaf gebracht...



5... er een mooie reden zit achter de naam Hermione/Hermelien?

Toen J.K. Rowling haar intussen wereldbepaalde boeken schreef over de fratsen van tovenaars Harry Potter, moest ze nog een naam bedenken voor Harry's beste tovenaarsvriendin. Aangezien deze jongedame een bijzonder verstandige, slimme en hardwerkende vrouw was en is, was Rowling bang dat meisjes met dezelfde naam gepest zouden worden als 'nerd'. Zo kwam ze dus op de naam Hermione, uit 'A Winter's Tale', geschreven door Shakespeare. Intussen is het duidelijk geworden dat deze bezorgdheid overbodig was en dat er sinds de boeken verschenen zijn talloze Hermiones geboren zijn, de omgekeerde beweging dus. Wat kan de maatschappij toch hartverwarmend zijn!



6... Mike Tyson ooit een dierentuinmedewerker omgekocht heeft?

Dit klinkt misschien weinig spectaculair, maar de reden waarom kan je misschien wel bekoren. Mike Tyson, een bekende Amerikaanse bokser, wilde op een bepaalde dag een privé tochtje door de

dierentuin maken en zo heeft hij een medewerker omgekocht (voor 10 000 dollar!) om de dierentuin toch open te doen, speciaal voor de romantische date. Terwijl ze dan rustig aan het wandelen waren, heeft hij de medewerker nogmaals geprobeerd om te kopen, deze keer met de vraag of hij met een gorilla mocht vechten. De medewerker zei nee.



7... de mascotte van McDonalds een andere naam heeft in Japan?

De mascotte van McDonalds, die eigenlijk bekender is en meer gebruikt wordt in de Verenigde Staten dan hier in Europa, heet Ronald McDonald. Het cliché wil nu dat de letter R door inwoners van Japan moeilijker uit te spreken valt dan voor ons (denk maar aan de childhood Suske en Wiske strips waarbij elke letter R door een L vervangen werd). Om het de Japanners wat gemakkelijker te maken, hebben de verantwoordelijken beslist om hem daar Donald McDonald te noemen, sinds de opening van het eerste restaurant in Japan in 1971. En de chicken nuggets? Die zijn wellicht wel hetzelfde (yasss!)



DANKWOORD

Pagina 71 voor de tweede keer dit jaar. Ook in dit nummer betekent dat het einde van dit tweede 't Civiëlke. We hebben ons uiterste best gedaan om alles voor jou, allerliefste lezer, klaar te krijgen. Natuurlijk kunnen we dit helemaal niet alleen en hebben we veel hulp gekregen van onze geweldige medewerkers. Wat zou een dankwoord zijn zonder iedereen ongelooflijk dankbaar te zijn?

Als eerste moeten we natuurlijk Cedric bedanken voor zijn LEUK voorwoord! We verlangen al naar de webcamfoto die je ons hebt beloofd voor editie drie!

Ook bedankt aan schacht 61, om zo enthousiast de doop te omschrijven!

Lucas, we mogen ook jou zeker niet vergeten. We hebben enorm genoten van jouw fantastisch opiniestuk over de liefde.

Fran, ook jij heel erg hard bedankt voor je ontzettend handig artikel over grafologie!

Bedankt aan de ski-crew om ons nu al te doen verlangen naar februari. Ook VTK cultuur, we kunnen al niet meer wachten tot Burgies On Stage!

Dikke, dikke dankjewel aan Wonne en anonimie berichtenstuurder. Wij hebben van het artikel genoten!

Dankjewel Renee om ook deze editie een geweldige horoscoop te schrijven.

Gracias BEST, FRiS en IAESTE om ons op de hoogte te houden waar jullie mee bezig zijn.

We zijn heel hard onder de indruk van de ongelooflijke kennis van Laurens met zijn wistjedatjes. Bovendien bedankt om de beste alternatieven voor Delta op te schrijven.

DJ Intouchables, bedankt om jullie niet zo bescheiden mening over hedendaagse maatschappijproblematiek mee te delen.

Dankjewel Lynn, niet enkel voor je leuke quiz, maar ook om ons eventjes te laten meedromen met jou.

Last but not least, dankjewel Laure voor je gedicht!

Ongeloofelijk hard bedankt aan iedereen die op kommaneuken aanwezig was!!!

kom je kommaneuken????

maandag

gratis eten!!!!

Zonder de komma ist goe xxx

Galabal der Ingenieurs

9 November

Godshuis



*Omdat het kan soundsystem
ft. Average Rob*