



'T CIVIELKE 2

UNDER THE SEA

- ZEEMONSTERS
- DAG IN LEVEN VAN: VEK
- TITAN
- DOOP
- DELTA DUMMIES
- WEETJES

Woont jij ook in Gent?

**GEEN ZIN OM NAAR BUITEN TE GAAN
VOOR AL JE PRINTWERK?**

TOP COPY INTRODUCEERT!...

KOT COPY



**9000
GENT**

**ORDER
ONLINE**



**THUIS OF
OP JE KOT**

GOEDKOPE LEVERING!

SNEL BIJ JE THUIS OF OP JE KOT!

GA NAAR www.TOPCOPY.be

COLOFON

't Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Technische Kring Gent VZW. Het wordt sine pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en op aanvraag per post toegezonden aan leden van Engage en aan de ereproffen. In juli en augustus verschijnt er geen editie.

Redactie: Manon De Bondt, Leen van Kerckhoven,
Vincent Belpaire, Céline Duchaine, Emma Deblaere

Communicatie: Manon De Bondt, Céline Duchaine, Emma Deblaere

Redactieadres: Jozef Plateastraat 22,
9000 Gent

tel/fax: 09/264 37 26
e-mail: communicatie@vtk.ugent.be
website: www.vtk.ugent.be

Advertenties: VTK Career and Development
Jozef Plateastraat 22,
9000 Gent

email: interne@vtk.ugent.be
career@vtk.ugent.be

Druk: Druk NV Drukkerij Verbeke
Lijnmolenstraat 34-36,
9040 Gent

Oplage 600

INHOUDSTAFEL

Praeses Praat	6
Redactie Ratelt	8
Doop	10
Titan	12
Day in the Life: VEK	14
Zeemonsters	18
Wie Is Het?	22
De kleine zeemeermin	26
Verleiden als een Sirene	28
Delta Dummies	30
Koken op Kot	36
Wie Ben Jjij?	38





Hoe verdrink je niet? 42

Kortverhaal 44

Drankspel 46

Gouden Oorbel 50

Spelletjespagina 52

Cocktails 54

Horoscoop 60

Danstips 62

Beauty & The Beast 64

Weetjes 66

Tip van de Maand 67

Sleutelgaten 68

Zatte Sekstalk 69

Hey iedereen!

Door de kortere dagen en het slechtere weer, is het duidelijk dat het semester al halverwege is. We hebben ondertussen al een examen en een hoop testjes achter de rug. De tijd vliegt weer! Maar geen zorgen, de rest van mijn Praeses Praat wordt niet zo depressief als het weer. Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is er de voorbije weken van alles gebeurd. Dit jaar hebben we weer meer dan 70 activiteiten mogen organiseren!

Onze geliefde cultuurtjes hebben de afgelopen weken hard gewerkt om jullie culturele kennis wat bij te schaven. Ze hebben niet alleen een groep enthousiaste muzikanten bij elkaar gebracht, ze zijn ook al druk bezig geweest met het script voor de VTK Show. Jammer genoeg mag ik nog geen details weten van hun, maar ik raad jullie zeker aan om hen een bericht te sturen als je nieuwsgierig bent en graag wilt meewerken. Anonieme tips over het thema mag je mij persoonlijk bezorgen, dag en bedankt. Uit ervaring kan ik zeggen dat deel uitmaken van het showteam, elk jaar weer een fantastische belevenis is.

De jongens van feest hebben ook een vliegende start gemaakt dit jaar. Onze temmer zette het jaar in met een geweldige doop, waar maar liefst 32 nieuwe commilitones zich aansloten bij VTK. Ik kan jullie vertellen dat het weer gaat over een geweldige groep, gekuiste ruiten van mijn kot en weer een hoop sterke vriendschappen. Zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten, was er ook Oktoberfest, onze openingsfuif. Met trots kunnen we zeggen dat wij de allereerste Vooruitfuif waren die dit jaar uitverkocht raakte! Het was een onvergetelijke avond - als je niet te veel van de cocktails had gedronken. Voor degenen die dit wel gedaan hebben, is er gelukkig nog de Oktoberfest-beker als bewijs dat jullie echt in VierNulVier waren.

De komende weken staan er nog enkele belangrijke evenementen op de agenda van feest, en daar wil ik graag even ongegeneerd reclame voor maken. Het Galabal der Ingenieurs staat bekend als het mooiste galabal van Gent en omstreken - al ben ik misschien wel wat bevooroordeeld. Gedurende twee dagen zullen we samen met onze medewerkers (en misschien ook met jou?) de handen uit de mouwen steken om de Oude Vismijn klaar te stomen voor de mooiste avond van het jaar. Als ik kijk naar de voorbereidingen tot nu toe, weet ik zeker dat de jongens van feest er dit jaar opnieuw iets geweldigs van gaan maken.

Ook de sporties hebben hard gewerkt. Met wekelijkse loopsessies op maandag en Speedteamtrainingen, als ook de try-outs voor de sportteams, zorgen ze ervoor dat we weer genoeg bewegen tussen het studeren door. Ze bereiden ons op die manier voor op onze deelname aan het IFK, het jaarlijkse kampioenschap tussen de faculteiten, waarbij we met verschillende sporten punten kunnen winnen. Ik kan alvast vertellen dat ik met pingpong al een volledig punt heb kunnen toevoegen aan onze puntenpot, you're very welcome.

Op maandag 6/11 brachten we de hele dag door in het GUSB waar onze sporters hun uiterste best gedaan hebben. Als je zelf ook eens zin hebt om een avond te komen supporteren, of liever zelf deelneemt, ben je bij ons aan het juiste adres. Ik heb gehoord dat er in het zwemteam ook nog enkele plekken beschikbaar zijn!

Tenslotte heeft ons Careerteam ons ook in contact gebracht met tal van bedrijven tijdens de Sector Days. Wie zou er nu nee zeggen tegen een cocktailworkshop, een kaas- en wijnavond, of een tapascursus terwijl je met bedrijven in contact kan komen.

En zo komen we aan in week 8. Ik heb misschien niet alle activiteiten kunnen overlopen, want dat zijn er een heleboel, maar ik kan je wel aanmoedigen om de kalender op onze site eens te bekijken. We hebben nog een heleboel gepland om dit semester af te sluiten. Ik kan ook al verklappen dat Sinterklaas wellicht een tochtje zal maken door de auditoria!

En met zo een vooruitzicht sluit ik mijn Praeses Praat af.
Hopelijk tot op een van onze activiteiten!
xx Kato



Ahoy, dappere zeelieden en betoverende zeemeerminnen,

Wij nemen je mee naar de zilte diepten van het Civielke, met een onderwerp dat ons allen in zijn greep houdt: "Under the sea!" Deze editie onthult een ware schatkist vol avontuur, mysterie en betovering, net zoals de diepe oceanen die onze planeet omringen.

Van mythische wezens zoals de Kraken en Cthulhu tot raadselachtige geluiden in de diepste oceanische afgronden, nemen wij je mee op een reis vol opwinding en nieuwsgierigheid. Kom met ons mee terwijl wij de geheimen van de diepten verkennen en de mysteries en wonderen ontdekken die daar beneden op ons wachten. Hier dwalen de meest fascinerende parels naast de meest intrigerende zeedieren.

Maar dat is nog niet alles! Wij onthullen het geheim van verleiding, zoals alleen een sirene dat kan (en niet te vergeten, we laten ook nog een keer een piraat aan het woord zodat we het verhaal langs twee kanten horen).

We helpen jullie met het ontrafelen van de raadsels van schelpdieren in ons culinaire segment en laten je de smaak van de oceaan ervaren met heerlijke zeevruchtenrecepten. Maak je klaar om te genieten van smakelijke gerechten, waaronder garnalentaco's, bagels met gerookte zalm en tal van andere culinaire hoogstandjes die je gemakkelijk zelf kunt bereiden.

Aangezien een lekker drankje natuurlijk niet uit dit assortiment kon ontbreken hebben we ook een pagina met een aantal cocktails in zeethema. Natuurlijk hebben we ook ideetjes over wat je met die cocktails kan doen en kon een spelletje niet uit deze editie van 't Civielke ontbreken.

Jammer genoeg (of misschien gelukkig, afhankelijk van hoe je het bekijkt) zijn wij niet de enigen die hier wat mogen ratelen, ook andere posten krijgen een aantal pagina's om jullie te vertellen wat ze al gedaan hebben en wat ze nog gaan uitsteken.

En alsof dat nog niet genoeg is, nemen we je mee naar de diepste diepten van de zee, waar ooit de Ocean Gate Titan op tragische wijze ten onder ging. Dit verhaal herinnert ons aan de grenzen van nieuwe

onderzeese technologie en getuigt van de ontembare geest van avonturiers.

Dus, maak je klaar voor een duik in het onbekende, waar mythen en feiten met elkaar verweven zijn, waar betovering en avontuur hand in hand gaan, en waar de diepten van de zeeën ons blijven verbazen. Welkom aan boord van deze onvergetelijke onderzeese reis, waar de horizon eindeloos is en waar de zeeën nog talloze geheimen herbergen!

Wij hebben er alvast heel erg veel zin in en hopen dat jij met even veel plezier deze editie van 't Civiëlke zal lezen als wij hebben gehad met het te schrijven.

Vele plakkerge kusjes van de redactie: Leen van Kerckhoven,
Vincent Belpaire,
Céline Duchaine,
Emma Deblaere en
Manon De Bondt



~~DOOP?~~

EEN DIKKE TEAMBUILDING

Fast forward naar de donderdag in week 3. De schachten waren klaar om ontgroend te worden. Ze toonden nog een laatste keer hun moed, doorzettingsvermogen, discipline en kameraadschap voor VTK. Na een paar uur teambuilding, was het tijd voor de ontgroeningscantus. De schachten hun inzet voor VTK zou eindelijk beloond worden. Na het tweede deel van de cantus was iedereen omgedoopt tot volwaardig commilito. Een moment waarnaar de schachten nog lang gaan kunnen terugblikken en gaan koesteren voor de rest van hun leven. Met fierheid en trots schreven ze hun beste herinneringen en quotes op elkaars kielen en werd er uitbundig geknuffeld. Wat in het begin van de doop een groep onbekenden was, groeide uit tot 1 hecht team en vele nieuwe vriendschappen.

Als temmer van VTK kan ik enkel maar fier zijn op deze groep pasgedoopten, doopgroepen en mijn fantastische DC. Zonder jullie zou VTK niet bestaan en ik dank jullie voor jullie inzet in onze kring.

Ben jij een eerstejaar en wil je ook kennismaken met VTK (zonder het hele doopgebeuren)? Schrijf je dan zeker in voor de initiatie-activiteiten en kom zo meer te weten over het reilen en zeilen van VTK. Nu begint mijn taak als feest en zeg ik dus een laatste keer als temmer:

**VTK! Ut vivat, crescat
et floreat!**
Temmer out xx



DE OCEAN GATE TITAN

Diep onder de golven van de oceaan, in een wereld waar zelfs James Bond jaloers op zou zijn, bevond zich ooit de Ocean Gate Titan. Dit intrigerende onderwaterwonder had een kort leven, maar zijn ondergang opende deuren naar nieuwe avonturen en uitdagingen in de wereld van onderzeese technologie.

Eén van de meest verbazingwekkende aspecten van de Titan was zijn plotse-linge ondergang. In minder dan één milliseconde, sneller dan een oogwenk, implodeerde dit staaltje techniek. De oorzaak? Extreem hoge hydrostatische drukken die de Titan niet kon weerstaan. Om even in perspectief te plaatsen, ons brein heeft 100 milliseconden nodig om pijn te verwerken en 13 milliseconden om visuele informatie te verwerken. De Titan verdween sneller dan een gedachte!

De Ocean Gate Titan was geen gewone onderzeeër; hij was bedoeld om te worden gelanceerd vanaf een moederschip met een bijgeleverd platform dat zorgde voor de versnelling van de duikboot. Met een hoogte van slechts 2,5 meter was het krap voor de bemanning. In feite, voor de langere zeelieden onder ons zou het nogal knus zijn! Met een maximumcapaciteit van vijf personen, inclusief de piloot, moesten de opvarenden op de grond liggen, want er was gewoonweg geen ruimte voor stoelen. Stel je voor dat je acht uur onderwater doorbrengt en iemand heeft dringend behoefte aan een 'pauze'. Gelukkig was er een toilet, zij het bescheiden, vooraan in de onderzeeër, compleet met een gordijn voor wat welverdiende privacy.



De Titan werd op zijn plaats gehouden door vier propellers - twee horizontaal en twee verticaal geplaatst. Hierdoor kon hij zowel horizontaal als verticaal bewegen. Door met de propellers te spelen, kon hij ook draaibewegingen maken, wat resulteerde in een indrukwekkende driedimensionale bewegingsvrijheid. Aan de achterkant van de onderzeeër bevonden zich de technische onderdelen, waaronder een zuurstoftank en elektrische circuits voor bediening. Het besturen van de Titan gebeurde met iets dat verdacht veel op een PlayStation-controller leek.

De Titan was uitgerust met geavanceerde technologieën. Naast de zuurstoftank was er een koolstofdioxide-opvangsysteem dat de cabine voorzag van een continue aanvoer van zuurstof, waardoor de onderzeeër maar liefst 96 uur onderwater kon blijven. Bovenop het schip bevonden zich een camera en vier lampen, waardoor de bemanning het onbekende diep in de oceaan kon verkennen. Dit alles stelde de Titan in staat om te duiken tot dieptes van 4000 meter, met een snelheid van 3 knopen.

Helaas moest de Titan voortijdig zijn technologische wonderen staken op slechts 487,68 meter afstand van de Titanic. De reden voor deze tragische ondergang? Het experimentele gebruik van koolstofvezels, een technologie die nog in de kinderschoenen stond. Gelukkig heeft de bemanning van de Titan nooit de langdurige horror van de Titanicpassagiers ervaren, omdat hun ondergang net zo snel en onverwacht was als het begin van hun avontuur.



Dus, voordat je een duik in een onderzeeër neemt, zorg ervoor dat je goed weet waaruit deze is opgebouwd. Hoewel de Titan ons heeft gewezen op de grenzen van onderzeese technologie, heeft hij ook de weg vrijgemaakt voor toekomstige avonturiers en ingenieurs om nieuwe dieptes te verkennen en nieuwe onderwaterdromen te realiseren. Wie weet welke verrassingen de oceaan nog voor ons in petto heeft? Het enige wat we zeker weten, is dat de Titan een avontuur was dat, zelfs in zijn ondergang, de verbeelding prikkelde en de technologische grenzen van het onderzeese rijk uitdaagde.



DAY IN THE LIFE OF VEK



Even een kijkje nemen in een dag in mijn leven als studente economie? Kom maar even mee! Ik ben Astrid en ik studeer handelsingenieur. Het leek mij een ideale keuze om later rijk te worden zonder uit mijn zetel te moeten komen en een echte ingenieursstudie was te moeilijk. Verder zit ik in het praesidium van de VEK waar ik de functie marketing doe. Dat houdt in dat ik de Instagram- en Facebookpagina van de VEK onderhoud, maar ik maak bijvoorbeeld ook de foto's voor de kleinere events, ontwerp onze merchandise en wij hebben ook ons eigen boekje The VEK-Times. Voor dit alles word

ik ondersteund door mijn comité dat bestaat uit 5 man. (nvdr: ons comité bestaat maar uit 2 man).

MIJN DAG

Ik zit op kot. Ik zet eigenlijk nooit een wekker, behalve als ik een boekenshiften heb. Mijn dag begint dan met mijn mails te checken voor marketing. Ook passeer ik dagelijks in de Yucca, als het niet is voor meetings of barshiften dan wel om te ontspannen, want er zit altijd wel iemand die ik ken. Tussendoor probeer ik naar mijn lessen te gaan, maar ik geef toe dat ik er nog nooit ben geraakt. Een prof naar mijn hart was

dan ook Bertel De Groote van het eerste jaar. Hij moedigt uit zichzelf aan om niet te komen en gewoon uit het boek te studeren. Op Ugent confessions is er al een heel bericht aan zijn befaamde quotes gewijd.

STEREOTYPES

Een stereotype over mijn richting die waar is, dat je ons kan herkennen aan onze merkkledij. De meesten lopen daarmee rond. (Ralph Lauren spant de kroon!!) Extra punten als het een polo is. Wat dan weer niet waar is, is dat iedereen die economie studeert een belegger is. Velen zijn er wel in geïnteresseerd.

WAAROM VEK?

Ik zit in de VEK voor de leuke activiteiten zoals cantussen, Student Street Soccer, galabal... en gratis drank. Ook hebben we dit jaar ons lustrumjaar, we bestaan namelijk 100 jaar (joepie). Ons lustrumteam is in volle voorbereiding van onze lustrumweek 13-17 november. Deze week zal gevuld zijn met speciale activiteiten zoals een lustrumcantus, brunch,

receptie... Daarnaast zullen ook bestaande evenementen nog decadenter worden, denk aan Student Street Soccer (hier heb ik keiveel zin in!), galabal, openingsfuif... Ook kijk ik enorm uit naar de VEK skireis. Het is de ideale ontspanning na de examens. Verder hebben we ook de VEK Investment Club, hier ben ik ook lid van. Het is een club die klaarstaat voor studenten om ze te begeleiden bij hun eerste stappen op de beurs. Samen met meer dan 100 enthousiaste studenten beheren ze een gezamenlijke portefeuille waar ze allemaal een startbedrag voor hebben neergelegd. Studenten van alle faculteiten zijn welkom.

GALABAL

Aan een lustrumjaar kan een groots galabal dan ook niet ontbreken. De perfecte outfit voor een galabal, is toch wel een kledingstuk waarop je geen biervlekken kan zien. Hakken horen er ook wel bij, maar een paar reserve sneakers voor na 3u is een must. Ook kan ik altijd wel genieten van een happy hour op cocktails. (Hint @VTK?)

Groetjes, Astrid



Al jullie vragen beantwoord



Hoe blijf ik gemotiveerd om te studeren?



Motivatie is overgewaardeerd. Koop gewoon een hamster en laat hem in een rad rennen terwijl je studeert. Dat geeft je iets om naar te kijken en te denken: "Nou, tenminste doet iemand iets productiefs hier!"



Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet verdwaal als ik uitga in een onbekende stad?



Om niet te verdwalen, bind gewoon een ballon aan je pols en vraag de eerste voorbijganger waar je naar toe gaat. Als ze zeggen "naar het feest," volg dan de ballon. Als ze zeggen "de dichtstbijzijnde psychiater," volg dan ook de ballon en overweeg je keuzes.



Hoe kan ik mijn partner overtuigen om samen te douchen?



Om je partner te overtuigen om samen te douchen, zeg gewoon dat je op zoek bent naar de "ultieme waterbesparingservaring." Of dreig om samen te douchen met een eend als partner niet instemt.



Ga ik moeten kunnen zwemmen tegen het Galabal der Ingenieurs?



Zolang je niet in het aquarium wilt springen denk ik dat het zelfs als je niet kan zwemmen wel in orde zou moeten komen. Ik heb wel van horen zeggen dat mensen die verkleed komen de echte legends zijn. Dus misschien die zwembroek toch een keer boven halen?

Nvdr: Deze raad is niet geschikt voor mensen die naar het diner komen.



Leef je nog graag?



JOEPIE!

Met dank aan onze liefvallige praeses onder wiens gezag we niet anders mogen ;))



Hoe kan ik mijn vragen insturen naar deze rubriek?



Goeie vraag, meestal halen we onze inspiratie voor de vragen bij ChatGPT, dus je kan misschien eens bij de programmeurs van OpenAI gaan horen? Voor de (laten we eerlijk zijn) lichtelijk saaie mensen onder ons die dit een te moeilijke oplossing vinden, kan je ook altijd eens op de VTK site gaan rondsnuffelen tot je onze email vindt (nee hier ga ik die niet vernoemen, doe zelf nekeer moeite).



Call from the Deep

Geachte lezers van 't Civiëlke, welkom bij een bijzondere ontdekkingsreis naar de diepten van de oceaan, waar mysterieuze wezens en mythische creaturen het schouwspel verrijken. In dit artikel zullen we een kijkje nemen naar verschillende mythische zeewezens, die doorheen de geschiedenis in een waaier aan legendes voorkomen. Van de reusachtige kraken tot de verleidende sirenes, allemaal hebben ze één ding gemeen: ze zaaien dood en verderf.

Cthulhu

Cthulhu is een fictief monster dat is ontstaan in de hersenkronkels van Howard Phillips Lovecraft. Er wordt gezegd dat Cthulhu lijkt op een mengeling tussen een groene octopus, een draak en een menselijke karikatuur. Hij zou



honderden meters groot zijn, met gevliesde, menselijk uitziende armen en benen en een paar rudimentaire, lederen vleugels op zijn rug. Zijn hoofd wordt afgebeeld als gelijkend op het geheel van een gigantische octopus, met een onbekend aantal tentakels rond zijn vermeende mond. Hij resideert op het verzonken eiland R'lyeh, vanwaar hij de mensheid plaaft met gruwelijke nachtmerries en zeelui naar hem toe lokt om ze uiteindelijk op gruwelijke wijze te vermoorden. Hij verscheen voor het eerst in het verhaal *The Call of Cthulhu*, waarin we te weten komen dat elke cultuur sektes heeft die hem vereren. Om niet verder te spooien, raad ik jullie aan om het kortverhaal zelf te lezen. Het is een intens avontuur en reken maar dat je er lichtjes paranoïde van wordt. Tot op de dag van vandaag heeft Cthulhu een grote invloed op de pop-cultuur en wordt er nog steeds toegevoegd aan de Cthulhu-Mythos. Wie weet hoor je zijn dreunende, lokkende, almachtige stem wel vanavond in je dromen, je bevelend om hem te bevrijden...

De Kraken

De Kraken is misschien wel het bekendste zeemonster aller tijden. Dit enorme wezen wordt vaak afgebeeld als een octopus die schepen naar beneden haalt, maar hij wordt ook beschreven als een reuzenkraak of walvis. Hij vindt zijn oorsprong in de Scandinavische folklore, volgens dewelke hij leefde in de wateren tussen Groenland en Noorwegen. De Kraken werd eerst beschreven door de Italiaanse schrijver Negri, in zijn *Viaggio Settentrionale*, een reisverslag over Scandinavië. Later is de Kraken ook beschreven geweest door Hans Egede, in zijn boek *Tekeningen van Groenland*. Volgens zijn Noorse informanten was het lichaam van de Kraken vele kilometers lang en leek het de hele zee te bedekken als hij boven water kwam. Verder zou hij vele hoofden en een aantal klauwen bezitten. Met zijn klauwen ving hij zijn prooi - waaronder schepen, mensen, vissen en dieren - en droeg hij zijn slachtoffers terug de diepte in. Volgens de overlevering van de Noorse vissers konden ze de Kraken bestijgen alsof het een zandbank was, maar als ze ooit de pech hadden de Kraken te vangen en verstoren, volstond het uitspreken van zijn naam om hem terug te laten keren naar zijn diepten. De mythe van de Kraken is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van waarnemingen van dode reuzeninktvisen of reuzenoctopussen, waarvan delen aanspoelden op de kusten van Denemarken en Noorwegen. Sindsdien is de Kraken onder andere voorgekomen in verhalen van Jules Verne en Victor Hugo. Alfred Tennyson heeft ook onderstaand sonnet geschreven over de kraken.

*Below the thunders of the upper deep;
Far, far beneath in the abysmal sea,
His ancient, dreamless, uninvaded sleep
The Kraken sleepeth: faintest sunlights flee*

*About his shadowy sides: above him swell
Huge sponges of millennial growth and height;
And far away into the sickly light,
From many a wondrous grot and secret cell
Unnumbered and enormous polypi
Winnow with giant arms the slumbering
green.*

*There hath he lain for ages and will lie
Battening upon huge sea-worms in his sleep,
until the latter fire shall heat the deep;
Then once by man and angels to be seen,
In roaring he shall rise and on the surface die.*



Bloop

Bloop is de naam die werd gegeven aan een zeer krachtig, ultralaagfrequent geluid dat in 1997 door de Amerikaanse organisatie National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) onderwater werd waargenomen. Volgens de beschrijving van de NOAA steeg het geluid snel in frequentie gedurende ongeveer één minuut en was het luid genoeg om door meerdere sensoren, verspreid over 5000 km, opgepikt te worden. Verschillende theorieën deden de ronde. Was het afkomstig van vulkanische activiteit? Van ijsschollen die afbraken? Misschien testten de Amerikanen een nieuw wapen uit? Of, misschien nog veel interessanter, was het van biologische afkomst? Er is namelijk één grote eigenschap dat alle zeediergeluiden delen, het geluid varieert heel snel in frequentie. Dr. Christopher Fox van de NOAA geloofde niet dat het geluid door mensen was teweeggebracht (zoals een onderzeeër of een bom), noch dat het voortkwam uit bekende geologische gebeurtenissen zoals een vulkaanuitbarsting of aardbeving. Hoewel het geluidsprofiel van Bloop leek op dat van een levend wezen, was de bron een mysterie, omdat het geluid afweek van bekende geluiden en omdat het veel luider was dan het luidste bekende dier, de blauwe vinvis. Zou er nog een kolossaal zeedier verscholen zitten in de diepten? Tot nu toe blijven we het antwoord schuldig, alhoewel de NOAA het geluid uiteindelijk heeft toegewezen aan afbrekende ijsschollen. Doch, zekerheid is er niet en met maar 5% van de oceanen verkend... Wie weet wat men nog zal tegenkomen?



Ningen

In de moderne Japanse folklore, sinds het midden van de jaren 2000, is de Ningen een humanoïde, walvisachtig wezen dat vermoedelijk in de subantarctische oceanen leeft. Vermeende ooggetuigen beweren dat ze een menselijke vorm hebben, vaak met benen, armen en zelfs handen met vijf vingers. Soms wordt beschreven dat ze vinnen of een grote, zeemeerminachtige staart hebben in plaats van benen, of zelfs tentakels. De enige zichtbare of herkenbare gezichtskenmerken zijn de ogen en de mond. Volgens één verhaal zagen bemanningsleden op het dek wat zij aanvankelijk aanzagen voor een vreemde onderzeeër in de verte. Toen ze dichterbij kwamen, bleek echter uit de onregelmatige vorm van het ding dat het niet door mensen was gemaakt, maar dat het leefde. Het wezen verdween snel onder water. De geruchten trokken de aandacht van MU magazine, een Japans tijdschrift gewijd aan de studie van paranormale fenomenen, waarin een artikel stond over de Antarctic Hu-

mans. Het artikel speculeerde over de mogelijkheid dat ongeïdentificeerde wezens de zuidelijke zeeën bewonen en bevatte een Google Earth screenshot waarop te zien is wat lijkt op een Ningen in de Zuid-Atlantische Oceaan voor de kust van Namibië. Tot op heden is er geen solide bewijs geleverd dat het bestaan van de Ningen bevestigt. De regering van Japan zou gedetailleerde gegevens hebben bijgehouden over de waarnemingen, maar zou geen informatie vrijgegeven aan het publiek en zou naar verluidt ooggetuigen geïnstrueerd om te zwijgen.



Sachamama



Sachamama, "Moeder van het woud", is één van de drie oude slangenmoeders van het Peruviaanse Amazonegebied. Ze is de mythologische Boa Constrictor, zoals de Yakumama de Anaconda is. Sachamama is ongeveer veertig meter lang en twee meter breed, met een leguaanachtige kop en schubben als stenen platen. Onder haar nek zit een bulldozer-achtig blad. Bomen, struiken, lianen, schimmels en allerlei andere levende wezens groeien op haar rug, zodat ze nooit beweegt tenzij ze wordt geprovoceerd. Niet dat de Sachamama hoeft te bewegen. Ze heeft magnetische en hypnotische krachten die elk dier dat voor haar hoofd langskomt naar zich toe kunnen trekken. De dieren die op haar leven beschikken over diezelfde magnetische krachten. Ze kan ook stormen, regen en bliksem veroorzaken en treft iedereen die dwaas genoeg is om haar domein binnen te dringen met koorts en hoofdpijn. Ziektes die door Sachamama worden veroorzaakt, vereisen sjamanistische tussenkomst om te genezen, meestal met heilige gezangen en veel tabaksrook.

Wie is het?

Verleden				
Heden				

Oplissing: A2, B3, C4, D1



A



B



C



D

Hallo, tijdreizende fotodetectives! Ben je ooit op een stoffig oud fotoalbum gestuit, om je vervolgens te realiseren dat de persoon op de foto's niet lijkt op de persoon die je vandaag de dag kent? Nou, houd je hoed vast (of je tijdreishelm), want we gaan beginnen aan een reis door de jaartjes heen, waarbij we de punten verbinden tussen het verleden en het heden! Vul de tabel hier links in en verbind elk praesidiumlid met zijn jongere zelf.



1



2



3



4

SPORT

Beste sportievelingen,

Wij hebben er met VTK Sport al enkele drukke weken op zitten, waarbij de eerste competitiewedstrijden doorgingen. En daar zijn we niet zonder overwinningen buiten gestapt! Zo speelde VTK3 hun eerste minivoetbalmatch tegen HILOK3. Onze spelers waren veel beter en verpletterden HILOK met een schitterende 11-0 eindstand! Ook onze volleybalteams kwamen in actie de afgelopen weken. Bij het damesvolleybal hadden we wat ongeluk met hoe de poules ingedeeld waren, maar VTK1 slaagde er toch in door te stoten naar de volgende ronde! De herenteams Onze herenteams daarentegen hadden geen moeite en wonnen bijna alles. Bij het herenvolleybal zijn we dus met beide teams door! Ten slotte speelden we ook de voorronde voor het IFT met ons veldvoetbalteam. Ook hier gaven onze voetballers alles van zichzelf en slaagden erin om zich te plaatsen voor de finaleronde op het IFT. Bedankt aan al onze sporters die al meegedaan hebben en natuurlijk ook aan de supporters die al talrijk aanwezig waren om onze topspelers aan te moedigen!



IFT

Het IFT, een van de belangrijkste sportevenementen van het eerste semester, gaat door op maandag 6 november. Dit begint om 15u met het veldvoetbal (waar we dit jaar WEL voor geselecteerd zijn!!). Daarna volgt de Watersportbaanloop, waarbij zo snel mogelijk rond de Watersportbaan (5 km) wordt gelopen, zowel door heren als door dames. De rest van de avond wordt er ook nog gevolleybald, gebasketbald, getafeltennist en gezwommen. Om te eindigen is er nog een Praesidiumkamp, wat dit precies inhoudt is ook voor ons nog een verrassing. Ben je competitief in een van bovenstaande sporten en zou je willen meedoen, stuur ons dan zeker een berichtje of stuur een mail naar sport@vtk.ugent.be. Bij het IFT zijn supporters ook heel essentieel, dus we willen jou daar zeker zien om onze toppers aan te moedigen!! Je kan Sport op het IFT ook helpen door een shiftje te komen doen. Hiervoor kan je de shiftenlijst terugvinden op de VTK-site en word je beloond met gratis eten en drinken! Wij gaan opnieuw voor die trofee, supportereren jullie allemaal mee?

SPREEKT

24Urenloop

Op 24 en 25 oktober zijn we met een hele bende VTK'ers naar Leuven afgezakt voor de 24Urenloop. Daar gaven we de hele nacht het beste van onszelf, zowel op de piste als loper, als naast de piste als supporter, om onze vrienden van VTK Leuven richting de overwinning te helpen. We hebben zeker ons steentje kunnen bijdragen, want tegen 10u 's morgens stonden we 3 ronden voor op Apolloon! Enkele strijders zijn zelfs teruggekeerd om tegen het einde nog een paar toertjes te knallen, maar helaas waren Apolloon en HILOK net iets sneller en verloren we met 1 rondje verschil. Maar niet getreurd, we pakken ze wel terug op de 12Urenloop op 24 april!!

Zwemmarathon

Het volgende grote evenement is de zwemmarathon die plaatsvindt op 6 december. Op de zwemmarathon worden gedurende 3 uur lang baantjes getrokken. De kring met het meeste baantjes komt als winnaar uit deze marathon. Hierin zijn we al 2 jaar op rij overduidelijk de beste! Heb je zin om zelf ook mee te zwemmen? Stuur ons zeker een berichtje of mail naar sport@vtk.ugent.be. Kom gerust ook naar onze zwemtrainingen op dinsdagavonden om 21u30 in het GUSB!

Komende activiteiten die je zeker niet wilt missen zijn: het IFT (6/11) uiteraard, de Jeneverloop (13/11), het IFK Judo (14/11), initiatie boulderen (15/11), initiatie jongleren (28/11)



bierbowling (30/11) en het IFK Badminton (11/12). Voor meer informatie over onze activiteiten kan je altijd op de VTK-site kijken.

Sportieve groetjes,
Seppe, Nicolas, Robin

De Kleine Zeemeermin

*Heel, heel, heel lang geleden,
in een land hier ver vandaan...*

Hans Christian Andersen, de beroemde Deense schrijver, schreef een verhaal dat dieper graaft dan de animatiefilm, met thema's van opoffering, verlies en de zoektocht naar de ziel.

En ze leefden nog lang en gelukkig...

Of toch niet?

Diep onder de golven van de ocean woonde een jonge zeemeermin, verlangend naar de wereld van de mensen. Haar dromen werden werkelijkheid toen ze een prins redde van een schipbreuk, maar de prijs was hoog: haar prachtige stem inruilen voor benen en een mensenleven.

Eenmaal op het land verlangde de zeemeermin naar de liefde van de prins. Haar stilte maakte communicatie moeitijk, en de prins werd verliefd op een ander. Haar hart brak toen ze hoorde dat hij met een ander meisje zou trouwen.

Het verhaal nam een tragische wending toen de zeemeermin geconfronteerd werd met een hartverscheurende keuze. Haar zussen meenden een oplossing gevonden te hebben. Zij hadden bij de zeeheks hun haar ingeruild voor een mes, en als de kleine zeemeermin daarmee de prins zou neersteken, zou ze haar benen weer kunnen inruilen voor een staart. Uiteindelijk, wanhopig en gebroken, koos ze ervoor zichzelf in de zee te werpen en te sterven.

Maar het einde was niet helemaal somber. De zeemeermin kreeg de kans om een onsterfelijke ziel te verdienen door goede daden te verrichten voor 300 jaar. Dan kon ze na haar dood immers wel het Koninkrijk der Hemelen betreden, in plaats van te veranderen in schuim op de golven zoals de andere zeemeerminnen. Gelukkig mag zij bij elk gelukkig kind dat ze tegenkomt, één jaarvan haar beproeving aftrekken, maar als ze moet huilen om een kwaad of ondeugend kind, komt er een dag bij.

Verleiden als een sirene

Ahoy daar landrotten, ik ben de meest verleidelijke sirene van de zeven zeeën en zal jullie de kunst van het piratenverleiden bijbrengen. Zie je, mensen, voor het lokken van stoere zeebonken, is er meer nodig dan een mooi gezicht en prachtige glinsterende vinnen. It takes a siren's touch!

Wanneer ik, hulpeloos, alleen en vermoeid door de ruige zee, op een grillige rots ben neergestreken, kan niemand zijn sympathie onderdrukken. Op die rots golft mijn haar als zeewier in de stroming en glinsteren mijn smaragdgroene ogen door het maanlicht.

Terwijl ik mijn betoverende stem gebruik, komt iedereen in mijn net van verblinding terecht. Mijn melodieuze stem spoelt als een vloedgolf over de piraten heen en dan is er niemand die mij kan weerstaan. Ik zing over beloften van verborgen schatten en avonturen die hun stoutste dromen te boven gaan. Ze laten alles vallen, zelfs hun kostbare rum, alleen maar om die zoete, zoete melodie te volgen.

Vervolgens is het tijd om mijn sierlijke onderwaterkunsten boven te halen. Ik zwem cirkels om hen heen, draaiend en fladderend door het water laat ik een spoor van sprankelende bubbels achter. Mijn gracieuze bewegingen betoveren en betoveren, tot ze vol ontzag toekijken en steeds dichterbij komen als motten naar een vlam.

Met mijn allerliefste ogen en mijn betoverende charmes ben ik nu zo dichtbij gekomen dat ik al hun wimpers kan tellen. Ik fluister lieve woordjes in hun oren en streel hun ego, zodat ze zich de beste bandiet voelen die de zee ooit heeft bevaren. Ze zitten verstrikt in mijn blik en kunnen niet weggijken, vast in mijn spinsels en beloften.

Als ze helemaal overweldigd zijn door mijn charmes, grijp ik ze mee naar het diepste punt van de zee. Daar verslindt ik ze in stukjes en peuzel mijn maagje vol. Hoe harder ze voor mij zijn gevallen, hoe sappiger ze smaken.

De dag nadien doe ik het weer allemaal opnieuw, och die domme piraten toch.



Weerwoord van een piraat



Arrr, jij bedrieglijke sirene, jij bent dan wel de meest verleidelijke van de zeven zeeën, maar ik ben de meest gevreesde. Ik jaag de stuipen op het lijf van mensen op elk continent en ben al zowat overal op plundertocht geweest. Ik trotseerde de zwaarste stormen en moeilijkste beproevingen die de zeeën mij konden geven. Ik heb met mijn manschappen al meer buit geplunderd dan je in duizend liedjes zou kunnen bezingen. Met mijn vloot heb ik al tegen zeemonsters gestreden die zelfs de moedigste sirene tot stilstand zou brengen.

Aye, ik geef toe, jouw melodieuze stem en sierlijke waterdansen zijn misschien genoeg om een zeeman of twee te betoveren, maar een echte piraat weet dat schoonheid slechts huiddiep is. Vanaf je te dichtbij komt, ruik ik jouw valsheid en zie ik je slijmirige, naar vis stinkende schubben. Dat is genoeg om mij uit een trance te brengen, niet dat je geslaagd zou zijn om mij te hypnotiseren. Ik heb al schoonheden gezien die jij nog niet eens met een haar op jouw hoofd evenaart.

En over die smaragdgroene ogen van jou, we hebben ze eerder gezien, glanzend in de diepten van de donkerste oceaan. Ze verschillen niet van de ogen van een haai die rond zijn prooi cirkelt, en wij zijn geen vangst die verstrikt raken in je net van verlangen.

Wat je betoverende charmes betreft, mijn hart is beïnvloed door de roep van de open zee. Een sirene kan daar geen vrandering in brengen. De spanning van de jacht en de smaak van de zoute zeelucht zijn de enige betoveringen die we nodig hebben.

Dus sirene, uw verleidingsverhalen klinken misschien lieflijk, maar denk niet dat jij ons piraten in uw waterige val kunt lokken. We varen verder, op onze eigen voorwaarden, en we zullen niet betrappt worden op het gezang van de sirene. Je kunt de zwakhartigen misschien betoveren, maar het hart van een piraat is zo hard en onverzettelijk als een kanonskogel, en we zullen met gemak door de verraderlijke wateren van jouw betoveringen navigeren.

DELTA

Iedereen die ooit al een Deltashift gedaan heeft, zal het herkennen. Klanten komen u dingen vragen waardoor je je afvraagt of die mensen ooit al eens zijn buitengekomen. Aangezien dit super entertainend is tijdens de shift, is dit zeker ook super entertainend om te lezen in het 't Civielke dus geniet van een overzicht van de domste quotes van klanten in Delta.

Hier is mijn beker, mag ik mijn waarborg terug?

- mensen nadat ze geen waarborg moeten betalen op bekere



ah, ik mag niet naar buiten met mijn beker. Mag ik dan terug naar buiten?



MIJN KAART ZEGT ONVOLDOENDE SALDO



OMDAT IK HIER GEEN WI-FI HEB

mag ik de promo van de gin tonic?

nee, dat geldt enkel op dinsdag en we zijn woensdag.

ALS JE PROMO NIET GELDT, MAG DIT NIET OP HET SCHERM KOMEN. WEES NIET LUI EN HAAL HET ER VAN.



DUMMIES

**VTK IS NOG STEEDS GOED
BEZIG OP 12-URENLOOP!!**



**- IEMAND ZU NADAT HET
LAATSTE RONDJE GELOPEN WAS**

HEB JE VANDAAG



SHOTJES?

***EEN DUDE TERWIJL ZIJN VROUWELIJK
LIEF NAAST HEM STOND***



MAG IK AAN UW BALLEN VOELEN

**mijn beker is leeg
waarom mag die dan
niet naar buiten?**









VTK





KOKEN OP KOT MET SCHELPDIEREN

Garnalen tacos

Bak garnalen met knoflook, paprikapoeder en komijn in een pan tot ze roze zijn. Verwarm maïstortilla's in een droge pan en vul ze met de garnalen, gehakte ijsbergsla, avocado, en een zelfgemaakte saus van yoghurt, limoensap, en sriracha.



Gerookte zalm bagel

Beleg een bagel met roomkaas, plakjes gerookte zalm, dun gesneden rode ui en kappertjes. Garneer met verse dille en besprenkel met citroensap. Een snelle en luxe lunch!

Sardienpasta met tomatensalsa

Bak garnalen met knoflook, paprikapoeder en komijn in een pan tot ze roze zijn. Verwarm maïstortilla's in een droge pan en vul ze met de garnalen, gehakte ijsbergsla, avocado, en een zelfgemaakte saus van yoghurt, limoensap, en sriracha.



Zeevruchten Quiche



Maak een eenvoudige quiche door een mix van zeevruchten (bijv. garnalen, inktvis, mosselen) te combineren met eieren, room, geraspte kaas en kruiden. Giet het mengsel in een voorgebakken taartkorst en bak tot het goudbruin en stevig is.

Scampi Tacos met Ananas Salsa

Bak garnalen met knoflook, paprikapoeder en komijn in een pan tot ze roze zijn. Verwarm maïstortilla's in een droge pan en vul ze met de garnalen, gehakte ijsbergsla, avocado, en een zelfgemaakte saus van yoghurt, limoensap, en sriracha.



Calamares a la Romana

Maak gefrituurde calamares (inktvisringen) in een licht beslag van bloem, zout en bruiswater. Serveer met partjes citroen en een pittige knoflookmayonaise voor een heerlijk Spaanse tapaservaring.

Zeevruchten Paella

Bereid een snelle zeevruchten paella met garnalen, mosselen, inktvis en stukjes witvis. Voeg saffraanrijst, tomaten, paprika, en erwten toe voor een authentieke smaak. .



Wie ben jij? 🙄🙄

Duik met ons mee in de wondere wereld van de oceaan en ontdek welk zeedier jou het beste vertegenwoordigt. Beantwoord de volgende 10 vragen en laat je verrassen door welk zeedier er in jou schuilt. Klaar om de diepte in te duiken? Laten we beginnen met dit onderwateravontuur!

Wat is je favoriete kleur?

- a) Blauw
- b) Groen
- c) Rood
- d) Geel



Hoe breng je het liefste je vrije tijd door?

- a) Zwemmen
- b) Zonnen op het strand
- c) Duiken in diepere wateren
- d) Spelen in het zand

Wat is jouw favoriete zeelevenmaaltijd?

- a) Vis
- b) Zeewier
- c) Schelpdieren
- d) Schaaldieren

Wat beschrijft jouw persoonlijkheid het beste?

- a) Rustig en kalm
- b) Levensgenieter
- c) Avontuurlijk
- d) Speels en nieuwsgierig

Welk klimaat vind je het leukste?

- a) Gematigd
- b) Warm en zonnig
- c) Koud en ijzig
- d) Tropisch



OCEAAN

Hoe wil je dat je toekomstige partner eruit ziet?

- a) Slank en gestroomlijnd
- b) Lang en sierlijk
- c) Stevig en krachtig
- d) Pluizig en schattig

Welk geluid spreekt je het meeste aan?

- a) Het zachte kabbelen van golven
- b) Het ruisen van palmblederen in de wind
- c) Het brullen van een storm op zee
- d) Het vrolijke gekwetter van vogels

Hoe zou je jezelf beschermen tegen gevaar?

- a) Door snel weg te zwemmen
- b) Door je te verstoppen onder het zand
- c) Door je te verdedigen met scherpe tanden
- d) Door je schattige uiterlijk te gebruiken om mensen te charmeren

Wat zou je favoriete plek zijn in de oceaan?

- a) Het open water
- b) Koraalriffen
- c) Diepe zeeafgronden
- d) Tropische lagunes

Welk supervermogen zou je graag bezitten?

- a) De mogelijkheid om zeer snel te zwemmen
- b) Onzichtbaarheid
- c) Ultrasonische navigatie
- d) Onweerstaanbare schattigheid



Resultaten

Meeste antwoord A: DOLFIJN

Jij bent het ultieme feestbeest van de oceaan. Intelligent, sociaal en altijd in voor een avontuur. Net als deze slimme zeebewoners, ben jij de levensgenieter van de groep. Of je nu in de collegezaal bent of op een feestje, je brengt altijd de goede vibes.



Meeste antwoord B: ZEEKOMKOMMER

Ah, de relaxte student zeekomkommer! Je geniet van de rust en stilte en je hebt een diepgaand begrip van het universitaire leven. Je ziet schoonheid in de details en bent waarschijnlijk de beste in mediteren voor tentamens. Zen en academische excellentie gaan hand in tentakel bij jou.



Meeste antwoord C: HAAI

Student haai, jij bent de genadeloze jager van het academische water. Vastberaden, scherpzinnig en altijd klaar voor een intellectuele uitdaging. Net als haaien laat je je niet afschrikken. Je zwemt zonder angst door de zee van kennis en bijt je vast in elk studieonderwerp dat op je pad komt.



Meeste antwoord D: ZEEHOND

Je bent net zo charmant als dat jeugdige zeezoogdier. Je hebt een aanstekelijk optimisme en weet altijd een lach op ieders gezicht te toveren. Of je nu in de collegebanken zit of op het universiteitsfeest, jij bent degene die de sfeer omhoog tilt en anderen met je schattigheid inpakt.



< Hello world >

Herken je deze iconische zin die het begin markeert van de reis van elke programmeur? Zo ja, dan zijn wij op zoek naar jou!

Televic ontwikkelt innovatieve en betrouwbare communicatiesystemen voor 4 nichemarkten. Televic is een wereldwijde expert in communicatietechnologie voor al meer dan 75 jaar.

Empower critical communication through technology



```
if( Healthcare || Conference ||
    Education || Rail){
    joinTelevic = true }
```



HQ België
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste programmeurs, ingenieurs, ...! Ontdek onze vacatures.

Hoe verdrink je niet in de schulden als student?

Zin in een snack?

Buzzy Snacks is het antwoord! Alles wat je maar wil van broodjes tot je vettigste verlangens. Bovendien heb je met jouw VTK-lidkaart 10% korting! Nog straffer, Buzzy is sowieso al super goedkoop!

Kleine (of grote) dorst?

Voor een kleine dorst ben je altijd welkom op maandagavond in Delta voor een fantastische goliarde! Op vertoon van je lidkaart krijg je een Deltabon. Dat is alweer anderhalve euro uitgespaard! Bovendien kan je er ook een pintje mee kopen dat anders twee euro kost, dubbele winst! Voor een grote dorst kom je best naar één van onze cantussen. Hier betaal je NEGEN euro voor een hele avond onbeperkte drank, ongelooflijk toch?! Bovendien krijg je er gratis de supertoffe sfeer bij. Nog een voordeel, hoe meer je drinkt, hoe meer winst je maakt! NIET TE GELOVEN!

Wil je eens wat deftigs eten?

Too Good To Go is het Antwoord. Hiermee bespaar je geld en vecht je bovendien tegen voedselverspilling. Sounds like a win-win? Anderzijds kan je hier ook gewoon tien taarten bij de bakker om de hoek mee halen voor tien euro. Het ideale avondeten! Ook bij je supermarkt kan je hiermee terecht.

Eten weggooien = geld weggooien!

De app SuperCook geeft jou een superlekker recept met alles wat er nog in jouw frigo staat. Op die manier hoef je geen eten te verspillen en kan je nog eens lekker dineren.

Zin in een leuke activiteit?

Een VTK-activiteit is een fantastische return on investment! Als je toch zin hebt om eens grof geld over de balk te smijten, kan je gewoon nog steeds een spaghetti in de Brug gaan eten.

Hoe verdrink je niet?

Euuuh... Leer zwemmen!

Anderzijds als je inademt is de densiteit van het menselijk lichaam 970 kg/m^3 . Dit is lager dan densiteit van water, dus je zal blijven drijven. Inademen is de boodschap!

Nog een tip, af en toe een biertje (of tien) kan helpen om wat vet te kweken. Daarvan is de densiteit nog lager! Nu hoef je zelfs niet meer in te ademen om te drijven.

Als je eens een hele wilde avond wil beleven en de weg naar huis opeens niet meer zo recht is, kan je altijd de New Kingii kopen. Het bedrijf claimt dat ze "world's smallest floating device" hebben uitgevonden. Het is niet veel groter dan een horloge en zo hoef je geen angst te hebben van die diepe vijver in jouw voortuin.

Als je van plan bent om toch te verdrinken, doe dit dan in de Dode Zee. Daar is het zoutgehalte heel wat hoger dan op de meeste plaatsen ter wereld. Dit betekent dan ook dat je er gemakkelijker zal drijven. Merci Archimedes!

De meest efficiënte manier om niet te verdrinken is natuurlijk nog steeds niet in water terecht komen!

Kortverhaal

In de dagen van de Vikingnederzetting die bekend stond als "De Panne", gelegen aan de ijzige kusten van de Noordzee, leefde een machtige orka genaamd Orgi. Orgi was geen gewone orka: hij stond bekend om zijn opvallende zwart-witte markeringen, evenals zijn buitengewone intelligentie en moed. Zijn groep zwierf over de uitgestrekte oceaan, verkennend en de wateren beschermend, maar op een noodlottige dag raakte een verraderlijke storm hen gescheiden.

Terwijl de storm woedde, vocht Orgi tegen de krachtige stromingen, worstelend om zijn weg terug te vinden naar de open zee. De genadeloze golven wierpen hem heen en weer, en uiteindelijk spoelde hij aan op het strand nabij het Vikingdorp De Panne. De dorpsbewoners, verrast door het zicht van de majestueuze orka die gestrand was op het strand, verzamelden zich, mompelend in zowel ontzag als bezorgdheid.

Onder hen was een jonge Viking genaamd Jochen McErikson, bekend om zijn nieuwsgierigheid, goed hart en lust naar Stroh rum. Jochen benaderde Orgi voorzichtig, de ontzetting van het enorme wezen observerend. Hij voelde de wanhoop van Orgi om terug te keren naar de zee. Vastbesloten om te helpen, seinde Jochen naar zijn mede-dorpsbewoners en samen bedachten ze een plan om de gestrande orka te redden.

Met behulp van touwen, boomstammen en alles wat ze konden vinden, werkten de Vikingen onvermoeibaar aan het creëren van een pad voor Orgi terug naar het water. Het was een ontmoedigende taak, maar hun vastberadenheid was onwankelbaar. Jochen, die de inspanningen leidde, begeleidde Orgi, sprak hem toe in kalme tonen en stelde de orka gerust dat ze er waren om te helpen.



De dorpsbewoners en Jochen manoeuvreerden en duwden met al hun kracht, Orgi centimeter voor centimeter dichterbij de zee brengend. Het was een monumentale strijd, maar hun volharding loonde. Met een machtige duw gleed Orgi terug in het water, zijn massieve gestalte sierlijk glijdend in de golven. De dorpsbewoners juichten terwijl ze toekeken hoe de orka wegzweefde, vreugdevol opspringend in de golven alsof hij zijn dankbaarheid wilde uiten.

Dagen gingen voorbij en Jochen betrapte zichzelf er vaak op dat hij naar de uitgestrekte oceaan staarde, zich afvragend over het lot van de heldhaftige orka. Toen, op een heldere ochtend terwijl de dorpsbewoners zich voorbereidden op hun dag, trok een spektakel hun aandacht. In de verte zagen ze een bekende zwart-witte vorm die naar de kust toe zwom. Het was Orgi, vergezeld door zijn groep, gracieus zwemmend in de richting van het dorp De Panne.

De orka en zijn familie waren teruggekeerd, niet alleen om hun dankbaarheid te tonen, maar ook om een unieke band te smeden met de dorpsbewoners. Vanaf die dag werden Orgi en zijn groep beschermers van de Vikingnederzetting, waarborgend de veiligheid van de wateren en een onuitgesproken alliantie vormend met het volk van De Panne.

Jochen, nu geprezen als een held onder zijn volk, smeedde een blijvende vriendschap met Orgi, een band delend die de barrières tussen land en zee overstegen. Samen werden ze een symbool van eenheid en samenwerking, waarbij ze iedereen herinnerden dat zelfs in de meest onverwachte omstandigheden vriendschappen en allianties kunnen worden gesmeed om uitdagingen te overwinnen en te beschermen wat hen dierbaar is.

PS: Dit verhaal is slechts gebaseerd op waargebeurde feiten. Zo weet iedereen dat niemand uit het Vikingdorp noemenswaardige spieren heeft en dus geen orka's zou kunnen redden. Andere onnauwkeurigheden blijven ons ongekend.

SEA SIPPER

Je volledig naar de maan en daar voorbij drinken, of misschien liever tot diep in de zee? Dat is mogelijk met dit nieuwe drankspel, volledig in het thema van dit 't civielke. Het enige wat je nodig hebt, is een spel kaarten en een aantal zeewaardige cocktails (blader maar eens verder voor inspiratie).

Voordat je het spel begint leg je alle kaarten geschud op een stapel in het midden van de tafel. Check nog eens heel erg goed of je glas zeker goed gevuld is en dan ben je al klaar om te beginnen!

Om te beurt mag elke speler een kaart van de stapel omdraaien. Bij elke soort kaart hoort een zeedier, en elk zeedier staat voor een bepaalde actie.

Hieronder leggen we alle kaarten en bijhorend zeedieren/acties een keer uit, maar eerst nog een heel erg belangrijke regel: elke keer als iemand moet vragen welk zeedier of welke actie bij een kaart hoort, moet hij of zij een slok nemen voor de anderen mogen uitleggen wat er moet gebeuren.

AAS: HAMERHAAI

De speler die deze kaart trekt wordt een hamerhaai en kan de rest van de ronde zo vaak als hij wil een hamerhaaiaanval inzetten. Dit betekent dat alle spelers een slok van hun drankje moeten nemen.

TWEE: ZEEPAARDJE

Het zeepaardje kan een waterval starten. Als hij een slok neemt, moet de speler links van hem beginnen drinken en zo verder. Je stopt pas met slokken nemen als de speler rechts van je al gestopt is.

DRIE: KWAL

De kwal geeft een speler naar keuze een elektrische shock: deze moet zijn drankje adten om te overleven.

VIER: DOLFIJN

De dolfijn mag een vriendje kiezen dat elke keer als hij moet drinken, ook moet drinken.

SHOWDOWN

VIJF: INKTVIS

De inktvis kan iemand vangen in zijn tentakels. Elke keer als de inktvis moet drinken, drinkt zijn gevangene dubbel.

ZES: KREEFT

Deze ronde mag de kreeft steeds mensen knijpen. Het slachtoffer moet een slok nemen.

ZEVEN: ZEEDUIVEL

De zeeduivel kiest een liedje en een backupzanger. Elke keer als hij een slok neemt, moet de backupzanger een lijn uit het liedje zingen.

ACHT: ZEE-EGEL

De zee-egel kiest een acteur die elke keer als de zee-egel drinkt zijn drankje op zijn hoofd moet balanceren als stekel.

NEGEN: ZEEKOMKOMMER

De zeekomkommer daagt een andere speler uit tot een stretchwedstrijd: wie het langst over zijn adje doet zonder stoppen, wint.

TIEN: CLOWNVIS

Elke keer als de clownvis in deze ronde een slok neemt, doet hij zijn ogen dicht en gaat iedereen zich verstoppen. Als de clownvis binnen de 3min iedereen vindt, nemen zij een slok, anders hij.

BOER: ZWAARDVIS

Hij daagt een andere speler uit tot een duel, wie als eerste zijn adje trekt, wint.

DAME/HEER: WITTE HAAI

Als koning van de zee maakt dit dier een nieuwe regel, wie de regel vergeet/mist neemt een slok



IAESTE

GHENT

Gegroet burgies en andere Civielke-lezers en lezeressen! De eerste weken zitten er alweer op en ook wij hebben weer niet stilgezeten. Onze ijverige zoektocht naar de perfecte stages voor jullie is weer volop aan de gang! Een van onze oud-leden brengt ook enkele mooie quotes terug van de Central European Conference in Duitsland. Wil je hier zelf ook eens deel van uitmaken? Wil jij helpen in het werven van stages voor jezelf en jouw medestudenten? Lees dan zeker eens verder!

IAESTE?

Voor al wie nog niet van IAESTE gehoord heeft: hier volgt een korte samenvatting van wat IAESTE nu eigenlijk doet. De "International Association for the Exchange of Students for Technical Experience" (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 100 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een compleet nieuwe cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring.

Wil jij ook op stage naar het buitenland?

Elk jaar werven wij doorheen het eerste semester stageplaatsen bij de vele bedrijven in en rond Gent. Deze stageplaatsen kunnen wij dan één op één uitwisselen met stageplaatsen in andere landen. Deze stages kunnen wij dan exclusief voorzien voor Belgische studenten (jullie dus). Om zeker te zijn dat wij zo veel mogelijk studenten de kans kunnen bieden om naar het buitenland te gaan, modigen wij jullie allemaal aan om op onze website jouw persoonlijke wishlist in te vullen. Wat studeer jij? Wat voor stage wil je? En waar? Dit is niet bindend, maar zo weten wij heel goed waar we naar op zoek zijn in zo'n stage. Voor net dat ietsje meer zekerheid op een stage kan je ook altijd net dat ietsje meer doen. Wij zijn nog altijd op zoek naar actieve jobraisers om stages te gaan werven bij bedrijven. Wil jij ons daarbij helpen? Stuur ons dan zeker een mailtje op [iaeste@vtk.ugent.be!](mailto:iaeste@vtk.ugent.be)





"Nadat op de vorige conferentie in Zweden door een overvloed aan wafels een nieuwe sport "wafelwerpen" werd uitgevonden heeft IAESTE Belgium geen enkel andere reputatie meer."

"Ze hadden herbruikbare shotglaasjes aan een lanyard voorzien zodat je altijd je shotglaasje op zak had en zodat er minder afval was, geniaal!"

Central European Convention

Op een weekend vol workshops en internationale feestjes in Duitsland werden wij vertegenwoordigd door slechts één Belg, die haar tassen volpropte met wafels, lotuskoekjes en natuurlijk ook chocolade(jenever) voor een gans leger!

Word lid van IAESTE Gent!

Heb je altijd al een passie gehad voor reizen en het verkennen van andere culturen? Wil je je onderscheiden van andere studenten binnen je richting door een grote hoeveelheid persoonlijke skills op te bouwen om op jouw eerste sollicitatie mee uit te pakken? Dan is IAESTE de perfecte organisatie om van je studententijd iets unieks te maken! Als lid van IAESTE Gent kom je terecht in een gemotiveerd team studenten, maar bovenal een hechte groep vrienden. IAESTE heeft als hoofddoel studenten tijdens de zomer op buitenlandse stage sturen en buitenlandse studenten ontvangen tijdens hun zomerstage in België. Hoewel dit de essentie is, is dit slechts het topje van de ijsberg!

VOLG ONS!

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?



Like onze Facebookpagina 'IAESTE Ghent' en 'IAESTE Belgium'



Volg ons op Instagram: 'iaesteghent'



Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be



Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be!

GOUDEN

Goud of zilver, eerstes of tweedes, succesvol of mislukking. Bij de keuze van metaalsoort voor een ooring komen er heel wat aspecten bij kijken die verder reiken dan het simpele visuele aspect van dit accessoire. Bij deze dus een pleidooi waarom Senne De Lathauwer een gouden ooring moet dragen in plaats van een zilveren ooring zoals gevraagd door Céline Duchaine.

Al sinds de prehistorie is het belang van goud in de maatschappij niet te overschatten. Zilver was ook belangrijk, maar verbleekte in de schaduw van zijn waardevollere compagnon. Economische standaarden, marktmechanismen en zelfs beurskoersen worden beïnvloed door de goudkoers. Niet alleen de hoeveelheid beschikbaar goud maar ook de kwaliteit ervan is een extreem belangrijke parameter voor onze welvaart in de maatschappij. De oude Egyptenaren lieten volledige catacomben ter ere van hun overleden farao's bouwen uit zuiver goud met zilver slechts als achtergronddecoratie. De Grieken en Romeinen kochten gouden sierraden met zilveren munten. Het ene duidelijk een gewild product, het andere slechts een ordinair betaalmiddel. De Bourgeoisie dronk gedurende de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd uit gouden kelken terwijl het plebs tevreden moest zijn met (hoogstens) zilveren bekers.

Een gemeenschappelijke haat creëren op zilver is zeker weten uit den boze aangezien het metaal wel degelijk nuttige toepassingen vertoont in verschillende sectoren. Zo heeft het een uitstekende corrosieweerstand en gaat dus bijzonder lang mee (goud echter nog langer). Zilver is geschikt voor mensen die vereenzelvigen met een 2e plek (lees: Bartold Leyssen). Dit is helemaal geen probleem, in tegendeel zelfs. De meerderheid van de mensheid zou bij wijze van spreke zilver moeten zijn om het sociale evenwicht in onze samenleving in stand te houden

OORBEL

Maar als trotse vertegenwoordiger van de VTK cursusdienst acht ik mezelf wel gouden-ooring-waardig. Wij/ik zijn er van (een) student(en) voor studenten.

Al deze argumenten samen wegen op tegen het feit dat mevrouw Duchaine mij verplicht een zilveren ooring te steken. Men doet dat niet!

Dit artikel is geschreven met enige vorm van sarcasme en cynisme en dient ook zo gelezen te worden.

SENNE DE LATHAUWER

TIP VAN DE REDACTIE

Volgens Google zijn er bepaalde regels over wanneer je best goud en/of zilver draagt (en nee je status binnen VTK heeft hier niets mee te maken). Een korte samenvatting: iemand met een warme huidskleur staat meestal beter met goud, iemand met een koelere huidskleur staat meestal beter met zilver.

SPELLETJESPAGINA

SKYSCRAPERS SUDOKU

	2	4	2	1	3	3	3	3	5	
3			8					4		5
1										3
4				1	4					3
3									4	2
2										6
3	4									2
4					2	5				1
3										2
5		3					1			4
	4	3	2	2	1	2	4	3	3	



NUMBER SUMS

17	9	15	8	11	19	26
----	---	----	---	----	----	----

22	3	6	7	8	6	1	4
6	8	2	3	2	3	1	5
14	6	2	1	1	9	5	8
12	7	1	1	5	6	1	4
21	4	4	4	4	3	8	6
8	1	3	2	9	3	7	3
22	7	2	6	1	5	9	7



HITORI

4	9	4	2	4	8	1	6	3
3	7	3	8	2	6	8	9	4
3	2	5	7	6	9	7	1	8
9	8	7	3	7	1	2	8	1
5	3	2	6	1	7	2	5	4
6	1	1	7	7	2	8	3	5
5	4	9	1	4	3	6	5	7
7	2	8	5	3	3	9	4	7
2	5	2	9	8	4	3	2	4

FUTOSHIKI

	4			<			
			<	4	3		
	>			1		>	
		1					
						>	
	>			<			



COCKTAILS @

Dolphin Dive

Ingrediënten: Tequila, sinaasappellikeur, blauwe curaçao, limoensap, rietsuiker

Instructies: Schud tequila, sinaasappellikeur en limoensap met ijs. Zeef het in een glas met een suikerrand en voeg een scheutje blauwe curaçao toe voor een levendige kleur.

Beschrijving

In deze betoverende “Dolphin Dive” cocktail, duik je in de diepten van de ziel van tequila en de spirit van sinaasappellikeur, gehuld in het mysterieuze blauw van curaçao, terwijl een vleugje limoensap als een zachte bries hun passie aanwakkert. De suikerrand omarmt elke slok als een zoete droom, waar de smaken samenkomen in een betoverende symfonie voor de zintuigen, en het is alsof je zelf in de golven van de oceaan glijdt tussen de dolfijnen.



Coral Crush

Ingrediënten: Witte rum, kokosnoot melk, multivitaminen sap, limoensap, frambozenlikeur.

Instructies: Meng witte rum, kokosroom, passievruchtensap en limoensap met ijs. Gebruik een gekoeld glas en giet voorzichtig frambozenlikeur voor een koraalkleur. Werk af met een schijfje limoen.

Beschrijving

Wanneer je dit glas aan je lippen brengt, wordt je betoverd door de aroma's van zonovergoten passievrucht en de zachte omhelzing van romige kokos. Met elke slok, gidst de witte rum je door een avontuurlijke reis op je smaakpapillen, een queeste die voelt als de ontdekking van een gezonken schat.



THE BEACH

Kraken's Kiss

Ingredienten: Donkere rum, ananas sap, citroensap, grenadine met munt smaak, muntblaadjes

Instructies: Begin met een stevige basis van donkere rum, giet er daarna twee keer zoveel ananas sap in en leng het aan met citroensap en grenadine met munt. Muntblaadjes worden toegevoegd als topping.

Beschrijving

“Kraken's Kiss” is een duistere verleiding van donkere rum, verfrissende ananas en een vleugje citroen, aangevuld met de mysterieuze muntsmaak van de diepe zee. Garneer met verse muntblaadjes voor een betoverende twist en laat je zintuigen verleiden door de kus van de Kraken. Een zeebries in een glas.



Sea Breeze

Ingredienten: Vodka, cranberrysap, pompelmoessap

Instructies: Vul een cocktailglas (of Deltabeker voor de arme studenten onder ons) tot de helft met gemalen ijs. Schenk de vodka, het cranberrysap en het pompelmoessap in het glas naar eigen smaak. Roer alles goed door elkaar en serveer met een rietje.

Beschrijving

Wie bij de eerste slok van deze cocktail niet de zomerse zeebries op zijn of haar gezicht voelt, doet iets verkeerd. Deze frisse cocktail is een van de meest populaire cranberry cocktails, en met goede reden! Het is de perfecte mix van zoete en zure smaken, en kan dus ook niet ontbreken op ons lijstje van cocktails.





Hello fellow students! BEST is back to you with exciting announcements!

BEST (Board of European Students of Technology) is a student network spread throughout Europe that targets students of technology! We aim at empowering students with diversity. You will be learning about soft skills, you will be improving yourself, have fun and

create life-long-lasting friendships throughout Europe.

This month we present the opportunity of participating at many of the new events we have organized in November:

For the students of Ghent University:

Sustainable Workshops on the 8th and 22nd of November at the Green Office. These workshops are your chance to learn, connect, and take meaningful steps towards a more sustainable future. It is the perfect opportunity to expand your knowledge, connect with passionate individuals. You will learn how to take meaningful actions for a greener future, by Deloitte and Soudal.

For BEST members:

- soft skill training session about productivity and well being, given by our BEST certified trainer Katrijn the 15th of November.
- Motivational day on the 18th of November, in which we will give an introduction on BEST and many fun activities of team building and to bond as a group.

Socials



BEST Ghent



@bestghent

@ghent@best-eu.org

FRIS

In de les iets mis? Contacteer FRiS!

Een FRiSse Start

We zijn nu al enkele weken ver in het academiejaar. Zowel de doop van VTK als het examen BaWi zijn nu achter de rug. Ook bij FRiS zijn we goed begonnen aan het nieuwe jaar en zijn we al bezig met verschillende initiatieven en projecten.

Onderwijsbetoging Brussel

Op 11 oktober vond de onderwijsbetoging plaats. Samen met andere geëngageerde studenten van de GSR zakte FRiS met enkele studenten af naar Brussel om hun stem tijdens de betoging te laten horen.

De voorbije jaren werd het studentenleven steeds duurder, zoals velen onder ons waarschijnlijk wel al gemerkt hebben. Denk maar aan de prijzen in de studentenresto's, de verhoging van de huurgelden. Daarnaast wordt het voor de universiteit almaar moeilijker om kwaliteitvol onderwijs te voorzien. Dit is voor een groot deel te wijten aan de Vlaamse Regering, die ervoor gezorgd heeft dat de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen €349.5 miljoen misgelopen zijn door het niet nakomen van beloften.

Hiervoor werd op 11 oktober een betoging georganiseerd door medewerkers van de verschillende instellingen. Aangezien wij bij FRiS evenzeer teleurgesteld zijn door wat de regering gedaan heeft, vonden wij het dus gepast om deel te nemen aan deze betoging.



Commissies en Faculteitsraad

Om ervoor te zorgen dat alles aan onze faculteit vlot verloopt, bestaan er verschillende commissies, alsook de faculteitsraad. Om het op te nemen voor de studenten zitten in deze commissies en raden ook studentenvertegenwoordigers.

Een belangrijk deel van het takenpakket van FRiS in het begin van het academiejaar bestaat erin geëngageerde studenten te vinden die het zien zitten om deze taak op zich te nemen.

Op de voorbije AV werd over de aanduiding van de studentenvertegenwoordigers voor de FR gestemd. De opvulling van de commissies werd enkele dagen later dan weer op de FR vastgelegd.

Bij FRiS weten we natuurlijk ook dat het niet vanzelfsprekend is als student om zoveel tijd in deze vergaderingen te steken. Daarom organiseerden we enkele weken geleden onze jaarlijkse verwelkomingsreceptie voor de studentenvertegenwoordigers. Hier konden de studentenvertegenwoordigers elkaar leren kennen bij een hapje en een drankje. Ook andere studenten konden hier kennismaken met onze facultaire raad van ingenieursstudenten.

Vakfeedback

Ook studenten die niet per se in een commissie of raad zetelen, kunnen nog steeds de kwaliteit van het onderwijs aan onze faculteit verbeteren aan de hand van de vakfeedback. Dit is dé manier om de wijze waarop een vak gegeven wordt te verbeteren indien je dit nodig acht.

Het is eigenlijk ook verplicht, dus invullen is zeker de boodschap. Op deze manier weten de proffen wat ze eventueel goed of slecht doen, waardoor ze dit kunnen meenemen naar het volgende jaar. Dit komt de studenten alleen maar ten goede, zowel voor de leservaring als voor de competenties die de student meekrijgt.

Elk vak komt sowieso om de drie jaar aan bod voor vakfeedback, zodat de faculteit voldoende kan toekijken op het verloop van de vakken. Daarnaast kan je als student ook zelf vakfeedback aanvragen via de site van FRiS: <https://fris.ugent.be/vakfeedback/>. Indien er genoeg aanvragen zijn en indien de aanvragen gegrond zijn, zal de commissie kwaliteitszorg onderwijs (CKO) beslissen of het vak al dan niet toch aan bod komt tijdens de vakfeedback.

Na het invullen van de vakfeedback krijgt de lesgever in kwestie de kans om de feedback te bekijken en een reactie te formuleren. Op basis van de feedback en de reactie van de lesgever oordeelt de CKO dan of er al dan niet een probleem is met een vak. Indien er werkelijk iets aan de hand is, wordt dit doorgegeven aan de Facultaire Dienst Onderwijssteuning (FDO) en de opleidingscommissie (OC) waar het vak onder valt. In een gesprek met de verantwoordelijke lesgever wordt dan een verbetertraject besproken. Het vak zal dan ook het jaar erna nauw opgevolgd worden om te zien of er sprake is van verbetering.

Om nog samen te vatten: vul zeker de vakfeedback in, dit is de beste manier om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en er wordt ook effectief iets mee gedaan. Als je dit niet invult, kan de faculteit ook niets doen aan eventuele problemen.

Komende events

- FRiS AV3 @ Gent: di 14 november, 19u
- FRiS AV4 @Gent: di 12 december, 19u

Hou zeker onze sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven van onze evenementen!

In de les iets mis?
Contacteer FRiS



HOROSCOOP

Schorpioen



23 okt - 21 nov

Wees op je hoede, want deze maand brengt potentieel gevaar met zich mee. Let goed op wie je in je leven toelaat, want onverwachte bedreigingen kunnen op de loer liggen. Je trouwe vrienden zullen voor je klaarstaan.

Jouw geluksgetal: 22

Boogschutter



22 nov - 21 dec

Voor je verjaardag ontvang je binnenkort een mysterieus geschenk. Hoewel je de betekenis ervan niet onmiddellijk begrijpt, zal het al snel onmisbaar worden. Verlies dit geschenk niet. Geduld is de sleutel.

Jouw geluksgetal: 18

Steenbok



22 dec - 19 jan

Focus op je doelen, blijf op het juiste pad. Hard werken brengt succes in je carrière. Vergeet niet te ontspannen en quality time door te brengen met dierbaren. Balans is wat jou zal helpen, maak zeker een goede planning.

Jouw geluksgetal: 113

Waterman



20 jan - 18 feb

Deze maand ontvang je wijze inzichten van een dierbare die je perspectief zal verbreden. Luister zeer aandachtig en schrijf ze op om ze niet te vergeten. Dit advies zal nog van pas komen.

Jouw geluksgetal: 56

Vissen



19 feb - 20 maa

Ga op zoek naar je favoriete nummer en herbeleef het in stijl. Kies de juiste setting (Delta is altijd een aanrader) en outfit voor een geweldige ervaring. Dit is het begin van een nieuw avontuur waar je nieuwe mensen leert kennen.

Jouw geluksgetal: 34

Ram



21 maa - 20 apr

Pas op bij het benaderen van onbekenden op feestjes, aangezien één van hen voor complicaties kan zorgen. Loop aan de rechterkant van de straat voor je eigen veiligheid.

Jouw geluksgetal: 45

HOROSCOOP

Stier



22 apr - 21 mei

Bewaar vrienden hun geheimen met zorg, want onthullingen onder invloed kunnen wraakacties uitlokken. Wees ook voorzichtig met wat je deelt over jezelf, vooral als je gedronken hebt. Beperk de schade als er je toch iets ontglipt.

Jouw geluksgetal: 69

Tweelingen



22 mei - 21 jun

Communicatie is cruciaal; in je relatie, maar ook met vrienden. Wees duidelijk in je interacties. Nieuwe connecties brengen nieuwe inzichten in je leven. Deel je gedachten en ideeën - anderen zullen luisteren.

Jouw geluksgetal: 27

Kreeft



22 jun - 23 jul

Let op voor een verslaving aan een nieuw spel, ten koste van vrienden en interesses. Deze obsessie kan je later duur komen te staan. Omarm een positieve toekomst. Persoonlijke groei en succes gaan hand in hand.

Jouw geluksgetal: 0

Leeuw



24 jul - 23 aug

Singles, hou je ogen open, want je kunt binnenkort je ideale partner ontmoeten op een feestje. Voor diegenen in een relatie, alles zal deze maand stabiliseren. Zorg voor een leuke (eerste) date die onvergetelijk is.

Jouw geluksgetal: 11

Maagd



24 aug - 23 sep

Karaoke is jouw uitlaatklep voor emoties. Het kan zelfs nieuwe vriendschappen opleveren. Wees echter voorzichtig in onbekende omgevingen om ongemakkelijke verrassingen te voorkomen.

Jouw geluksgetal: 91

Weegschaal



22 sep - 23 okt

Vermijd avontuurtjes in vreemde bedden, want je weet niet wie daar eerder heeft geslapen. Blijf niet te lang hangen en vertrek bij onduidelijke situaties. Houd ook altijd je vrienden op de hoogte.

Jouw geluksgetal: 5

HELP! IK BEN EEN

Het is weer die tijd van het jaar... Ons Galabal der Ingenieurs ligt in het vooruitzicht en iedereen kijkt er al rijkhalzend naar uit. Of toch bijna iedereen, want ongetwijfeld zullen er onder de lezers van dit 't Civiëlke ook wel een aantal mensen zijn zoals mij. Heel veel goesting om de beentjes te gaan loszwieren op de muziek van de bandjes en de dj's, maar ook heel erg weinig know-how. Ik ben dus zo eens het internet doorgescrold op zoek naar een aantal tips, en heb deze hieronder voor jullie verzameld, zodat ook jullie jullie beste beentje voor kunnen zetten (pun intended).

TIP 1: LUISTER NAAR DE MUZIEK

Misschien een beetje obvious, maar toch heel belangrijk! Als je je voeten niet min of meer op de moment van de beat neerstompt, zie je er heel erg snel een beetje awkward uit. Mocht je zelf helemaal geen ritmegevoel hebben, kijk dan naar de mensen om je heen en volg wat zij doen.

TIP 2: ONTSPAN

Misschien gemakkelijk gezegd dan gedaan, maar als je jezelf als een stijve plank op de dansvloer placeert, is het heel moeilijk om in een soort van "flow" te geraken. Gooi je spieren dus maar gewoon los en maak je niet te veel zorgen.

TIP 3: DE DANSINITIATIE

Je bent natuurlijk niet de enige met dit probleem, dus VTK voorziet elk jaar een dansinitiatie in een bepaald genre. Deze is zeer toegankelijk en dan heb je toch al minimum één genre onder de knie!



SLECHTE DANSER

TIP 4: ZOEK EEN STIJL DIE BIJ JE PAST

Zelfs de beste hiphopdanser ziet eruit als een idioot als hij balletmoves probeert uit te voeren. Denk eens na over wat voor jou natuurlijk voelt, en wees niet bang om dan ook eens op verkenning te gaan tussen de verschillende genres. Als het voor jou natuurlijk voelt, is het al veel moeilijker om voor paal te staan.

TIP 5: IMITEER MOVES

Je zal ergens wel een vriend of vriendin hebben lopen die wel goed kan dansen. Hij of zij zal er waarschijnlijk geen problemen mee hebben om jou een paar gemakkelijke moves aan te leren, maar eigenlijk is dit zelfs niet nodig. Als je liever niet om hulp vraagt, kan je ook gewoon eens kijken naar wat zij doen, en daar een aantal bewegingen van overnemen. Je moet natuurlijk niet hun meest gecompliceerde moves proberen, maar misschien kun je wel een kleine variatie op heen en weer bewegen toevoegen aan je repertoire.

TIP 6: ZET JE BREIN UIT

Eigenlijk ben je zelf waarschijnlijk de enige die ermee inziet dat je niet kan dansen, dus own it en geniet van het feestje. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar ik heb ontdekt dat een pintje of een cocktail van bij de bar een zeer goede motivator is om gêne voorbij te geraken.

Hopelijk hebben jullie iets aan deze tips gehad en tot op het galabal!!

THE BEAUTY AND THE BEAST

TOP 6 LELIJKSTE ZEEDIEREN

1. Diepzeehengelvis



2. Modderkruiper



3. Vlokslak



4. Sarcastische Fringehead



5. Oesterbladvlinder



6. Hoefijzerkrab



TOP 6 MOOISTE ZEEDIEREN

1. Zeepaardje



2. Koraalrifvis



3. Manta Rog



4. Nudibranch



5. Zeeschildpad



6. Parelkreeft



WEETJES

ZINKGATEN IN DE ZEE

Onderzeese zinkgaten, ook bekend als blauwe gaten, zijn onderwatergrotten of zinkgaten die honderden voet diep kunnen zijn. Ze vormen uitdagingen voor ingenieurs en ontdekkingsreizigers, omdat ze oude fossielen en unieke geologische formaties kunnen bevatten.

ZEEMEERMINNEN ZORGEN VOOR WATERVERVUILING

Het blijkt dat zeemeerminnen niet zo milieubewust zijn als we dachten. Hun glinsterende schubben blijken eigenlijk van plastic te zijn - misschien moeten we ze leren over recycling!

MYSTERIEUZE

ONDERWATERGRAANCIRKELS

In Japan hebben ingenieurs en mariene biologen ingewikkelde geometrische patronen op de oceaانبodem ontdekt, bekend als "mysteriecircels." Deze onderwatergraancirkels worden gecreëerd door mannelijke kogelvissen om vrouwtjes aan te trekken om zich voort te planten. Ingenieurs zijn geïntrigeerd door de precisie van deze natuurlijke formaties.

TIPS VAN DE MAAND



Als studenten hebben we de kracht om de toekomst van onze oceanen te beïnvloeden, en in dit artikel delen we 5 praktische tips waarmee jij als student een positieve impact kunt hebben op het mariene milieu. Laat je inspireren en leer hoe je een verschil kunt maken voor de schatten die de oceaan te bieden heeft.

1. Duurzame Visconsumptie

- Overweeg plantaardige visalternatieven om de druk op zeeën te verminderen en toch te genieten van visachtige smaken.

2. Strandopruiming en Bewustwording

- Strandpicknick: Organiseer een “picknick voor het milieu” op het strand, waarbij je lekkere gerechten deelt en tegelijkertijd het strand schoonmaakt.
- Kunst van Afval: Nodig kunstzinnige medestudenten uit om samen kunstwerken te maken van strandafval. Dit is niet alleen leuk, maar het benadrukt ook de noodzaak van bewustwording.

3. Milieuvriendelijke Reisgewoonten

- Daag vrienden uit om tijdens reizen naar kustbestemmingen geen wegwerpplastic te gebruiken.

4. Onderzoek en Bewustwording

- Organiseer een “Zeemonsters Onderzoek” waarbij je met snorkels en onderwatercamera’s op zoek gaat naar onderwaterleven in nabijgelegen meren of rivieren.

5. Milieuvriendelijke Levensstijl

- Douchesongfestival: Houd een “Douchesongfestival” waarbij je je douchetijd beperkt tot enkele nummers van je favoriete liedjes. Zo bespaar je water en heb je plezier.
- Zero-Waste Feestje: Organiseer een “Zero-Waste Feestje” waarbij je studenten aanmoedigt om herbruikbare bekens en borden mee te brengen en voedselverspilling te minimaliseren.





"Imagine I have balls" - Samira

"Email was de TikTok van de jaren 70" - Wouter Tavenier



"Scratch the surface on anything in America, and there is a toxic, racial story" - Matthew Lasner

"Is the Dora of advanced molecular dynamics, it keeps exploring" - Sven Rogge



"Minder TikTok kijken en meer onzin op het internet lezen" - Dries Vande Ginste

"Ik ga deze voorwaarde rustig negeren; Ik ga Hennie ook rustig negeren" - Dries Vande Ginste



maakt een foutje op het bord "Hahahahaha... Please don't sue me" - Marcelo Gonçalves de Martino

ZATTE SEKSTALK

“Ik wil een upperdare met groenten.”

Ex Web/ICT: “Ik heb ooit al nekeer met ne Wii gespeeld”

“Ik wacht, maar niet te lang.”

“Sekş met 17, zoiets hebde nog nooit gezien”

“Ik deelde een kot met een vriendin, om zes uur maakte ze me wakker door haar avonturen met ne vreemde gast, die ze achteraf niet meer buiten kreeg dus moest ik hem weggagen.

“Kben nog bezig, gij nimeer ofwa?’ ‘oei zijn we al begonne?’

“De Verhoeves verhuren hun achterbank.”

“Toch niet nu al?”

“Safe sex is great sex, don't forget that latex becaus you don't want that latenight I think I'm late text”

XOXO



Spotify®

TIJDENS EEN WANDELING



ASTRONAUT IN THE OCEAN
MASKED WOLF



ATLANTIC
HYSTA, ADVANCED DEALER



RIVER
BISHOP BRIGGS



STUDEREN



UNDER THE SEA
SAMUEL E. WRIGHT, DISNEY



OCEAN EYES
BILLIE EILISH



OCEAN
MARTIN GARRIX, KHALID



PARTY



WATERVAL
K3



WELLERMAN
NATHAN EVANS, 220 KID



WATERLOO
ABBA



DANKWOORD

Proficiat! Je hebt de laatste pagina van 't Civielke bereikt! Weer al een mooie editie, al zeg ik het zelf. :) Natuurlijk hebben er heel veel mensen meegewerkt:

Dikke dankjewel aan onze Praeses Kato Boels voor de introductie. Bedankt aan FRiS, BEST, Sport en IAESTE om een woordje uitleg te geven bij de activiteiten van hun post.

Een warme merci ook aan mijn mede-communicantjes en mijn redactie: Céline, Emma, Leen en Vincent. Zonder jullie was het boekje maar half zo dik geweest. Ook alle mooie foto's die ik weeral in dit boekje heb kunnen gebruiken zijn door hen of Alpha getrokken en/of bewerkt geweest, dus blader zeker nog een keertje terug en bewonder ze allemaal nog eens.

Natuurlijk schrijven wij dit boekje niet alleen, dus ook een welgemeende bravo voor iedereen die op de Creatieve Avond geweest is en ook nog een artikeltje heeft geschreven!

Ten slotte nog een dik applaus voor jullie zelf, onze lezers natuurlijk! Zonder jullie zou 't Civielke al lang niet meer bestaan! Blader zeker nog eens terug naar de artikels die je het interessantst vond en peinig je hersenen nog eens over de spelletjes.

Dikke kussen en knuffels van de redactie en communicatie, Vincent Belpaire, Leen van Kerckhoven, Céline Duchaine, Emma Deblaere en Manon De Bondt xoxo



Δ ELTA ^

MA: CORNET 1+1 €4

DI: GIN Tonic €4

Wo: Bacardi Cola €4

DO: Wodka RedBull €5

PINT €2

Shot van de week €1,5

Stalhof 17, 9000 Gent

Follow us on social media!

 delta_gent

 delta Δ

Δ ELTA ^

OPEN ma - do van 21u tot 05u