



PB-PP|B-35778
BELGIE(N)-BELGIQUE



'T CIVIELKE 3

VTK UNDER THE MISTLETOE



Bingo



Secret Santa

Jaaroverzicht 2021

Kerst: burgieverhaal



Celebrations around the globe

Interview met professor Hennie



Verschijnt vijf maal per jaar (okt-nov-dec-maa-apr), academiejjaar 2021-2022, V.U. Elaine Smits, afzendadres J. Plateau -
straat 22, 9000 Gent, Afgiftkantoor 9000 Gent I, erkenningsnummer P2AG180, Jaargang 48, nummer 3, december 2021



Woont jij ook in Gent?

**GEEN ZIN OM NAAR BUITEN TE GAAN
VOOR AL JE PRINTWERK?**

TOP COPY INTRODUCEERT!...

KOT COPY



**9000
GENT**

**ORDER
ONLINE**



**THUIS OF
OP JE KOT**

GOEDKOPE LEVERING!

SNEL BIJ JE THUIS OF OP JE KOT!

GA NAAR [www.TOPCOPY](http://www.TOPCOPY.be)  **.be**

COLOFON

t Civielke is een tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Technische Kring Gent VZW. Het wordt sine pecunia verspreid onder de studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en op aanvraag per post toegezonden aan leden van Engage en aan de ereproffen. In juli en augustus verschijnt er geen editie.

Redactie	Lauren Bontridder Rena Bartholomeus	Oliver De Vijt
Communicatie	Lauren Bontridder Gwendolyn Heyninck	Anouk Peeters
Redactieadres	Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent	
	tel/fax: 09/264 37 26 e-mail: communicatie@vtk.ugent.be website: https://vtk.ugent.be	
Advertenties	VTK Career and Development Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent	
	e-mail: interne@vtk.ugent.be career@vtk.ugent.be	
Druk	Druk NV Drukkerij Verbeke Lijnmolenstraat 34-36, 9040 Gent	
Oplage	600	

Praeses praat

Liefste lezers,

Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Airfryer op kot. Hoewel het ding mij ettelijke euro's en nachtelijke frituur bezoeken uitspaart, is het op sommige vlakken ook de nagel aan mijn doodskist. Zo kan geen enkel gerecht meer gemaakt worden zonder een snuifje Airfryer en heb ik vaker dan mij lief is, zoals Niels het zo mooi beschrijft, een snaccident. Daarbij heeft Stef een nieuw concept uitgedacht, namelijk een Julientje met kroketten in plaats van frietjes, waardoor ik mij al een week niet kan focussen op mijn thesis. Ik ben er nog niet volledig uit wat ik hiervan moet denken, maar ben alvast geprikkeld door het idee. Hopelijk kan ik jullie tegen volgende keer een uitgebreide recensie bezorgen en word ik niet teleurgesteld.



Dat ik een echt competitiebeest ben, zal niemand in mijn dichte omgeving ontkennen. Niet dat ik een slechte verliezer ben, maar ik win gewoon ontzettend graag. Ik zal er dan ook alles aan doen om de overwinning te behalen. Met spijt in het hart moet ik echter bekennen dat ik niet win in de wedstrijd "beste competitiebeest". Zo was er tijdens de jaardrinkgoliarde een eerstejaar die een vat gezet heeft in Delta om de eer van zijn jaar te redden. Chapeau! Al betwijfel ik of het de volgende dag nog zo'n goed idee leek.

Graag wil ik nog enkele dingen zeggen vooraleer u deze pagina verlaat. Ik wil graag iedereen enorm veel succes wensen met de aankomende blok- en examenperiode. Ik duim voor jullie! Specifiek wil ik ook de eerstejaars een hart onder de riem steken. Hou de moed erin tijdens jullie eerste examenperiode! Ook wil ik jullie eraan herinneren dat studeren en examens lang niet alles zijn in het leven; vergeet de komende feestdagen niet om tijd te spenderen met de mensen die je graag ziet, lekker te eten en af en toe eens een goed glas wijn te drinken. Tot het volgende, epische semester!

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Veel liefs,
Eline

Liefste lezertjes,

Het is al het derde 't Civiëlke van dit academiejaar en meteen ook het laatste van 2021. In dit 't Civiëlke dat deze keer helemaal in het teken staat van Kerst en nieuw, gaan we dan ook dit jaar mooi proberen neerleggen. Zo kan je in het jaaroverzicht lezen wat er allemaal gebeurd is dit jaar, lees je hoe je je moet gedragen op een kerstfeestje, en hoe je je nieuwe lief kan introduceren bij je familie.

We hebben een interview geregeld met prof. De Schepper, de moeder van alle burgies & archies! We hebben het onder andere over hoe ze vroeger als student was en hoe ze de kerstdagen doorbrengt. Natuurlijk zijn ook weer de vaste rubrieken van de partij: FRiS, IASTE, BEST en VTK Sport zijn er weer met hun update, de www.ebiste van de maand geeft je tips over hoe je kan studeren met een fijn muziekje op de achtergrond en in de how-to lees je hoe je op voorhand al kan te weten komen wat er in het pakje voor jou zit.

Heb je je al altijd afgevraagd hoe het kerstverhaal er zou uitzien als Jezus nu gebeuren zou zijn? Wij zochten het uit! Of wil je liever lachen met mislukte kerstversieringen? Of misschien lees je liever iets intelligenter over hoe de feestdagen overal ter wereld worden gevierd?

Vergeet zeker ook niet een kijkje te nemen naar de VTK awards. Binnenkort kan je mensen nomineren en daarna ook stemmen op jouw favoriet. Denk dus al zeker eens na wie van jouw vrienden het verdient om burgie/archie-hunk te zijn, of misschien zit er wel een kleine Einstein in je vriendengroep?

Mogen we de laatste paragraaf van onze rateltje voorbehouden om jullie wat dingen te wensen voor het nieuwe jaar? Dat jullie gezond mogen blijven, dat jullie mogen genieten van

het leven - met af en toe wat (lees: veel) uitgaan, dat jullie kunnen zijn jullie willen zijn, en dat jullie natuurlijk succes boeken in alles wat jullie doen! (Dus ook die examens knallen!)

Prettige Kerst en gelukkig nieuwjaar!

En vergeet zeker niet mee te doen met de Secret Santa op pagina 70 voor goede karma!

Warme knuffels,
De redactie,
Oliver, Lauren en Rena



INHOUDSTAFEL

	Praeses praat	4
	Redactie ratelt	5
	Jaaroverzicht 2021	9
	VTK awards	14
	Fotopagina	16
	Etiquette	18
	Welk familielid ben jij?	20
	Poëzie	23
	Erasmus Munchen	24
	Bingo	27
	Interview met prof Hennie De Schepper	28
	Failed X-mas deco	32
	VTKerstballen	35
	Mad libs	39

- 41 Kerst: een burgieverhaal
- 44 FRiS
- 46 BEST
- 47 IAESTE
- 50 Sport
- 52 How to
- 54 www.ebsite vd maand
- 55 New year celebrations around the globe
- 58 Hoe neem je je lief mee?
- 60 Spelletjespagina
- 62 Horoscoop
- 66 Wist je dat...
- 69 Dankwoord
- 70 Secret Santa



+32 (0)3 575 02 82
INFO.HK@EIFFAGE.COM
WWW.HERBOSCH-KIERE.COM

MILIEUWERKEN
CIVIELE WERKEN
MARITIEME WERKEN
FUNDERINGSWERKEN
OFFSHORE DIENSTEN

JAAROVERZICHT 2021

Wat is 2021 weer voorbijgevlogen! Binnen enkele weken is het alweer 2022. Het is dan ook tijd om eens terug te blikken op het voorbije jaar – want in tegenstelling tot wat je denkt – is er heel veel gebeurd dit jaar!



JANUARI

In januari waren alle ogen gericht op Amerika. En dan vooral op 6 januari, toen aanhangers van Trump het capitol bestormden tijdens wat geclassificeerd is als een terroristische aanval. De Trump-supporters geloofden dat Joe Biden, die op 20 januari werd geïnaugureerd als 46e president van de Verenigde Staten, onterecht de verkiezingen had gewonnen. 'They stole the election'.

FEBRUARI

Op 18 februari was het dan zover: de Marsrover Perseverance van NASA, die al gelanceerd werd in juli 2020, komt na ongeveer 1,5 jaar aan op Mars. De landingsplek die NASA uitkoos was de Jezero-Krater, dat 3.9 miljard jaar geleden een meer met rivieren was. Daarom denken de onderzoekers dat er een grote kans is dat er fossielen zouden kunnen gevonden worden. Het doel van deze missie is om een aantal stalen te nemen, die met een missie in 2030 zullen worden teruggebracht naar de aarde.





MAART

Weet je het nog? Alle meme's over het containerschip Ever Given? 23 maart liep het 400-meter lange schip vast in het druk bevaren Suezkanaal. Bijna één week blokkeerde het schip de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië, goed voor een wereldwijd verlies van 9.6 miljard USD aan handel. Het schip werd in beslag genomen door de Egyptische overheid, omdat die een schadevergoeding eisten. Egypte eiste eerst 900 miljoen dollar, maar liet dat bedrag later zakken tot 550 miljoen dollar. Hoeveel ze nu uiteindelijk zouden moeten betalen, is niet bekend.

APRIL

Op 9 april 2021 overleed Philip Mountbatten, beter bekend als Prince Philip. Philip werd geboren in Griekenland, en was Prins van Griekenland en Denemarken. Hij was de echtgenoot van koning Elizabeth II.



MEI

In mei '21 werd Shell veroordeeld door een rechtbank in Den Haag. Het bedrijf werd verplicht zich te houden aan het akkoord van Parijs, en het was de eerste keer dat zoiets gebeurde. Tegen eind 2030 moet het oliebedrijf de CO₂ uitstoot van de volledige groep, zijn leveranciers en afnemers (wereldwijd!) terugbrengen tot 45% ten opzichte van 2019. Of die doelen ook gehaald zullen worden is nog maar de vraag: onlangs raakte bekend dat het bedrijf zijn eigen klimaatdoelen (die minder vergaand waren dan die van het arrest) niet zou halen, laat staan de doelen opgelegd door het arrest.



JUNI

In juni ging het het EK 2020 van start: 24 landen vochten in 11 verschillende steden voor de trofee. Vanwege de corona pandemie werd het evenement één jaar uitgesteld. België was eerst groepswinnaar en ging door naar de knock-outfase. In de kwartfinales verloren we van Italië, het land dat later ook het EK won na een shootout tegen Engeland. Zo won Italië naast het Eurovisiesongfestival in mei, ook het EK!

JULI

14 juli sloeg het noodlot toe in België: meer dan 270 liter per vierkante meter viel in het zuiden van ons land, met zware overstromingen tot gevolg. Er stierven minstens 41 mensen als gevolg van de watersnood, en een aantal vermisten werden nooit teruggevonden. Zwaar getroffen gemeentes zoals Verviers, Pepinster en Chaudfontaine waren volledig vernield: huizen, wegen en bruggen werden weggespoeld en mensen moesten dagenlang wachten op hulp. Tien dagen later was er weer hevige regenval in onder andere Namen, Dinant en Walhain. Tot op de dag van vandaag is de situatie nog steeds ernstig. Duizenden gezinnen zitten nog steeds zonder gas, en dus ook zonder verwarming...



AUGUSTUS

Na overstromingen komen? Hittegolven. Bij ons was het niet zo uitzonderlijk warm, maar in Sicilië werd op 11 augustus om 14u00 een temperatuur gemeten van 48,8 graden Celsius, de hoogste in Europa ooit gemeten. Het vorige hitterecord dateert uit 1977 en bedroeg 48 graden. Alsof dat nog niet warm genoeg is: 17 augustus sneuvelde het record voor de warmste temperatuur ooit op aarde: in de Death Valley in Californië klonk het kwik tot 54,4 graden Celsius. Smelt!

SEPTEMBER

Tijd voor wat liefde: op 27 september stemde een grote meerderheid van de Zwitsers in een referendum voor het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (Education: zeg niet ***'huwelijk want dat is even debiel als heterohuwelijk zeggen, een huwelijk is een verbintenis tussen twee personen - ongeacht hun geslacht. Also waarom zou je de twee huwelijken anders benoemen, als je juist een gelijkheid wilt creëren??). In Zwitserland konden niet-hetero koppels wel al een partnerschap afsluiten, maar kregen daarmee niet dezelfde rechten als hetero-koppels. Toen Zwitserland die wet wilde veranderen, verzetten enkele conservatieve oppositiepartijen zich en eisten een referendum. Die liep af op een sisser - gelukkig - waardoor koppels van hetzelfde geslacht nu ook toegang krijgen tot adoptie, vruchtbaarheidsbehandelingen en spermabanken. LIEFDE BOVEN!

Sorry voor de rant! ;)



OKTOBER

Op 7 oktober oordeelde het Poolse Constitutionele Hof dat het Poolse nationale recht boven het recht van de Europese recht staat. Europarlementariërs drongen aan op financiële sancties. Nog later die maand legde het Europese Hof van Justitie Polen een dwangsom op van 1 miljoen euro per dag, de reden daarvoor is het open houden van een tuchtkamer, in strijd met de Europese wetgeving. Het gevecht tussen Polen en Europa is daarmee zeker nog niet rond.



NOVEMBER

Op 13 november was het dan eindelijk zover: het einde van #FreeBritney, of zoals ze het zelf zo mooi zei: #BritneyFreed. Britney (bitch) stond sinds 2008 - na een inzinking - onder bewindvoering van haar vader Jamie Spears. Britney mocht al die jaren nergens naartoe zonder toestemming, kon lange tijd haar eigen advocaten niet kiezen, mocht niet vrij kiezen over haar lichaam... Jarenlang zweeg Britney over haar situatie, maar haar fans zagen al die tijd dat er iets mis was. Begin dit jaar liet ze tijdens een hoorzitting voor het eerst van zich horen, en bedankte al haar fans voor de jarenlange steun.



DECEMBER

Regeringsleiders vanuit de hele wereld kwamen op 1 november bijeen in Glasgow (VK) voor de klimaatconferentie, de 26e editie al. Landen maakten afspraken die ze gingen nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. Zo werd onder andere beloofd om het gebruik van steenkool af te zwakken, en de aarde niet meer dan 1,5 graad te laten opwarmen. Concrete maatregelen werden nog niet genomen, die zijn voor de conferentie van volgend jaar. Maar december belooft de maand te worden waarin veel over de conferentie zal gediscussieerd worden in de verschillende landen over de concrete uitwerking. To be continued!

**Begeerlijkste
burgie/archie
babe**

**Cuteste
koppeltje**

**Creatiefste
cutiepie**

**Zotste
zatlap**

**Most awesome
asisstent(e)**

**Interessantste
ingenieursvak**

**Toekomstige
nobelprijs-
winnaar**

**Wildste
feestbeest**

**Grootste
horrorvak**

**Lachwekkendste
lolbroek**

Gulste gever

UTK AWARDS

Liefste lezers, lezeressen
dit jaar houden we onze
Ken jij iemand die een va
verdiend? Hou dan zeker o
het oog om jouw geknipte

**Lekkerste
kontje**

**Heetste
burgie/archie
hunk**

**Sportiefste
atleet/ atlete**

2021 - 2022

en iedereen anders, ook
de jaarlijkse VTK awards!
In deze prestigieuze titels
kan de VTK facebookpagina in
de kandidaat te nomineren.

**Gegarandeerde
bigshot**

**Prettigste
prof**

**Favoriet artikel
in 'tCivielke**

**Grootste
slaapkop**

**Favoriete
cantuslied**

**Beste barman/
vrouw**

**Koddigste
knuffelbeer**

**Favoriete
VTK
activiteit**





ETIQUETTE

Wanneer je op een familiefeest komt, wil je altijd een goede indruk maken en dus beleefd overkomen. Iedereen kent dan ook wel de standaard etiquette zoals de gastheer en/of -vrouw groeten, eten met je bestek, niet smakken... Het lijkt allemaal vrij eenvoudig: Wat beleefd lijkt, zal wel tot de etiquette behoren.

Er zijn echter nog steeds een paar dingen die iedereen fout doet: de zogenaamde 'faux pas'. Zo geven we vaak bloemen aan de gastheer. Wie wil er nu geen bloemen krijgen? Blijkbaar dus de gastheer... Hij is al heel de dag in de weer om alles voor te bereiden en jij geeft hem dan extra werk door hem een vaas te laten zoeken. Hoe durf je!

Later gaan we aan tafel en beginnen we met een toast. Hierbij heffen we het glas en klinken we op elkaars gezondheid. Fout! Vroeger werd er alleen geklonken zodat er drank van het ene glas in het andere zou overgaan. Hierdoor wisten ze zeker dat ze niet vergiftigd zouden worden. Vertrouwt niemand zijn eigen familie of hoe zit dat hier? Hetzelfde geldt met anderen 'smakelijk eten' wensen. Dit zou gewoon betekenen dat je niet vertrouwt dat het daadwerkelijk lekker zal zijn. Schande, de tante heeft er nochtans zo veel moeite in gestoken!

Voor we beginnen eten leggen we allemaal braafjes ons servet op onze schoot (in een driehoek gevouwen natuurlijk). Vervolgens komt het belangrijkste: eindelijk eten! Eens goed kijken wat we

allemaal met die eerste hap gaan proeven, want die willen we natuurlijk zo lekker mogelijk. Je hoort me al aankomen: ook dit mag niet zomaar. De eerste hap moet genomen worden op de zeven uur positie van je bord, linksonder dus. Verder zijn er nog een paar bekendere regels. Ik zal er voor de zekerheid toch een paar vermelden. Wanneer je de laatste restjes van je soep wilt eten, kantel je het bord weg van jezelf en verplaats je de lepel van boven naar beneden. Verder breek je brood altijd met je handen en snijd je dit dus nooit. Bij een pauze leg je het mes en de vork op de vier en acht uur posities op je bord. Let erop dat je de vork naar beneden kantelt en het mes eronder legt.

Zoals al gezegd, leg je het servet in een driehoek op je schoot. Deze mag je dan niet meer op tafel leggen tot je helemaal klaar bent met eten. Ik hoor jullie al denken: 'Wat dan als ik ondertussen even weg moet?' Wanneer dit gebeurt, moet je het servet languit over de linkerleuning van je stoel leggen. Als deze er niet is, dan leg je het over de zitting van je stoel. Oké, dit is inderdaad vreemd, gelukkig kan ik na het eten het servet wel gewoon op tafel leggen. Tja, bijna... Normaal

gezien leg je het servet in een bolletje links naast je bord. Wanneer je dit rechts legt, betekent het dat je daar wilt blijven slapen. (Misschien een goed alternatief voor de fluostift onder de stoel leggen, maar op een familiefeest is dit waarschijnlijk net niet de beste gelegenheid om het uit te testen...)

Nu ons dit allemaal gaat lukken, hebben we nog steeds het probleem dat we ook beleefd moeten blijven als onze familie moeilijk begint te doen. Hoe vaak is je avond al verpest geweest omdat ze toch maar weer komen vragen of je al een lief hebt? De meest standaard reactie is wat awkward lachen en zo snel mogelijk over iets anders praten. Het internet raadt me aan om aan hen te vragen hoe zij het al zo lang volhouden met hun irritante echtgenoot/echtgenote, wat me nu niet exact beleefd lijkt. Het beste is om iets neutraal te zeggen zoals 'Dat komt nog wel, of 'Ik ben nog steeds op zoek naar de juiste' Om dan wel te vermijden dat ze hier extra vragen over stellen, kan je best zo snel mogelijk overgaan naar een nieuw onderwerp.

Dit is echter niet het enige probleem. Zo hebben we ook nog een klassieker: de zatte nonkel. Meestal is het grootste probleem dat deze ongepaste grapjes maakt. Soms kan de zatte nonkel echter een andere kant laten zien en zijn geduld verliezen. Gelukkig voor jullie heb ik net een workshop conflicthandling gevolgd, die ook in deze situaties van pas komt. Zo is het belangrijk zelf rustig te blijven. Als je toch merkt dat de zatte nonkel zijn zelfbeheersing aan het verliezen is, helpt het om er iemand anders bij te halen (of er zelf bij te gaan staan). Dit maakt hen vaak opnieuw rustig. Wanneer dit niet lukt en hij toch boos wordt, kan je hem

vragen stellen over wat er hem boos heeft gemaakt. Als je dit stap voor stap doet en hij dit kan vertellen, zal hij zich begrepen voelen en terug rustig worden. Voor meer tips kan je altijd terecht op de workshop van volgend jaar!

Als al deze regels en tips opgevolgd worden, zal je normaal een vrij geslaagd familiefeest achter de rug hebben. Ik moet wel zeggen dat niet al de etiketteregels even up to date zijn. Zo zal het waarschijnlijk als onbeleefd beschouwd worden wanneer je niet meeklinkt tijdens de toast en het is al zeker vreemd als je het servet zomaar op je stoel legt. Voor sommige dingen zijn er wel alternatieven. Zo kan je, in de plaats van 'Smakelijk', 'Geniet ervan' zeggen. De conclusie blijft echter een beetje hetzelfde als het beginstatement: gebruik je gezond verstand en doe wat je beleefd lijkt.



Welk familielid

ben jij?

Op het Kerstfeest

1. Wat zijn jouw plannen voor Kerstavond?

- A. Uitgaan duuh
- B. Gezellig dineren met de familie
- C. Kerstfilms kijken
- D. Kerstavond? Het is wel blok he. Ik moet studeren...

2. Wat is jouw favoriete kerstfilm?

- A. Ik haat kerstfilms
- B. Home alone
- C. Love actually
- D. The christmas chronicles

3. Op het kerstfeest draag ik...

- A. De kerstrui die ik vorig jaar van omalief heb gekregen
- B. Mijn mooiste kleedje/kostuum
- C. Een gewone t-shirt en jeansbroek
- D. Een onesie

4. Wat is het eerste dat je denkt als je Delta binnenkomt?

- A. SHOTJESSSS
- B. Het ruikt hier naar bier
- C. Eikest, dat stinkt hier alsof de beerput gelect heeft
- D. Eindelijk weer feesten

5. Hoe vaak ga je uit?

- A. Meerdere keren per week
- B. 1 keer per week
- C. Om de 2 weken
- D. Als er een groot evenement is

6. Wat is jouw favoriete feestdag?

- A. Kerstmis
- B. Pasen
- C. Ik vier geen feestdagen
- D. Halloween

7. Wanneer zet jij je kerstboom?

- A. Kerstboom? Daar doe ik niet aan mee
- B. Vanaf 1 november is dat acceptabel
- C. Pas na Sinterklaas
- D. Het hele jaar door

8. Wat vraag jij voor kerstmis?

- A. Ik laat mij verrassen
- B. Mijn wishlist is al maanden opvoorhand klaar!
- C. Ik heb een veel te dure smaak en krijg nooit wat ik wil
- D. Ik doe niet mee aan kerstcadeaus

Tijd om je punten uit te tellen:

	A	B	C	D
Vraag 1	3	2	1	0
Vraag 2	3	0	1	2
Vraag 3	1	3	2	0
Vraag 4	2	3	0	1
Vraag 5	3	2	1	0
Vraag 6	2	1	0	3
Vraag 7	0	3	2	1
Vraag 8	1	2	3	0

0-6 punten: slapende oma/opa

Jij hebt zoveel zin in de familiefeesten, maar familiefeesten zijn ook zo vermoeiend. Het is een dilemma dat je ieder jaar weer in je hoofd voert: hoe overleef ik het familiefeest. Het is dan ook blok en je moet ongetwijfeld nog slaap inhalen van tijdens het semester. Let goed op dat je niet in slaap valt tijdens het familiefeest, er zouden wel eens stiekeme foto's getrokken kunnen worden (met een getekende snor bijvoorbeeld).

7-12 punten: roddelende tante

Tijdens het familiefeest hou jij geen 2 seconden jouw mond. Babbelen is dan ook jouw favoriete hobby. Maar net doordat je zoveel babbelt, kom je ook veel te weten. Je weet alle geheimpjes, en je zult deze op de gepaste momenten ook delen met jouw familie, in ruil voor nog meer geheimpjes natuurlijk. Jij zult dan ook altijd het gesprek gaande houden. Met jou erbij zullen er nooit genante stiltes vallen.

13-18 punten: irritante zus/broer

Jij bent het type dat we allen, stuk voor stuk, haten tijdens de kerstfeesten. Op een of andere manier slaag je er altijd in de diepste geheimen te weten te komen over al je neven en nichten en hun (zatte) avonturen in Gent. Je plaagt hun daar maar al te graag mee. Maar let op dat je niet begint te stoken in de familie. Toch mag heel de familie jou heel graag, wat zou een familiefeest nu zijn zonder een beetje geplaag?

19-24 punten: dronken nonkel

Jij houdt wel eens van een glaasje drinken, en natuurlijk is er geen betere gelegenheid voor een glaasje dan Kerstmis en Nieuwjaar. Tot vervelends toe van de familie, zal je niet kunnen stoppen met babbelen. Maar of dit op het einde van de avond nog zinnige praatjes zijn, dat laten we in het midden. Eén ding weten we wel zeker, een kater zul je ongetwijfeld hebben na deze feestdagen.

VOOR WIE ROND DE TAFEL IS GESCHAARD,
EN UITGEPUT KIJKT NAAR DE MENUKAART.
VOOR WIE WEERAL DE VRAAG KRIJGT
WAAR NU VERDORIE DAT LIEF BLIJFT.
VOOR WIE ELK JAAR SOKKEN ONTVANGT
EN EENS NAAR EEN GÓÉD CADEAU VERLANGT.
VOOR WIENS KAT DE BOOM KAPOT MAAKT,
OF DE HERSENS DAGELIJKS 10 UUR KRAAKT:

RUST NU VANAVOND EEN BEETJE UIT,
MORGEN IS ER EEN NIEUWE DAG.
DAN KAN JE WEER EEN HELE TIJD BLOKKEN,
EN KRIJG JE EIND JANUARI EEN 10 EN EEN GLIMLACH.





IN T E R N E T S P R E

TIPS AND TRICS ERASMUS IN MÜNCHEN

by Rahi

TIP 1. Ga zo vroeg mogelijk en blijf zo lang mogelijk. De tijd voor en na de lessen beginnen zijn GOUD waard.



TIP 2. Ook al is het papierwerk oneindig, de ervaring maakt alles goed.

TIP 3. De bergen zijn niet echt zo dichtbij als op Google Maps. Ze zijn wel zichtbaar als de zon schijnt.

TIP 4. Geniet van de zonsondergang.



TIP 5. Leer zoveel mogelijk mensen kennen, elke Erasmus zit in hetzelfde schuitje en iedereen staat klaar om elkaar te helpen een onvergetelijke tijd te beleven.



TIP 6. Doen alsof je de taal niet begrijpt is altijd een goed reddingsmiddel.

TIP 7. Een local als maatje is altijd handig.

TIP 8. Fiets huren en de stad zo beleven!

TIP 9. Je kan surfen in de stad.

TIP 10. Maß = 1 liter bier



4 Civielke

2022

Bingo

VTK wint de
12-urenloop

Jan stopt met
club Adonis
mopjes

Parkpop mag
doorgaan

Een mannspeel
is onoplosbaar

Bartje
schakelt over
op windows

De praeses
doet een
zevensprong

Lentefuif mag
doorgaan

Cursus fixt
een lezing en
zet een vat

Stefaan stopt
met zijn prijzen
verhogen

Q&A



Opleiding

Wiskunde

Vakken

BaWi

Meetkunde en lineaire algebra

Meetkunde

Calculus

Wiskundige analyse I

Hennie De Schepper

Allereerst heel erg bedankt voor dit interview. De standaardvraag over welke vakken u geeft waarmee we normaal altijd beginnen, kunnen we deze keer niet stellen.

Ja, weet je het nog? ;) Analyse II geef ik niet meer sinds vorig jaar. Ik geef nu wel meetkunde in het tweede semester bij de archies. Dat is wel een wijziging die doorgevoerd is.

We hebben gehoord dat het slaagpercentage dit jaar heel hoog lag. Hebben we te maken met een uitzonderlijk slim jaar?

Het is tien jaar geleden dat het slaagpercentage nog zo hoog lag. Ik had het ietsje makkelijker gemaakt, dat is wel waar: iets minder tijdsdruk, iets minder moeilijk qua rekenwerk, maar

dat is ook het enige. Er was meteen een groter deel geslaagd, dus ik denk dat we dit concept gaan aanhouden.

Dat dit jaar een slimmer jaar is, dat zeg ik niet graag, want dan klinkt het alsof de andere dommer zijn. Maar ik vind wel dat ze heel hard aan het werk zijn! Ook nu bij Analyse krijg ik heel veel goede vragen, zowel online als on campus. Ik vind het echt een fijn jaartje, het zijn goede kindjes! *lacht*

Heeft u nog ambities op universitair vlak?

Heb ik nog ambities? Nee, nee, ik ben heel gelukkig met de job die ik nu heb, maar ik zou me heel graag kandidaat stellen voor een tweede termijn als onderwijsdirecteur. Ik ben nu in het

laatste jaar van mijn eerste mandaat. Ik ben altijd sterk betrokken geweest bij onderwijs en ik hou ook heel erf van operationele zaken, zorgen dat alles goed draait, dus onderwijsdirecteur past daar natuurlijk goed bij. Natuurlijk is er een verkiezing, dus er kunnen ook nog andere mensen kandidaat zijn.

En heeft u ambities op persoonlijk vlak?

Goh ambities, ik weet het niet meteen. Wat zijn ambities? Ik heb een goed gezin met drie pluskinderen, ik heb geen kinderen van mezelf. Zorgen dat dat gezin goed draait en dat alles vlot en fijn verloopt, dat is ook een ambitie he. Zorgen dat de mensen in mijn omgeving gelukkig zijn, dat vind ik ook een mooie ambitie. De grote ambities liggen denk ik al achter mij. Ik word binnenkort ook 50 dus als je tegen dat moment je ambities nog niet hebt uitgevoerd, dan denk ik dat het niet meer zal komen.

Hoe besteed u uw vrije tijd het liefste?

Ik heb niet zoveel vrije tijd. Ik ben amateur muzikant en speel in een harmonie. Dat geeft een enorme voldoening. Dat is echt wat ik het liefste doe: musiceren. Op beperkt niveau weliswaar, je moet je daar niet te veel bij voorstellen. Het is ook iets in groep, dat heb ik enorm gemist in de coronaperiode.

Wij repeteren een keer in de week op

vrijdagavond en af en toe hebben we ook een concert. We doen ook redelijk veel straatoptredens en optochten. Dat is meer in de zomer op een zaterdag- of zondagnamiddag. Een straatoptreden is enorm fijn. Een concert is ook enorm leuk en muzikaal beter, maar je doet maar plezier aan een beperkte groep mensen. Bij een straatoptreden doe je plezier aan veel mensen.

Hoe was u zelf als student? Was u een goede student?

Ja en nee, ik was heel serieus. Die 'sérieux' kwam eigenlijk voort uit een enorme angst om te falen. Ik was enorm bang dat ik universiteit niet ging aankunnen. Ik was de eerste van mijn familie die naar de universiteit ging, dus ik had geen voorbeelden. Ik werkte mij te pletter, zeker in het eerste jaar. Ik denk niet dat er maar één oefening was die ik niet gemaakt heb. Vanaf het tweede jaar begint de zelfzekerheid meer te komen en dan leer je wat beter plannen, wat betekent dat je ook eens iets kan uitstellen. Wiskunde was ook echt mijn passie, ik was heel graag met die leerstof bezig.

Ik ging ook niet uit, dat zei me totaal niets. Ik zou niet weten wat ik moest doen in de Overpoort. Nu kan ik wel eens genieten van een avond met vrienden, of eens rustig uitgaan. Moest ik nu aan de toenmalige Hennie iets moeten zeggen zou het zijn: iets minder zal ook goed zijn, het komt wel goed.

Q&A

met Hennie De Schepper

Hoe verbetert u examens?

Gewoon zo droog als mogelijk en zo snel mogelijk verder doen. Het is soms wel lastig hoor. Het is niet het leukste deel van de job. Ik heb er dan ook echt heel veel te verbeteren, en ook nog eens de testjes. Gelukkig krijg ik hulp van de assistenten, maar ik blijf steeds een groot deel zelf verbeteren. Het begin is altijd het moeilijkste. Zoals een niet zo goede student het moeilijk heeft met beginnen studeren, heb ik het moeilijk met beginnen verbeteren. Eens de eerste 50 erdoor zijn, dan gaat het vooruit.

Komt u soms grappige antwoorden of excuses tegen op examens?

Soms denk ik van 'hmm, deze woorden vormen een zin, maar wat wil hij juist zeggen?'. Sommige studenten proberen zo veel mogelijk moeilijke woorden uit de cursus achter elkaar in één zin te proppen, maar daardoor wil het niets meer zeggen. Of de oefening waarvan je kan voorspellen dat je nul moet uitkomen. Dan heb je van die studenten die een volledig foute berekening hebben gemaakt, maar toch komt het uit op nul. Meestal nog eens met een uitroepteken erachter, dat maakt het alleen maar verdachter. Aan de hoeveelheid uitroeptekens wordt het mij al duidelijk hoe aandachtig ik de berekening moet nakijken. Wat ik ook wel leuk vind, is dat studenten er soms

iets persoonlijks bijzetten zoals 'fijne vakantie', 'het waren leuke lessen!' of 'Sorry dat ik er niets van kon, het lag zeker niet aan u, maar aan mij.' Dat breekt het verbeteren eens.

Wat staat er dit jaar op uw verlanglijstje?

Ik weet nooit echt wat ik moet vragen. Oh, misschien een loopband, maar dat is een beetje te duur om aan de familie te vragen. Dat zou ik nog graag willen, dan kan ik mij eens afreageren als ik van de unief kom. Ik heb eigenlijk wel dure verlangens. Ik zou ook graag een vleugelpiano willen, maar ik vrees dat ik ze zelfs eens zal moeten kopen. Ik zeg niet zo graag wat ik wil, ik wil mij liever laten verrassen. Het is leuk om te zien waar mensen dan aan denken. Dat mag iets kleins zijn hoor, het is de intentie die erachter zit die het belangrijkste is.

Hoe viert u de feestdagen? Zijn er bepaalde tradities?

Kerstavond is altijd met de kinderen en de familie van mijn partner, dat is wel een heel groot gezelschap. Ik was dat helemaal niet gewoon want ik ben zelf enig kind, mijn moeder was ook enig kind en met de familie van mijn vader zijn wij het contact verloren. Met oudjaar vieren we het ofwel alleen ofwel met vrienden, maar dat wordt meestal last minute afgesproken. Maar dat is wel leuk, enerzijds heb je het heel

georganiseerd feest met Kerstmis en dan het geïmproviseerde met oudjaar. En op kerstdag en nieuwjaarsdag bezoek ik mijn ouders, die ondertussen al vrij bejaard zijn. Het is natuurlijk fijn om zo een momenten nog samen te kunnen beleven.

Heeft u al gedacht aan goede voornemens voor 2022?

Euhmm moet dat? Misschien mijn examen BaWi zo goed als dit jaar maken zou een goed voornemen kunnen zijn. Misschien ook een beetje aan mijn conditie werken, vandaar de loopband. Ik krijg niets van beweging op dit moment, want ja, ik ga van mijn huis naar mijn werk, terug naar huis en dan naar mijn fanfare en terug naar huis. That's it! Ook moet ik volgend jaar meer tijd vrijmaken voor mezelf om wat meer ontspannende momenten te hebben. Dit academiejaar heb ik echt het gevoel dat ik van het een naar het ander en van het ander naar het een aan het lopen ben.

Heeft u favoriete kerstliedjes?

White Christmas! Dat vind ik echt de song van kerstdag. Santa Claus is coming to town vind ik ook wel een leuke. Of winterwonderland! Ja zo echt de klassiekers eigenlijk. Als kerst eraan komt, kan ik ook echt wel een hele namiddag kerstliedjes luisteren.

Heeft u ook een favoriete kerstfilm?

Goh, het is niet echt een kerstfilm, maar in de kerstvakantie draaien ze heel vaak

'Mary Poppins'. Het is misschien niet echt een kerstfilm, maar wel echt een film voor met Kerst! De oude film vind ik echt super! De nieuwe is ook helemaal niet slecht, maar toch niet hetzelfde. De oude Mary Poppins heeft echt een charme die niet te evenaren is.

Hoe zou uw ideale wereld eruitzien?

Oei, dat is echt een moeilijke vraag. Je kunt altijd wel zeggen vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, maar dat is ook wel echt DE ideale wereld. Je weet dat het niet gaat gebeuren, dus misschien moet je iets realistischer vragen als ideale wereld. We moeten wat meer aandacht hebben voor de actuele thema's zoals duurzaamheid, het klimaat en wat ecologie aanbelangt. Dat het eindelijk eens doordringt bij mensen dat dit fundamenteel is. In het algemeen zou mijn ideale wereld er dus zo uitzien dat mensen meer bewustzijn hebben over alles waarmee ze bezig zijn. Dit zou al heel fijn zijn, ja.

Dan onze allerlaatste vraag: heeft u nog woorden die u zou willen medelen aan de studenten?

Alles komt goed! Studenten kunnen echt over kleine dingen heel ongelukkig zijn, zoals voor één vak of testje niet geslaagd zijn of een vriend die iets raars zegt. Kleine dingen waar je, als je jong bent, zo mee bezig bent, maar dan zeg ik dat alles goed komt. Misschien niet zoals je het op voorhand gedacht had, maar goed komt het zeker!

FAILED X-MAS DECORATIONS

Je kan er niet omheen, die kerstversiering is overal te vinden. Het is dan ook weer moeilijk om nog origineel te zijn, aangezien iedereen (of toch bijna) graag zijn kerstversiering boven haalt. Alhoewel sommige mensen er toch in slagen nog leuke, nieuwe en originele kerstversiering boven te halen, hebben andere mensen dan weer echt geen smaak. Deze laatste mensen willen we graag alvast bedanken, want het is soms toch wel echt hilarisch!



Even een reminder hoe je santa correct spelt: S A N T A...

Volgende keer dubbel checken als je cadeaupapier gebruikt met de bedrukking 'Let it snow'. Of was het een subtiele hint?





Ga er gewoon niet over...

Ik zou zeggen dezelfde boodschap als hierboven, maar wie wil er nu niet eventjes in Disneyland wonen?



Ik vraag me af wat de surprise zou zijn...



We hadden het niet beter kunnen omschrijven, thanks Vicor

Victor Calamity 3 years ago
Wow, and I thought *!* was excited about Christmas!
↑ 118 ↓ Reply

Dit jaar werd niet enkel Rudolf zijn neus rood...



Dit zijn wel heel speciale wimpers?

Daria B 3 years ago
Oh, those are not eyelashes, that's just a brutally tired Santa, after pulling an international all-nighter to deliver presents! Ha!
↑ 65 ↓ Reply

VTK Kerstballen









Mad Libs

Als jouw familie ook maar een beetje lijkt op de mijne, wordt er ook van jou nog ieder jaar verwacht dat je een nieuwjaarsbrief komt voorlezen voor de oma en de opa ook al zit je ondertussen al 4 jaar aan de unief en zit je in het midden van de blok.

No worries, ook dit jaar staan we voor jullie klaar met een geweldig leuke mad libs die gegarandeerd zal zorgen voor de orgineelste nieuwjaarsbrief!

- (1) De bevallige ontvanger van deze
brief:
- (2) Bijvoegelijk naamwoord:
- (3) Zelfstandig naamwoord, enkelvoud:
- (4) Werkwoord, gebiedende wijs:
- (5) Bijvoegelijk naamwoord:
- (6) Werkwoord, 1ste persoon meervoud:
- (7) Bijvoegelijk naamwoord:
- (8) Werkwoord infinitief:
- (9) Bijvoegelijk naamwoord:
- (10) Een persoon:
- (11) Werkwoord, 1ste persoon enkel-
voud:
- (12) Bijvoegelijk naamwoord:
- (13) Zelfstandig naamwoord:
- (14) Zelfstandig naamwoord:
- (15) Bijwoord van tijd:
- (16) Zelfstandig naamwoord, meervoud:
- (17) Zelfstandig naamwoord, meervoud:

Allerliefste (1),

Het (2) jaar is alweer daar
En daarbij is een (3) natuurlijk onmisbaar
Hier komt hij, dus(4) je klaar!

2021 hebben we nu ook weer achter de rug
Wat ging dat weer (5) vlug
Nu (6) we het af en liefst zonder enig gekuch.

Voor dit (7) jaar wens ik jou veel kusjes
Ergens waar je kan (8), lekker knusjes
En zeker zonder al te veel van die (9) virusjes!

Als ik bij (10) ben vind ik het zo leuk
En (11) ik altijd in een deuk
Dus voor dit jaar geef ik je een (12) spreuk.

Een spreuk van (13) en veel geluk
En (14) zo wordt het nooit te druk
En kan dit (15) stuk!

Ik zal niet meer te lang doordoen
Ik hoop dat al mijn (16) voldoen
En hier nog heel veel(17) van jouw kapoen!

1 januari 2022



Kerst: een burgieverhaal



Op een barre avond, vlak voor de kerstvakantie (allez blok) besloot een dom eerstejaartje nog eens op café te gaan. 'Nog eenmaal genieten voor mijn leven enkele weken stilstaat', dacht ze. Zij heette Marie en studeerde burgerlijk ingenieur. Hoe naïef van haar om te denken dat ze ooit een leven zou hebben toen ze besloot om deze richting te kiezen! Maar goed, dromen is niet verboden.

Er was echter één probleem. Door onvermijdelijk uitstelgedrag hadden zij en haar groepje van Modelleren, Maken en Meten nog niets gerealiseerd voor hun project. Dit moest echter de volgende dag ingeleverd worden, en al het materiaal lag verder dan het oog kon reiken: in Zwijnaarde. Dus had zij die dag in dat verre oord gependend, prutsend, programmerend, zwoegend. Uiteindelijk gaven zij en haar groepje het na een paar uur op. 'Niemand zijn project werkt toch echt?' Een van haar teamgenoten klonk hoopvol. Ze

hadden geen zin meer om verder te werken en wisten diep vanbinnen dat ze er toch wel door zouden zijn.

Haar vrienden vertrokken met de fiets, maar die van haar was een week geleden gestolen, dus was ze met de bus gekomen. Eenzaam en verlaten bleef ze achter in het donkere gat Zwijnaarde, wachtend op de laatste bus. Zoals gewoonlijk liet die wel heel lang op zich wachten. Plots voelde ze een warmegloed in haar buik. Ze voelde de Delta roepen, de pintjes zongen haar naam als een engelenkoor. Ze zag het zo al voor zich: zalig warme vrienden om zich heen en gouden gerstenat in overvloed. De pot op met die bus! Wandelen zou het worden.

Na een uren lange tocht door de bittere koude kwam ze eindelijk aan in het land van melk en honing: de Toverpoort. Te moe om die laatste meters nog af te leggen, probeerde ze het eerste café binnen te gaan.



Daar werd ze echter geconfronteerd met een overweldigende menigte en ronduit slechte muziek. Ze probeerde bij de volgende club, maar daar lag zo'n grote hoop maaginhoud van iemand dat ze zich prompt omkeerde en wegging. Deur na deur ging ze af, maar niets was zoals ze gehoopt had. Uiteindelijk kwam ze dan toch aan in de Delta. Daar dronk ze pintjes alsof het een lieve lust was, danste tot ze niet meer kon, had de tijd van haar leven.

Een tikje niet-meer-super-nuchter probeerde ze naar buiten te strompelen. Ze wrong zich met alle macht door de massa heen, gaf links en rechts elleboogstoten, met telkens een kleine 'sorry!' erachter. Eenmaal in de deuropening zag ze plots een gezicht in de duisternis. Het was de Heilige Hennie, die een belangrijke boodschap voor haar had. 'Ga naar de kelder van de Delta. Alle goede verhalen gebeuren in de kelder van de Delta. Daar zal het inzicht tot u komen.' Volledig sprakeloos deinsde Marie achteruit. Was dat echt de Heilige

Hennie? Nauwelijks beseffend wat ze deed, probeerde ze van de trap te gaan. Trede na trede ging het goed, tot ze overmoedig werd en te snel probeerde te gaan. Zetuumelde de volle drie treden naar beneden, en bleef versuft zitten. Het was echter geen inzicht dat tot haar kwam, maar een onbeschrijfelijke buikpijn. De buikpijn kwam in steken, steeds sneller na elkaar. Maries ogen draaiden weg. En daar kwam de Messias van de burgies tevoorschijn: University Physics with Modern Physics, Fifteenth Edition in SI units by Hugh D. Young and Roger A. Freedman.

Niet goed beseffende wat er net gebeurd was, keek Marie naar het wonder dat ze net gebaard had. 'Wat een gedrocht!' riep ze uit. 'En zo dik! En die pagina's scheuren bij het minste!' Zij wist nog niet dat met die flinterdunne bladzijden de koning der Amerikaanse fysica was afgedaald naar het nederige Gent. Ze voelde zich vooral erg alleen, en had geen enkel idee wat de vreemde symbolen betekenden. Twee vectoren met een kruisje tussen, dat had zij



in haar korte tijd op aarde nog nooit gezien. Volledig in de ban van wat er net gebeurd was, merkte ze niet dat er drie mannen naast haar waren gaan staan. Het waren Leys, de Cooman en De Bie, elk met hun eigen cadeau. Of ze zo blij kon zijn met die cadeaus, was nog maar de vraag. Leys bracht haar als geschenk monotone zinnen en eindeloze proefjes. Ze sputterde tegen dat ze zonder enige theorie nooit kon begrijpen wat deze proefjes inhielden, maar daar had hij geen oren naar. Ze knikte en deed alsof ze ooit iets met dit geschenk ging doen. De Cooman had gigantisch moeilijke integralen mee. 'Oh! Om in Maple te steken en dan pi uit te komen?' vroeg ze hoopvol. De Cooman begon hartelijk te lachen. 'Nee hoor! Handmatig lijden zult gij!' Teleurgesteld door deze reactie keek Marie naar De Bie. Hij glimlachte en gaf haar gestructureerde lessen en een duidelijk opgesteld examen dat nog wat te doen was. Marie lachte dankbaar.

Het loodzware boek meezeulend probeerde Marie de trap terug op

te gaan. Ze werd ondersteund door een vriendelijke groep archies, die haar zagen worstelen en medelijden hadden. 'Moeten jullie geen maquettes maken voor jullie jury?', vroeg Marie. 'Nee hoor!' stelde een meisje haar gerust. 'We hebben daar al onze tijd al ingestoken om dan tegenstrijdig advies te krijgen.' Een ander meisje knikte bevestigend. 'Ze waren de hele tijd heel enthousiast over mijn project en dan krijg ik een C. Het licht van de Delta was feller dan onze teleurstelling en we wisten dat we iets belangrijks zouden meemaken hier.' Wat een wonder, wat een wonder!

Enmaal buiten proefde Marie van de buitenlucht. Ze wist dat dit boek haar nog veel leed, maar ook inzicht zou bezorgen. Als ze het ooit nog eens zou durven openslaan, tenminste. De Heilige Hennie had gelijk gehad. Dit was meer dan ze had kunnen hopen. Al was de blok nog niet begonnen, en stond het ergste haar nog te wachten...

FRiS

Waarmee houdt FRiS zich eigenlijk allemaal bezig?

De vragen waar iedereen mee zit wordt in dit artikel eindelijk beantwoord: waarmee houdt FRiS zich bezig? Wat doen jullie op de algemene vergaderingen en werkgroepen, behalve frisdrank drinken en broodjes eten? En waarom zou ik op maandag 13 december 's avonds in onze vertrouwde Plateau moeten zijn (tip: AV4)?

Parkeerbeleid Zwijnaarde

Dit semester was er weer een combinatie van verbeteringen op lange termijn en dringende crisissen die onze aandacht vroegen. Het meest dringende was natuurlijk het gewijzigde parkeerbeleid in Zwijnaarde. Van de ene dag op de andere woekerprijzen laten vragen om te parkeren op onze campus (die kilometers van het centrum ligt) omdat ze al een deal voor een parkeertoren gesloten hebben: laat dat maar aan de UGent over! Na overleg met de logistieke dienst van onze universiteit blijkt dat dit wordt gemotiveerd door de duurzame transitie van de UGent waarin studenten worden ontraden met de auto naar de campus te gaan. Op korte termijn zal het parkeerbeleid dus niet veranderen, maar blijft FRiS zoeken naar alternatieven. Ook op langere termijn zijn we vragende partij voor betere communicatie, fietsinfrastructuur, en openbaar vervoer. Sven heeft zich hier volop voor ingezet en is nu een expert in alle geplande veranderingen in en rond ons technologiepark: als je vragen hebt over Zwijnaarde in 2030 moet je bij hem zijn (maar hopelijk ben je niet van plan om tot dan te studeren).

Verandering Stagereglement

Ook aan het stagereglement verandert er redelijk wat. Voor burgies en archies worden de 3 studiepunten stages geschrapt (behalve als uitzondering voor studenten die voorbij de zomer ook al 3 studiepunten gedaan hebben). Daartegenover staat dat stages flexibeler worden door in aantal uur gedefinieerd te zijn en dus meer verspreid kunnen worden, en iets korter worden (180 tot 200 uur voor 6 studiepunten, dus vergelijkbaar met 4,5 tot 5 weken). Als je een stage hebt geregeld op internshipfair en je was al op de hoogte van deze regels: ideaal, dan hebben wij, C&D, en de faculteit goed informatie doorgegeven. Indien je al een stage hebt en nog niet op de hoogte bent van de nieuwe regels, neem je best contact op met het bedrijf waar je stage gaat doen, en eventueel met ons op fris@ugent.be als je nog vragen hebt.

Statuten en Standpunt Leermateriaal

Op lange term blijft FRiS onze eigen werking verbeteren en de mening van de studenten uitdragen. De statuten waren aan een update toe en laat het maar aan Mattias over om zelfs zo een onderwerp sexy te maken. Op een trilogie van werkgroepen waren er gemotiveerde stuvers aanwezig die hun mening over de betekenis van FRiS, verkiezingsprocedures, en de toekomst van onze studentenraad wilden geven. Dit leidde tot de (in progress) statuten die nu al beter ineen zitten dan de Belgische grondwet (niet zo moeilijk) en langer zijn dan de GSR statuten.

Goed leermateriaal is iets waar we als student allemaal veel aan hebben, helaas weten niet alle proffen wat nuttig is voor studenten. Het standpunt leermateriaal bundelt tips als quick fixes, zoals de slides nummeren en op tijd online zetten, met grotere tips. Onze overkoepelende suggestie blijft dat een goede cursus de beste vriend van alle studenten tijdens de examenperiode is.

Volg FRiS op instagram

Sinds dit jaar heeft FRiS naast een Facebook- ook een Instagram-account. We willen zo snel mogelijk instafamous worden om geld te verdienen als influencer zoveel mogelijk studenten aan onze faculteit op de hoogte te houden. Dus volg ons via de QR-code! Een dikke shoutout naar Polly en Laura voor het werk dat ze gedaan hebben om onze Instagram mooi en boeiend te maken.

Komende events:

- FRiS AV4 @ Plateau: 13 december

Bedankt aan alle StuVers die zich tijdens 2021 hebben ingezet voor onze faculteit en voor FRiS!





Pssst...pssst...bssst... oei sorry, ik wou BSST zeggen! Weet jij wat onze BSST zijn?

Het staat voor BEST Soft Skill Track. Elk jaar organiseren we verschillende training sessies samen met topbedrijven om soft skills van ingenieursstudenten beter te kunnen ontwikkelen. Onze BEST Soft Skill Track geeft jou de kans om je voor te bereiden op jouw toekomstige carrière. Tijdens je studies deed je een heleboel kennis op en kreeg je de kans om jouw ingenieurs skills te ontwikkelen. Soft skills werden minder benadrukt, deze worden nochtans zeer op prijs gesteld door bedrijven.

Maar wat zijn soft skills precies?

Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Het is dus cruciaal om deze te hebben om verder in de professionele wereld te kunnen werken. Als toekomstige ingenieurs gaan we altijd in contact met andere mensen zijn in ons werk!

Dit academisch jaar nemen de BSST plaats in maart 2022. Volg ons op sociale media voor toekomstige informatie of stuur een email naar ghent@best-eu.org als je vragen hebt.

Most valued soft skills



Instagram: @bestghent
Facebook en LinkedIn: BEST Ghent
Email: ghent@best-eu.org
Website: <https://vtk.ugent.be/best>

GO ON *your*

INTERNATIONAL INTERNSHIP

Adventure



November-December
Wish list



February
Application



March
Nomination

April-June
Acceptance



GHENT
UNIVERSITY





IAESTE

GHENT

Gegroet burgies en andere 't Civielke-lezers en lezeressen! Ondertussen is alweer de helft van het semester aan een sneltempo voorbij gevlogen. De blok en de examens komen daarentegen ook al weer wat dichterbij. IAESTE wenst jullie alvast heel veel succes bij de komende examens! Hopelijk vallen de kouder wordende dagen wat mee. De kou houdt IAESTE echter niet tegen, wij zijn momenteel druk bezig met het zoeken naar stages om jullie op onvergetelijke IAESTE-stage in het buitenland te kunnen sturen volgende zomer. En misschien is dit wel het lichtpuntje waarop je wachtte in deze donkere tijden... Stel je voor, je zit aan de andere kant van de wereld, in de zon met een heleboel internationale vrienden.

IAESTE?

Voor al wie nog niet van IAESTE gehoord heeft: hier volgt een korte samenvatting van wat IAESTE nu eigenlijk doet. De "International Association for the Exchange of Students for Technical Experience" (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een compleet nieuwe cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring.

Smaakmakertjes

Om te bewijzen dat een IAESTE stage ook echt wel iets voor jou zou zijn, laten we in deze sectie burgies aan het woord die vorige zomer met IAESTE op stage geweest zijn.

Toon Vierbergen, Master of Science in Engineering: Architecture, Germany

After completing a fantastic IAESTE internship in Bucharest, Romania in 2019, I couldn't wait to gain work experience abroad again. Since I was familiar with the good organisation of IAESTE by now, I didn't hesitate to apply again. This time for an internship in Germany's most interesting city: Berlin! Although Germany was no unknown territory for me, it was still a bit exciting to travel there because of the corona pandemic and its ever-changing measures. Fortunately, I was contacted by IAESTE's Local Committee of Berlin a few weeks before my departure to organize a few things and to make sure my arrival would go well. For example, they helped with the administration of a student pass for public transport and provided a bicycle that I could use all summer - for a Belgian this is not an unnecessary luxury.



Also, on the first weekend, a picnic with all the IAESTE interns was planned in the most beautiful park of Berlin. With these new international friendships, a wonderful and unforgettable summer began. (...)

Arriving alone in an unknown city was not easy, especially in a huge and multicultural city whose recent history is marked by a succession of crises. But my time in Berlin flew by and soon my stay there came to an end. I am very grateful to IAESTE and the many wonderful people I met for their friendship and hospitality. They really made me feel at home in Berlin!

Volg ons!

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?



Like onze Facebookpagina 'IAESTE Ghent' en 'IAESTE Belgium'



Volg ons op Instagram: 'iaestelcghent'



*Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website :
www.iaeste.be*

*Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar:
iaeste@vbk.ugent.be*



SPORT

Uitslagen

Nu het IFK terug van start is gegaan, hebben we al een aantal uitslagen voor jullie.

Als eerste gingen onze volleybal vrouwen aan de slag. Dat VTK 2 volleyballende kwaliteiten in huis heeft, daar twijfelen we niet aan. Alleen kwamen deze niet helemaal tot hun recht in de aartsmoeilijke poule waar ze elke match hun meerdere moesten erkennen. De sfeer zat goed, en volgend jaar is er een nieuwe kans. VTK 1 won gemakkelijk van VGK 1, Farma 1 en VLK 2, maar moest nipt het onderspit delven tegen VBK. Zo werden de dames uiteindelijk tweede van de poule en gaan ze door naar de volgende ronde.

1 week later was het tijd voor het mannengeweld. VTK 2 kon het niet halen tegen ijzersterk ML&VEK 1 en verloor met het kleinste verschil tegen VRG 2. Hierdoor werden de jongens derde van hun poule en slaan ze net naast een plaatsje voor de volgende ronde. VTK 1 werd gemakkelijk groepswinnaar in de poule met Chemica, VDK en VGK en kunnen zo hun kwaliteiten opnieuw tonen in de volgende fase.

Op maandag 22/11 speelden onze drie minivoetbalteams voor de overwinning. VTK 3 won met 17-2 tegen GBK, VTK 2 maakte 7-5 tegen VGK 1 en VTK drie won met een mooie 18-0 van VPPK 1. Volgend semester kun je onze voetballers opnieuw zien schijnen in het GUSB!

Ook de veldvoetbal deed het goed tegen VPPK. Na een spannende match werden in de laatste 15 minuten maar liefst 4 goals gemaakt. Het werd uiteindelijk 3-1 voor VTK.

12 urenloop comité

Terwijl iedereen druk in de weer is met de laatste deadlines, thesis en examens, is Sport al aan het dromen over de winst van de 12 urenloop volgend semester... Onder het motto 'Vroeg begonnen is half gewonnen' proberen we dit jaar er weer met de prijs van door te lopen. Daarom houden we op donderdag 16/12 al een eerste meeting.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken in team Thema, team Promo of team Lopers om er dit jaar weer een knaller van een editie van te maken? Kom dan zeker af om 19u in VTK Groen!

xxxx
Sport,
Caro, Ine en Sharon

Spreekt



HOE RAAD JE WAT ER IN JE PAKJE ZIT?

Ah, het eindejaar is in zicht, en daar horen hier en daar natuurlijk ook pakjes bij. Misschien ben je zo iemand die zijn nieuwsgierigheid maar niet kan bedwingen en gaat kijken naar de pakjes onder de boom om te raden wat er in zit. Maar hoe doe je dat nu juist het best? Met deze tips weet je in 1,2,3 wat je gaat krijgen!

Optie 1: de hardcore manier

We vliegen er in met de meest hardcore optie! Voor deze optie heb je nodig: een schaar, plakband, lint en inpakpapier. Je raadt het al: we gaan het pakketje onder de boom eventjes “lenen”, om het al open te doen, en daarna pakken we het terug vakkundig in. Wel zo handig: scheur het pakketje niet open, maar knip het open met een schaar, dat maakt veel minder lawaai en dan heb je minder kans om betrappt te worden!

Optie2: de zoekmethode

Deze optie vereist wel dat je er vroeg bij bent. We gaan namelijk pakjes proberen zoeken, voor ze ingepakt zijn. Snuffel eens rond in huis, doe een paar kasten open en vind de verstopplaats van alle pakjes. Het bed van je ouders of een van de hoogste schappen van je ouders hun kleerkast zijn goede plekken om te beginnen.

Optie 3: de influistermethode

Waarom raden wat er in je pakje zit, als je ook gewoon kan beslissen wat er in je pakje gaat zitten? Waan jezelf even meester manipulator en laat af en toe een ballonnetje op over hoe handig je cadeau wel zou zijn. Je mag natuurlijk niet te obvious zijn dat je dat cadeau perse wilt ;)



www.ebsite van de maand

Oke, oke, we snappen het wel, je leest dit 't Civielke waarschijnlijk ter ontspanning en wilt hier zeker niets over de examens lezen: we know. Maar wat als we je vertellen dat de www.ebsite van de maand voor ontspanning zal zorgen tijdens jou examens?

Luister jij ook naar wind, vuur of natuurgeluiden tijdens het blokken? Dan is deze website perfect voor jou! Op asoftmurmur.com kan je zelf je eigen geluiden samenstellen! Een beetje wind, een beetje donder en een beetje vuur: dat klinkt voor mij als muziek in de oren. Veel luisterplezier!



New Year celebrations

around the globe

Zoals we wel allemaal weten is nieuwjaar de dag waarop we het nieuwe jaar uitbundig vieren. Dit gaat vaak gepaard met nieuwjaarsbrieven, vuurwerk, gelukwensen en goede voornemens, die al dan niet volgehouden worden. Maar dit wordt lang niet overal op dezelfde manier gevierd. Daarom duiken we samen in dit artikel in de wondere wereld van de nieuwjaarstradities.

Het lentefeest



China is één van de landen die nieuwjaar op een compleet andere dag viert. Het Chinees nieuwjaar, ook wel het lentefeest genoemd, wordt gevierd van de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. De Chinese kalender volgt de fasen van de maan, wat betekent dat er geen vaste datum is. De oorsprong van het Chinees nieuwjaar is doordrenkt van mythes en legendes. Één van die legendes is dat

duizenden jaren geleden een monster genaamd 'Nian' onschuldige dorpingen aanviel en hun huizen binnendrong. Snel leerden de mensen dat het monster bang was van lawaai en de kleur rood, en ze verdreven hem met explosies en het veelvuldig gebruik van het kleur rood. Hieruit ontstonden de eerste tradities, die men nog steeds kan herkennen in het gebruik van vuurwerk, het dragen van rode kleren en het ophangen van rode versieringen. Wat de meesten onder ons misschien ook niet weten is dat ze in China een 'echte' en een 'fake' nominale leeftijd hebben. De 'echte' leeftijd neemt toe op onze verjaardag, net als bij ons, maar de nominale leeftijd neemt toe met elk lentefeest. Tot voor kort was de nominale leeftijd zelfs de meest gebruikte.

Leuk weetje: volgend jaar valt het chinees nieuwjaar op 1 februari en start het jaar van de tijger (2022 – 2010 – 1998 – 1986 – 1974 – 1962).

Réveillon



Net als bij ons wordt het Braziliaans nieuwjaar, of Réveillon genoemd, gevierd op de 1e januari en is het een periode om samen te komen met vrienden en familie, het vuurwerk te bewonderen en het nieuwe jaar te vieren. Als je ooit eens het geluk hebt om het Braziliaanse nieuwjaar mee te maken, zal je al snel merken dat ze zeer bijgelovig

zijn. Zo is het traditie om klokslag middernacht, helemaal in het wit gekleed, over zeven golven te springen om veel geluk te hebben in het nieuwe jaar. Bovendien mag je voor elke golf een wens maken. Maar waarom nu 7 keer? Het nummer zeven is een zeer heilig getal dat gelinkt is aan de watergodin Lemanjá. Ze zal je kracht geven om al je hindernissen te overwinnen in het komende jaar. Een andere, best wel grappige traditie, is het dragen van gekleurd ondergoed. (ja, onder je witte kledij, en ja, je gaat in het water springen :P). Wees zeker voorzichtig in het kiezen van de kleuren, want ze hebben allemaal een andere betekenis.

Vikram Samvat



De Vikram Samvat, of beter bekend als het Hindu nieuwjaar, verandert net als het Chinees nieuwjaar elk jaar, volgens de berekeningen in de maankalender. Bovendien markeert deze dag ook het einde van een landbouwoogst en het begin van een nieuwe. De dag wordt gevierd onder

verschillende namen doorheen het land, zoals Gudi Padwa, Ugadi of Navreh, en zijn steeds verbonden aan een bepaalde regio en gemeenschap die elk zijn eigen gebruiken en tradities heeft. De Kannada, Marathi, Telugu en Konkani bijvoorbeeld vieren dit evenement met veel enthousiasme. De dag begint met een uitgebreid oliebadritueel, gevolgd door een bezoek aan een tempel. Dit wordt gevolgd door een feestmaal van een bepaald gerecht met alle zes smaken. Dit staat symbool voor het accepteren en genieten van het leven in het komende jaar, dat een mengeling is van alle verschillende smaken of ervaringen, waaronder geluk, verdriet, woede, angst, walging en verrassing. En zo zijn er nog tal van andere tradities!

Rosh Hasanah



Rosh Hasanah, het joodse nieuwjaar, is een van de heiligste dagen van het jodendom. Het feest wordt gezien als verjaardag van de wereld en valt op de eerste dag van de zevende maand van de Hebreeuwse kalender, die meestal in september of oktober valt. Rosh Hasanah herdenkt de schepping van de wereld en markeert het

begin van de 'Dagen van Ontzag', een 10 – daagse periode van berouw en introspectie. Volgens de traditie oordeelde God alle schepsels tijdens deze 10 dagen om te beslissen of ze zullen leven of sterven in het nieuwe jaar. Ten gevolge hiervan beschouwen menig joden de Rosh Hasanah en de dagen erom als een tijd voor gebed, goede daden en zelfreflectie. Het is dus, in tegenstelling tot onze nieuwjaarsvieringen, een periode van contemplatie en rust. Een typische onderdeel is het klinken van de sjofar, een trompet gemaakt van een ramshoorn, dat dient als een oproep tot bekering. Een ander typisch gebruik is het eten van in honing gedoopte appelschijfjes. Vroeger geloofde men dat appels genezende eigenschappen hadden. De honing betekent de hoop dat het nieuwe jaar zoet zal zijn.

Tsagaan Sar



Tsagaan San, het Mongolische nieuwjaar, viert het nieuwe jaar volgens de berekeningen van de Mongolische maankalender. Bovendien betekent de naam van deze feestdag letterlijk witte (Tsagaan) maan (Sar). Het is één van de belangrijkste dagen in Mongolië, aangezien het land strenge, lange en koude winters heeft, en Tsagaan Sar een hartverwarmend feest is voor de

komst van de lente. Ook heeft deze feestdag een grote culturele en traditionele betekenis, zo groot dat de voorbereidingen reeds een maand voordien starten. Het meest bekende en leuke deel van de voorbereidingen is het klaarmaken en invriezen van honderden 'dumplings'. Naast deze lekkernij zijn er ook steeds grote stukken vlees en Ul boov te vinden op tafel. Ul boov is een gebakje dat gedecoreerd wordt met zuivel producten. Toch is het, net als in veel andere landen, ook de gewoonte om cadeautjes te geven aan elkaar en het nieuwjaar te vieren met de hele familie.

Hoe neem je voor de eerste keer je lief mee naar een familiefeest?

In elke relatie heb je een aantal grote mijlpalen. Een belangrijke is het voorstellen van je lief aan je familie. Dit loopt spijtig genoeg zelden vlotjes... Ik heb mijn best gedaan een aantal tips te bedenken die dit iets beter laat verlopen.

Tip 1: Verwittig je familie op voorhand

Dit lijkt mij een logische tip, maar het lief van mijn zus had dit niet gedaan. (Hij is misschien niet haar beste keuze...) Wanneer je dit niet doet, zal je ook nog moeten omgaan met de verbazing dat je ineens een lief meehebt. Ik kan je verzekeren dat je daar op dat moment niet op staat te wachten.

Tip 2: Kom vroeg

Wanneer je voor het eerst je lief meebrengt, zal iedereen die natuurlijk vragen willen stellen. Het ergste wat kan gebeuren is dat je binnenkomt en heel je familie tegelijk op jullie afkomt. Om dit te vermijden, kan je vroeg komen. Aangezien de rest op een ander moment aankomt, zullen die dus ook op een ander moment met hun vragen afkomen. Elk lid van de familie kan zo om de beurt worden afgehandeld.

Tip 3: Samen lieven meenemen

Als je weet dat iemand anders van de familie ook een nieuw lief heeft, kan je afspreken om je lieven naar hetzelfde familiefeest mee te nemen. Op deze manier wordt de aandacht verdeeld over 2 mensen. Het helpt ook altijd om te weten dat iemand zich in dezelfde situatie als jou bevindt.

Hoewel ik nog graag blijf nadenken over extra tips voor jullie, vrees ik dat zelfs ik niet genoeg dingen kan bedenken om dit echt vlot te laten verlopen. Daarom mijn volgende tip: aanvaard dat het nooit perfect zal verlopen en maak er ineens iets leuk van. Om jullie hierbij te helpen, heb ik nog een aantal alternatieven voor jullie.

Alternatief 1: Je lief uitlachen

Één van de beste manieren om jezelf te vermaken lijkt me duidelijk: je lief kunnen uitlachen. Zo kan je voor het begin van het familiefeest foute informatie aan je lief geven. Op zich een flauwe mop, maar ik kan je verzekeren dat het toch grappig blijft. Met al de rest dat aan het gebeuren is, zal je lief waarschijnlijk niet al te direct een gepaste reactie kunnen verzinnen. Dit kan iets vrij klein zijn zoals het fout zeggen van de namen. Het stress moment op je liefs gezicht zien, blijft vaak goud waard.

Alternatief 2: Je familie uitlachen

Natuurlijk zijn er ook een paar gezonde relaties waarin mensen hun lief dit toch niet willen aandoen. Daarom ook mijn volgend voorstel: je familie uitlachen. Je kan bijvoorbeeld met je lief een aantal dingen afspreken om je familie wijs te maken. Zo zou ik mijn brave tante wel eens willen zien reageren als ik haar vertel dat we eerder friends with benefits zijn dan een echt koppel.

Alternatief 3: Het groots aanpakken

Vreemd genoeg zijn er ook enkele vriendelijke mensen. Voor hen heb ik nog een andere optie: het zo groot mogelijk aanpakken. Zo was mij voorgesteld om je lief in een pakje te laten kruipen, dat dan onder de kerstboom wordt gezet. Op het juiste moment kan hij/zij er dan uitspringen. Al je vorige lieven zullen in het niks verdwijnen ten opzichten van je huidige!

SPELLETJESPAGINA

SOMSUDOKU



HASHIWOKAKERO



NONOGRAM

	3 2	4 4	4 4	3 4 9	5 6 2	6 4 2	6 3 1	1 2 2 3	1 2 1 4	1 4 1 5	1 4 9	3 2 3	4 3 3	5 3	3 2
	3														
	5														
	4 2 3														
	5 5														
	4 4														
	1 2 2 3														
	1 3 1														
	3 3 1														
	2 4 2 1														
	3 4 2														
	12														
	4 1														
	3 5														
	1 5														
	1 4														
	3 2														
	6 3														
	11														
	3 4														
	3														



H O R O

STEENBOK



De feestdagen komen eraan en jouw geluk kan niet op! Het is jouw favoriete tijd van het jaar en je vrolijke bui laat je aan iedereen merken. Voor iedereen heb je al een leuk kerstcadeautje in gedachten en jouw boom staat al een maand klaar. Dit zorgt voor mooie vooruitzichten want jouw crush zal komend jaar iets meer worden dan dat. Wacht het juiste moment af en alles zal op zijn pootjes terecht komen.

2022 (on)geluksdag: 13 januari

WATERMAN

Iedereen rondom jou begint in de kerstsfeer te komen. Overal staat de kerstboom klaar en je vrienden kunnen maar niet stoppen over secret santa. Alleen heb jij hier eigenlijk helemaal geen zin in. Deze zomer heb je niet kunnen werken en al die cadeaus zijn jou veel te duur. Probeer dit voorzichtig aan te kaarten, je vrienden zullen dit volkomen begrijpen. Het is vooral het gebaar dat telt bij kerstmis.



2022 (on)geluksdag: 2 januari

VISSEN



Jij bent helemaal in je nopjes want kerstavond en kerstmis vallen bijzonder goed dit jaar. Doordat de feestdagen net voor de blok vallen kan je er ten volste van genieten. Het eten is vooral jouw favoriete deel van de avond. Haal die kookboeken maar al uit want jij bent verantwoordelijk voor het beste gerecht van 2021. Vergeet vooral 26 december geen pauze in te plannen om al die lekkernijen te verteren.

2022 (on)geluksdag: 7 januari

S C O O P

RAM

Nieuwjaar komt geen moment te vroeg. Voor jou mag 2021 snel gedaan zijn want zo'n fijn jaar was het helemaal niet. Probeer deze gedachte niet teveel aandacht te geven, want er zijn sowieso ook fijne dingen gebeurd. Natuurlijk ga je er alles aan doen om 2022 goed in te zetten, maar weet dat er in het komende jaar ook wel lastige uitdagingen op jou liggen te wachten. Dat begint alvast met die kater van 31 december...
2022 (on)geluksdag: 3 februari



STIER

Na de drukke weken van het semester komt de blok een klein beetje als geroepen. De stieren vonden dat dit semester al het verloren sociale leven ingehaald moest worden, en dat dan nog eens dubbel. Dit zorgde er natuurlijk wel voor dat het schoolwerk een beetje op de achtergrond is gevallen. Leg die boeken en de planning maar al klaar, want al die geskippte lessen moeten ook ingehaald worden.
2022 (on)geluksdag: 29 januari



TWEELING

Terwijl je vrienden kerstmis aan het plannen zijn, ben jij oudejaarsavond aan het voorbereiden. Dit is jouw moment om te tonen aan iedereen wat voor goede gastheer/vrouw je wel niet bent! Tweelingen mogen dan ook terecht uitkijken naar nieuwjaar, want tijdens het uitgaan kom je eindelijk de ware tegen. Het nieuwe jaar zal nog nooit zo goed ingezet worden...

2022 (on)geluksdag: 1 januari



KREEFT

De examenplanning staat wel online, maar jij hebt gewoon helemaal geen zin om ernaar te kijken. Het studeren ging dit semester wat moeizamer en dat heeft je gedemotiveerd. Probeer samen met iemand toch een planning op te maken en studeer deze blok eens in de bib. Door alle andere mensen te zien studeren word je ook aangemoedigd. Misschien leer je nieuwe mensen kennen die je kan meenemen naar de volgende kerst!

2022 (on)geluksdag: 16 januari



LEEUW

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze altijd. Deze uitspraak is nog nooit zo juist geweest. Die deadlines mogen van jou voorbij zijn, want dan moet de blok nog beginnen. Laat je niet ontmoedigen. Probeer zeker te genieten van de feestdagen. Heb je nog niets gepland tijdens de lesvrije week? Dan is het een goed idee om dit wel te doen, zo heb je iets om naar uit te kijken.

2022 (on)geluksdag: 7 februari



MAAGD

Maagden kunnen alleen maar denken aan de lesvrije week. Je kijkt er enorm naar uit om met je vrienden op vakantie te gaan. Alleen zitten die vervelende examens daar nog tussen. De weg lijkt lang, maar die weken zullen voorbijvliegen want jij bent voorbereid! Dit semester is het je voor de eerste keer gelukt om je lessen grotendeels bij te houden en dit zal zeker zijn vruchten afwerpen.

Op naar de sneeuw of de zon!

2022 (on)geluksdag: 18 januari



WEEGSCHAAL

Het sociale leven van de weegschaal is nog nooit zo bruisend geweest. Dit semester zat gevuld met leuke feestjes en gezellige etentjes. Dat zal tijdens de kerstvakantie waarschijnlijk voor een zwart gat zorgen, want jij mist iedereen. Gelukkig zijn de familiefeesten tijdens de feestdagen er nog. Plan zeker eens een Discord sessie in met je vrienden om elkaar nog eens te zien tijdens de blok.

2022 (on)geluksdag: 9 februari



SCHORPIOEN

De voorbije weken waren geweldig, jij zat volledig met je hoofd in de wolken. Verzonkén in gedachten tijdens de les bij die ene leuke persoon... of waren het er nu twee, of drie? Jouw liefdesleven is niet meer te volgen! Gelukkig komt er helderheid op jouw pad. Denk aan met wie jij het liefst nieuwjaar zou vieren of samen zou studeren. Er zal maar 1 iemand overblijven waarvan je weet dat die er altijd voor jou zal zijn.

2022 (on)geluksdag: 5 januari



BOOGSCHUTTER

Jij bent in je nopjes. Als je er bij stilstaat vond je de vakken dit semester eigenlijk wel interessant. Groepswerken komen op hun einde, maar de groepsgenoten vielen heus wel mee dit jaar. Het is misschien een leuk idee om met elkaar af te spreken buiten de unief context. Nieuwe vrienden maken kan elk moment van het semester gebeuren! Dan heb je ook meteen mensen aan wie je samenvattingen kan vragen.

2022 (on)geluksdag: 1 februari



WIST JE DAT...

... de bal op Times Square voor de eerste keer werd neergelaten in 1907?

De originele bal was gemaakt uit hout en ijzer en werd gedecoreerd door 100 lampen. De bal die er vandaag de dag te bewonderen is, is gemaakt uit Waterford kristal en heeft wel 696 lampen!



De originele bal



Eerst gepubliceerde foto van een kerstboom (1836)

... de eerste Amerikaanse vernoeming van een kerstboom was in 1747?

Toen zagen ze er echter heel anders uit. Het waren houten pyramides volledig bedekt door takken van naaldbomen die op hun beurt gedecoreerd werden met appels. Het idee werd razendpopulair, nu worden er 34-36 miljoen kerstbomen geproduceerd in de VS alleen.

... Jimmy Carter de eerste president was die Chanoeeka erkende?

De VS heeft nog nooit een Joodse president gehad, toch wordt Chanoeeka gevierd aan het Witte Huis. De eerste menorah werd in 1951 cadeau gedaan aan Harry Truman, maar Jimmy Carter was de eerste die de feestdag erkende in 1979. De menorah was echter pas voor de eerste keer aanwezig buiten het Witte Huis in 1989 en werd pas voor de eerste keer aangestoken in 1993.



Aansteken van de menorah
in 1993



Sint Nicolaas van
myra

... Sinterklaas helemaal niet uit Spanje komt?

De historische figuur waarvan Sinterklaas komt is de Turkse bisschop Sint Nicolaas, die uiteraard helemaal niet uit Spanje komt. Het wordt gedacht dat deze misvatting is begonnen doordat de beelden van Sint Nicolaas in 1087 naar Bari (Italië) werden overgeplaatst en Bari was destijds lang in handen van Spanje. Daarnaast werd Spanje vaak geassocieerd met luxe producten.

... Thomas Jefferson de enige Founding Father was die Thanksgiving niet erkende?

Thomas Jefferson weigerde dagen van 'thanksgiving' en vasten af te kondigen. Dit deed hij omdat hij geloofde in een sterke scheiding tussen de kerk en de staat en hij vond dat het ondersteunen van een religieuze feestdag als president die lijn te veel overschreed.



Thomas Jefferson



De menorah in
Central Park

... de grootste menorah zich bevindt in New York City?

Jarenlang streden zowel Manhattan en Brooklyn voor de titel van grootste menorah ter wereld. Ze moesten echter beiden stoppen bij een hoogte van 32 ft (9.75 m), dit omdat het de maximaal toegelaten hoogte is bij Joodse wet. Die van Manhattan staat in Central Park en die van Brooklyn in Park Slope's Grand Army Plaza.

...het verhaal van Rudolph het rendier eigenlijk promotiemateriaal was voor een winkel?

In 1934 schreef een werknemer van de winkel Montgomery Ward, die instond voor de reclame van de winkel, het verhaal van Rudolph the Red-Nosed Reindeer als deel van een reclamecampagne. Ze gaven wel 2.4 miljoen kopies van het verhaal weg.



De originele cover
van het verhaal



Janus

... Julius Caesar de eerste was om 1 januari te benoemen als een officiële feestdag?

Zo'n 4000 jaar geleden besloot Julius Caesar nieuwjaar een nationale feestdag te maken. Hierbij noemde hij de eerste maand van het jaar naar de Romeinse god van deuren en poorten, Janus. Janus had twee gezichten, één die vooruit keek en één achteruit. Caesar vond dit dan ook perfect voor de eerste maand van het jaar.

DANKWOORD

Woep woep! Hier zijn we dan weeral aangesleed bij het dankwoord. Deze editie uitzonderlijk twee pagina's eerder dan we gewoon zijn.

Een dikke merci aan onze praeses, Eline Smits, voor het alweer mooie voorwoordje!

Bedankt aan onze vaste rubrieken FRIS, BEST, IAESTE en de Sporties voor hun update.

Dikke merci Kathelijne voor de mooie poëtische woorden en het geupdate burgie kerstverhaal.

Merci Lisabeth om onze toekomst te voorspellen! Hopelijk komen enkel de positieve voorspellingen uit!

Bedankt Rani voor de leuke tips op Erasmus.

Mercikes Gwendolyn om ons weeral te voorzien van leuke spelletjes en onze etiquette manieren bij te schaven en hoe we ons nieuw lief introduceren bij de familie.

Dikke merci Anouk om ons een wat wijzer te maken met de wist je datjes, de leuke bingo en de funny madlibs!

Dan hebben we nog 1 gouden tip voor de laatste dagen van dit jaar: doe zeker mee met de Secret Santa! Je hoeft enkel een van de kerstkaartjes in dit 't Civiëlke te versturen! (en deze bladzijde om te draaien).

Fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Warme kusjes en knuffels,
De redactie,
Rena Bartholomeus, Oliver De Vijt en Lauren Bontridder

Secret Santa

Het is weer zover, de tijd van cadeautjes geven, samen zijn, gezellig onder een dekentje met een warme chocomelk, en uiteraard heeeeeeeel veel eten! (Ik vergeet toch niets belangrijk he?)

Bij VTK geloven we, zeker in deze terug koudere tijden, dat het belangrijk is in contact te blijven met anderen. Vandaar deze "Secret Santa"! Scan de QR code, vul je gegevens in en je krijgt binnen enkele dagen een naam en adres doorgestuurd. Kies één van de 2 volgende kaartjes, schrijf een leuk tekstje en stuur het (al dan niet met een klein cadeautje) naar jouw persoon.

Wij kijken alvast uit naar de leuke kaartjes!





MERRY
XMAS



HAPPY
New Year
2022